

Paasmorgen

4 april 2021

Ichthus



Met medewerking van:
Dirk Swama – orgel
Louis Luitjens – trompet
Gré Venema en Jan Post – zang

Tijdens de dienst wordt u uitgenodigd om te appen wat Pasen voor u betekent.

Met tekst of foto's.

Dat kan naar het nummer:

06 30546911.

Alvast bedankt!

Voor de dienst: paasmuziek van orgel en trompet

Binnenkomst kerkenraad

Kijken: Stil is de straat overal (NLB 1003) *Via: <https://www.youtube.com/watch?v=Zzjrjmh2IZk>*

Luiden van de klok

Binnendragen nieuwe paaskaars onder het zingen van:

Licht dat terugkomt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft

Aansteken nieuwe paaskaars en voorlezen de tekst van de Raad van kerken

Zingen: NLB 600: 1, 3, 4 en 5

1 Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

3 Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4 Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5 Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 601: 1

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 601: 2

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.



Gebed

Zingen: NLB 601: 3

3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.



Lezen: Johannes 20: 1-18

Zingen: NLB 624: 1, 2 en 3

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilige dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2 Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!



Overdenking

Zingen: NLB 647: 1, 2, 3 en 4

1 Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Wat betekent Pasen voor ons!

Dank- en voorbeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven (1e: KiA / 2: wijkkas)

Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v.

Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 4 april Ichthus.

Kijken: Heer van de dans (NLB 839)

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=dgch3KGwPkl>

Zegen

Zingen: NLB 634 (U zij de glorie): 1 en 2

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

