

## Orde van dienst voor zondag 25 april 2021

**Luisteren (voor de dienst):** Zing voor de Heer (Taize)

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar Steelaway en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

**Luiden van de klok**

**Stilte**

### Groet en bemoediging

**Luisteren/zingen:** Psalm 84: 1 en 2 (nieuwe Psalmberijming)

1 Hoe lief heb ik uw woning, HEER!  
Verlangend vraag ik telkens weer  
daar uw nabijheid te ervaren.  
In de beschutting van uw huis  
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:  
zij nestelen bij uw altaren.  
Gelukkig wie daar dag aan dag  
bij U woont en U prijzen mag.

2 Gelukkig wie gesterkt in U  
als pelgrims door het hier en nu  
blijven verlangen naar uw wegen.  
Zij weten wie hen helpen zal:  
zelfs in het uitgedroogde dal  
daalt zegen op hen neer als regen.  
Verfrist mogen zij verder gaan;  
straks komen zij in Sion aan.

### Votum en groet

**Luisteren/zingen:** Psalm 84: 4 (nieuwe Psalmberijming)

4 De HEER, die ons bescherming biedt,  
ontzegt zijn goede gaven niet  
aan wie op Hem hun leven richten.  
Genade geeft Hij hun altijd;  
zij delen in zijn heerlijkheid.  
Hij zal hen als een zon verlichten.  
Heer van de hoogste legermacht,  
gelukkig is wie U verwacht.

### Inleiding op de dienst

**Gebed** met tussendoor gezongen „Kyrië eleison” (NLB 301g)

**Kijken:** NLB 880

1 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,  
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,  
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,  
van ster tot onstuimige zee.

2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid  
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,  
in de hectische steden en de stilte van wijsheid  
in elk kind, onbevangen en klein.

3 Dit leven op aarde: een bron van genezing,  
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.  
Brenkt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,  
bevrijdt onze ziel van verdriet.

4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,  
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.  
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede  
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

**Luisteren:** Praeludium (J.S. Bach)

**Lezen:** Deuteronomium 4: 32-40 en Hebrëen 11: 2-31  
in de hervertelling van Karel Eijkman uit Het Hoogste Woord

**Zingen:** NLB 838: 1, 2 en 3

1 O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

3 Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

## Overdenking

**Luisteren:** Jesu, joy of man's desiring (J.S. Bach)

## Dankgebed en voorbeden

**Zingen:** Van Harte (Bronswijk); 60

1 Wij leven van verwondering,  
en uit een diep vermoeden,  
dat in en om ons leven heen,  
een hand ons wil behoeden,  
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt,  
dat God ons leidt ten goede

2 Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden,  
dat ondanks voor- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden,  
dat er een hand is die ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt,  
dat God deelt in ons heden.

3 Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid ongemeten,  
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten,  
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt,  
die ons een God wil heten.

## **Mededelingen**

### **Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)**

Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 28 april Ichthus.

### **Luisteren/zingen: Ga maar gerust (LLO 2: 15)**

1 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

## **Zegen**

### **Luisteren/zingen: Vrede wens ik je toe (Iona 2: 31)**

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.  
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe.