

Liturgie zondag 11 april

Thema: "In dubio"

Organist: Gerrietta Jongsma
Muzikale medewerking: Iena Pals

Als voorganger en kerkenraad binnen zijn luisteren we naar: muziek

Naam van deze zondag:

Beloken Pasen of Quasimodo geniti (als pasgeboren zuigelingen)

"Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt." 1 Petrus 2: 2

Luiden van de klok

We luisteren naar Psalm 81: 1, 2, 8

1 Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

8 Ik ben Hij-die-is:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

2 Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet:

Genade, barmhartigheid en vrede voor u,
van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

We luisteren naar: Psalm 81: 4, 9

4 God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t' allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

9 Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

Woord van welkom en inleiding op het thema

Gebed om ontferming

We luisteren als Glorialied naar: NLB 634: 1 en 2

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 31

We luisteren naar: NLB 636: 1, 2 en 3

1 Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren -
liefde leeft langer dan de haat.

2 Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

3 Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Overdenking

Meditatieve muziek

Luisteren: NLB 642: 1, 2, 3, 7, 8

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3 Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen wij uit zijn hand.

7 Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor collectes

De collectes zijn voor: Kerk in Actie en PGEmmen

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op

rekeningnummer: **NL15RABO0114535736** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, **o.v.v. collecte**

Ichthus 11 april

We luisteren naar: NLB 632: 1, 2 en 3

1 Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht

heeft Hij verlossing gebracht

heeft Hij ons licht aangeheven.

2 Waren wij dood door de zonde
verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om
zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.

Dat wij van harte elkander

verstaan en beminnen

en zo voortaan

eren uw heilige naam.

en U in waarheid aanbidden.

Zegen