

Liturgie Ichthus 28 maart 2021
De 6^e zondag van de Veertigdagentijd – Palmпасen

Vooraf aan de dienst: Orgelspel en fluit
Luiden van de klok

Orgelspel: Zingende Gezegend 213: 1, en 2

1

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven -
plaats tegen de neerslachtingheid,
een pleister van barmhartigheid.

Bemoediging en Groet

Orgelspel en fluit: Zingende Gezegend 213: 3

3

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat!

Welkom en Inleiding

Drempelgebed

Orgelspel en fluit: NLB 72: 1 en 7

1

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

7

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, loof de Heer.

Kyriëgebed

Orgelspel en fluit: NLB 556: 1 en 5

1

Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

5

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Gebed om de Heilige Geest

1^e Schriftlezing: Jesaja 50: 4 t/m 7 –Nieuwe Bijbelvertaling

Orgelspel en fluit: De Nieuwe Psalmenberijming 118: 2 en 7

2
In mijn benauwdheid, in mijn lijden
riep ik het uit: 'HEER, help mij toch!'
Hij luisterde en Hij bevrijdde;
wat doet een sterveling mij nog?
Op Hem, mijn helper, kan ik bouwen;
ik kijk op mijn belagers neer.
In plaats van mensen te vertrouwen
vind ik een schuilplaats bij de HEER.

7
Wij zegenen de grote koning
die komt in naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen
met groene twijgen in de hand.
De HEER is goed, Hem moet je prijzen;
zijn liefde houdt voor altijd stand.

2^e Schriftlezing: Marcus 11: 1-10 – Nieuwe Bijbelvertaling

Orgelspel en fluit:

Zwaai, zwaai, zwaai uit Als de graankorrel sterft
Tekst Marijke de Bruijne – Muziek Peter Rippen

Zwaai, zwaai, zwaai met jonge groene takken,
zing nu naderkomt, op een ezel nooit bereden,
hij die doet wat moet gedaan.

3^e Schriftlezing: Marcus 11: 11

Orgelspel en fluit:

Rijden op een ezeltje uit Als de Graankorrel sterft
Tekst Marijke de Bruijne – Muziek Peter Rippen

1
Trekken naar de stad van je verlangen,
dromen over wat je vinden zult,
zon en warmte, licht en vriendschap,
stad waarin je wonen wilt.

Refrein:

*Rijden op een ezeltje, rijden door de tijd
naar een land dat zichtbaar is,
voor wie heel goed kijkt.*

2
Intocht houden in die mooie dromen,
langs versierde straten binnen gaan
waar muziek klinkt, groene takken
van de hoop te wuiven staan. **Refrein**

3
Binnen trekken en al heel lang weten,
dat het niet zo mooi wordt als het leek,
toch de moed dan niet verliezen,
dat is doen wat Jezus deed. **Refrein**

4
Moedig door soms zware dagen trekken,
trouw en onbevangen verder gaan
en dan merken dat je oude dromen
in een ander daglicht staan. **Refrein**

Overdenking - Stilte

Orgelspel en fluit: NLB 552: 1, 2 en 3

1

Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij mogen binnentreden
en leven ongestoord.

2

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw Naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

Afkondiging van overlijden

Orgelspel – NLB 961

*Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.*

Dankgebed en voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader

De collectes zijn voor: Diaconie en PKN. Jong Protestant

Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op
rekeningnummer: **NL15RABO0114535736** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, **o.v.v. collecte
Ichthus 28 maart.**

Collecte Jong Protestant

*Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan
zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de
PaasChallenge doen. De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een spel
dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit
spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw
bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om*

op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen. Van harte aanbevolen! Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en kerkinactie.nl/PaasChallenge

Orgelspel en fluit: NLB 550:

1

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

3

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Zegen

Orgelspel en fluit: NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.