

Orde van dienst voor zondag 21 maart 2021

Dit is een bijzondere dienst waarin muziek een grote rol speelt en is met medewerking van:

Bert Melis (vleugel)

Corry Verschoor (klarinet en vleugel)

Iris Brans (vleugel)

Henk Wiersema (trombone)

Iena Pals (fluit)

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek - „I remember you" van Fishel Pustilnik door Iris op de vleugel - en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Het is vandaag de 5e zondag in de 40 dagen tijd. De tijd waarin we toeleven naar Pasen, door het donker heen, uitmondend in het feest van opstanding en leven. Het thema van deze viering net als vorige jaar toen deze viering niet doorging is: „Aarde en hemel". In deze dienst wordt helaas niet als andere jaren volop gezongen en muziek gemaakt, maar we doen wat mogelijk is.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen.

Luisteren/zingen: NLB 276: 1 en 2

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.

Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

2 Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.

Namen voor hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.

Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Inleiding

Luisteren: Lied van deze tijd

Gebod

Luisteren/zingen (kyrielied): NLB 281: 1, 2 en 3

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

2 Wanneer het donker ons verrast,

houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!

3 Verschijn ons als de dageraad,

Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!

Luisteren/zingen (gebed om het licht van Gods Geest): NLB 437: 1, 3 en 5

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

5 Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneshijn,
laat ons niet in het donker zijn.

Lezen: Psalm 148: 1-4 en 7-13

Luisteren: De noche iremos, de noche (Taizé 12): *door Bert, Corry, Iena en Henk*

Wij gaan de nacht door, het duister,
op zoek naar het levend water.
Enkel de dorst zal ons licht zijn,
enkel de dorst zal ons licht zijn Taizé

Lezen: Mattheus 6: 26a en 27-29

Luisteren/zingen: NLB 987: 1, 2 en 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Meditatie

Luisteren: „My favourite things" uit the Sound of Music: *Bert en Corry*

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader (NBV-vertaling)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: KiA - Missionair Werk / 2e: PGE)

Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 21 maart Ichthus.

Luisteren: Spanish Intermezzo: *Corry en Iris (quatre mains)*

Luisteren/zingen: NLB 932: 1, 2,3 en 4

1 Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen,
dingen om ruimte die God toebehoort.
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen,
chaos vraagt een herscheppend woord.

2 Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt dorst.

3 Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.

4 Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.

Zegen