

**PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14**

*Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.  
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.*

**Voorganger:** H.S. Cohen Stuart-Fens (Oosterhesselen)  
**Ouderling:** Mevr. E. Kemperink  
**Koster:** Dhr. J. Post  
**Weekkosten:** Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de site van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl>.  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

**Agenda**

**Wo: 8.30 uur**                      Interieurverzorging dames J. Donker, G. Venema en G. Warringa  
**Vrij: 13.30 uur**                    Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp  
**Vrij: 13.45 uur**                    Schakel bezorgen: mevr. A. Knigge

**Komende kerkdiensten**

Op 7 maart om 10.00 uur in Ichthus met mevr. R. Dekker-Averesch.

**De bloemen** mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Goeree en mevr. Peterson-van Dijk.

**Eerste collecte vandaag, 28 februari voor Missionair Werk**

De collecte van Kerkinactie is vandaag voor Missionair Werk. In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Van harte aanbevolen. Meer informatie op [kerkinactie.nl/40dagentijd](http://kerkinactie.nl/40dagentijd) en [protestantsekerk.nl/pionieren](http://protestantsekerk.nl/pionieren).

### **Bericht van overlijden**

Mevr. Lucia Cornelia Hendrika Hartevelde-van Dijk is overleden op 12 februari 2021. De plechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op donderdag 18 februari 2021.

Mevr. Marty Vos-van der Leest is overleden op 14 februari 2021. De dienst van Woord en Gebed heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 februari 2021.

We wensen beide families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

*Hennie Hendriks (scriba)*

### **Verhuisbericht**

Beste gemeenteleden van Ichtus, graag willen we u laten weten dat onze moeder, mevr. Tonia Berends- Lunenburg, afgelopen week verhuisd is van de Oude Roswinkelerweg naar De Zuidermarke. Zij verblijft op een tijdelijke kamer, in afwachting van een definitief plekje in één van de appartementen. Haar adres is:

Zuidermarke kamer 20A (1e verdieping)

Wilhelminastraat 8

7811 JA Emmen

Wilt u contact of eventueel op bezoek, bel dan met 06 30 96 83 95.

*Een hartelijke groet namens de kinderen van Jo & Tonia Berends*

### **Contactpersonen**

Beste gemeente, namens de Ichthus gemeente zijn bij de contactpersonen een attentie bezorgd, in de vorm van een klein paaskaarsje en een gedicht. Als dank voor het vele werk, dat zij als contactpersoon verzetten. Contactpersonen, hartelijk dank voor jullie inzet! (Mocht je de attentie nog niet hebben ontvangen, dan komt het nog ). *Met vriendelijke groet, Hennie Hendriks (scriba)*

### **Naaigroep**

De Naaigroep is tijdelijk gestopt in verband met Corona. Dus er kunnen geen materialen meer worden ingeleverd want wij zitten vol. Als wij weer beginnen en wij zijn door onze voorraad heen dan hoort U van ons.

*Vriendelijke goeten, de Naaigroep*

### **Terloops**

Sinds enige tijd: „Terloops”, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen. Nu we elkaar tijdelijk niet meer ontmoeten, kunnen we de Schakel gebruiken om dingen met elkaar te delen.

Dit kan van alles zijn, bv een persoonlijk verhaal zijn, een beleving, een ontmoeting, een gedicht dat men gelezen heeft, een mooi boek of muziekstuk, een lied, een mooie afbeelding, een leuk verhaal dat gedeeld kan worden, een zorgelijke of verdrietige gebeurtenis, een.....

Heeft U ook iets dat het vermelden waard is, dan kan dat verzonden worden aan Gea Warringa [geawarringa@planet.nl](mailto:geawarringa@planet.nl)

Wenst iemand dat iets anoniem geplaatst wordt, dan kan dit natuurlijk ook.

Terloops, zo maar even iets opschrijven uit je dagelijkse leven.

Ach, er gebeurt eigenlijk niet zo veel, we mogen immers bijna niets meer. Ja, de volgende week mogen we weer naar de kapper, of zelfs op afspraak winkelen! De jeugd mag weer één dag naar school, eindelijk, en er is hopelijk licht aan een heel verre horizon. Maar voor velen zijn de zorgen nog steeds groot.

Het was in ieder geval wel een schitterende week met stralend mooi weer, we mochten daar

allemaal van genieten en er is dan ook weer veel gewandeld.

Op onze dagelijkse wandeling lopen we vaak op het fietspad van het Noordeind. In het gazon voor de flat staat daar een heel oude markante boom, het is een Hollandse Linde. De boom is hier zo'n 300 jaar geleden geplant, dus die heeft heel wat mee gemaakt.

En als je gedurende de wintermaanden hier regelmatig langs komt, gaan je gedachten wel eens op de loop en dan denk je soms: wat zou die boom in al die jaren gezien hebben?

Maar als je die boom goed gaat bekijken, denk je: oei, dat wordt nooit meer wat, er zijn alleen maar dorre verkreukelde stukken hout. En kijk eens naar die stam, die is volledig verrot. Je schrikt nog meer als je blik omhoog gaat: dat kan nooit meer iets worden met al die vergroeiingen en weggerotte delen. Nee, dat komt echt nooit meer goed.

Het doet me denken aan sommige opmerkingen die in deze tijd in de wandelgangen wel eens te horen zijn: in wat voor tijd leven we, het komt nooit meer goed, het wordt nooit meer normaal, we zijn er nog lang niet. Ja, veel mensen maken zich terecht zorgen, hoe gaat het verder? We zijn er allemaal mee bezig.

Maar deze week zag ik aan het uiteinde van die dorre takken opeens iets van nieuw leven, heel voorzichtig ontspruit er iets groens uit die warrige takjes. Het komt goed, misschien nog niet direct, maar we leven in deze weken toe naar Pasen, met Pasen gedenken we dat het leven van Jezus niet eindigt in de dood: God maakt een nieuw begin. Daar mogen we naar uitzien, ook als het soms zo somber is. Het gaat voorbij en ooit het wordt weer licht.

### **Tulpenactie World Servants!**

Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, dit jaar in augustus met World Servants naar Bolivia om daar in Santa Martha een medische post te bouwen. Om dat mogelijk te maken halen wij via acties geld op. Dit keer prachtige tulpen, en dat alles voor de prijs van 5 euro voor één bos van tien tulpen. Voor twee bossen betaalt u 9 euro en voor drie bossen zelfs maar 12,50 euro. U kunt uw bestelling tot en met woensdag 3 maart doorgeven op:

bakkeveenworldservants@gmail.com. Graag daarbij uw naam, adres, postcode en telefoonnummer vermelden. Uw bestelling kunt u op zaterdag 6 maart ophalen tussen 10.00-14.00 uur bij de Opgang, Mantingerbrink 199, of, als dat niet lukt, wordt deze bij u thuis bezorgd. Alvast heel hartelijk dank!

#### **Redactie Schakel:**

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)

Kopij **donderdag** 17.00 uur

#### **Wijkredactie Op Weg Emmermeer**

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 5 maart 2021