

De Schakel

Zondag 21 februari 2021

Week 8, jaargang 23

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De kerkdienst kunt beluisteren via www.kerkomroep.nl of via YouTube :

<https://youtu.be/dfoykXhI6WM>

Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma

Ouderling: Mw. B. Beukers

Diaken: Mw. G. Venema

Koster: Dhr. J. Venema

Weekkoster: Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal

Agenda:

Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: I. Pals/M. Altena

Schakel bezorgen: Dhr. H. Altena

Komende diensten:

Zondag 28 februari: Ds. H.S. Cohen Stuart-Fens, Oosterhesselen.

De bloemen worden met een groet van de Ichthusgemeente gebracht naar:

De heer en mevrouw Geerlinks en de heer en mevrouw Strootman.

Bij de collecte: Veertigdagentijd: Kerk in Actie, Werelddiaconaat

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd of www.kerkinactie.nl

**Zieken verzorgen in Moldavië,
helpt u mee?
Met bijvoorbeeld € 20,00 krijgt een
oudere een hulppakket.
Bedankt voor uw steun!**

De collectes zijn voor: **Kerk in actie (Moldavië)** en PGEmmen

Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op

rekeningnummer: **NL15RABO0114535736** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen,

o.v.v. collecte Ichthus 21 februari

Beste gemeente, boeket bloemen

Namens de gemeente is een boeket bloemen bezorgd bij Herman en Nelleke van der Kamp en bij Iena Pals, als dank, voor hun inzet wat betreft de onlinediensten op de zondagmorgen in Ichthus tijdens deze Coronatijd. Met een vriendelijke groet, Hennie Hendriks (scriba)

Bedankjes:

-Afgelopen zondag mochten wij de bloemen ontvangen van de Ichthusgemeente. Het was een prachtig boeket. Heel hartelijk bedankt hiervoor en voor de blijken van medeleven. Hartelijke groeten, Johan en Rika Lanting

-Voor de fleurige, veelkleurige bloemen die ik mocht ontvangen wil ik de Ichthus gemeente hartelijk bedanken. Met de hartelijke groeten van Simon Dost

-Vorige week stond ik op het punt van weg gaan om als Rode Kruis-er het zorgpersoneel te ondersteunen in De Horst. Via de telefoon de opdracht om nog even thuis te blijven. Dat heb ik toen maar gedaan.

Ik werd heel erg verrast met een prachtig bos bloemen van de Ichthus-gemeente. Heel erg bedankt daarvoor. Ik geniet er dagelijks van.

Wellicht dat ik sommigen van u de binnenkort tijd tegen kom bij de vaccinatiestraat in Emmen. De komende maanden ben ik daar twee dagen per week als EHBO-er aanwezig. Of anders misschien bij het boodschappen doen. Of

Tijdens het zoeken van afbeelding voor de beamer kom ik ook andere mooie en/of leuke dingen tegen. Onderstaand gedicht van Mary Haan wil ik graag met u delen. Omdat het lang is, is dit slechts een deel. Het hele gedicht kunt u lezen op: <https://cip.nl/78451-coronacrisis-word-bemoedigd-door-dit-bijzondere-gedicht>. Iena Pals

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

“TERLOOPS” wekelijkse nieuwsrubriek

Kopij hiervoor kunt u mailen naar: [Gea Warringa
geawarringa@planet.nl](mailto:Gea Warringa@planet.nl)

-Velen zijn in deze lange stille winter aan het puzzelen gegaan, legpuzzels of diverse soorten woordpuzzels. Een paar puzzelwoorden die passen bij het woord Terloops zijn (volgens het puzzelwoordenboek): losjes, haastig, terzijde, hapsnap. En ergens anders wordt Terloops beschreven als: iets wat je onopvallend tussen andere bezigheden door doet.

Terloops, dus gewoon maar even iets opschrijven uit je dagelijkse leven. Ach, er gebeurt eigenlijk niet zo veel meer. We mogen de ander niet meer ontmoeten, het thuis blijven duurt nu al zo lang en voor sommigen is het leven zo zorgelijk en eenzaam geworden. We willen heel graag op de zondagmorgen weer naar de kerk om daar bij elkaar te zijn, om van harte met elkaar te zingen en de Heer lofprijzen, we willen... ja, gewoon, dat alles weer gewoon wordt.

Toch mogen we soms ook tekenen van nieuw leven zien, nieuw licht, nieuwe verwachtingen. De vaccinaties komen er aan, sommige ouderen zijn inmiddels al gevaccineerd. Fijn dat dit mogelijk is en voor velen is dat iets om weer vooruit te kunnen kijken.

Ondertussen blijven wij veel wandelen en tijdens onze dagelijkse wandeling lopen we vaak op het voetpad tussen het theater en het gemeentehuis. Gedurende die donkere sombere koude en natte wintermaanden groeide er niets langs het paadje. Wel afgestorven planten, afgevallen blad, takken en veel rotzooi. Toen kwam de sneeuw, en langs het paadje was alleen nog maar een dik pak sneeuw te zien.

En deze week, nu de sneeuw verdwenen is, werden we verrast: honderden helder witte sneeuwklompjes steken daar hun dappere hoofdjes omhoog, een teken van nieuw leven. En donderdag zagen we op twee plekken het speenkruid omhoog komen, een prachtige gele voorjaarsbloei. Kop op, het voorjaar komt er aan! Weg negatieve gedachten. En misschien, nu het dit weekend zulk prachtig voorjaarsweer zal worden, zal in de Emmer Dennen langs het pad achter Heidehiem het eerste maarts viooltje gaan bloeien. Nu misschien nog verborgen, maar het zal zeker komen!

We leven in deze weken toe naar Pasen, met Pasen gedenken we dat het leven van Jezus niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen. Daar mogen we naar uitzien, ook als het soms zo somber is. Het gaat voorbij en ooit het wordt weer licht.

Gea Warringa

Tulpenactie World Servants!

Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, dit jaar in augustus met World Servants naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. Om dat mogelijk te maken halen wij via acties geld op. We hebben al een paar succesvolle acties achter de rug en zijn goed op weg. Mede dankzij uw fantastische steun op allerlei manieren. Hartelijk dank daarvoor! Onze volgende actie is een tulpenactie. Prachtige tulpen, goede export kwaliteit van de speciaalzaak, waarmee u het voorjaar en wat vrolijkheid in deze (corona)tijd in huis haalt. En dat alles voor de prijs van 5 euro voor één bos van tien tulpen. Voor twee bossen betaalt u 9 euro en voor drie bossen zelfs maar 12,50 euro. U kunt uw bestelling tot en met woensdag 3 maart doorgeven op: bakkeveenworldservants@gmail.com. Graag daarbij uw naam, adres, postcode en telefoonnummer vermelden. Uw bestelling kunt u op zaterdag 6 maart ophalen tussen 10.00-14.00 uur bij de Opgang, Mantingerbrink 199, of, als dat niet lukt, wordt deze bij u thuis bezorgd.

Bestel al dat moois en help ons naar Bolivia! Mocht onze reis dit jaar niet doorgaan in verband met corona, dan gaan wij zeker volgend jaar en bewaren wij al het geld voor volgend jaar. Uw geld komt sowieso in Bolivia terecht! Alvast heel hartelijk dank!

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Iena Pals tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 5 maart.