

Orde van dienst voor zondag 28 februari 2021

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Voor de ogen van zijn leerlingen veranderde Jezus van gedaante. De schaduw van een wolk viel over hen, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!

Luiden van de klok

Luisteren: NLB 283: 1, 2 en 3

1 In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Groet en bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen

Luisteren: NLB 283: 4 en 5

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Welkom en inleiding op de dienst (de dorstigen laven)

Luisteren (kyrielied): NLB 281

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!

3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!

4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison!

5 Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent. Kyrie eleison!

6 De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht. Amen. Halleluja!

7 Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan! Amen. Halleluja!

8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit: Amen. Halleluja!

9 Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan: Amen. Halleluja!

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja!

Gebed om de Heilige Geest

Lezen: Psalm 42: 1 – 6

Luisteren: Psalm 42: 1 en 7

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Lezen: Johannes 4: 1-30

Luisteren: OLB 487: 1, 2 en 3

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Overdenking

Meditatieve muziek

Gedicht: Levend water (Henk Jongerius)

Kom naar het levend water, kom naar de bron:
leer valse schijn verlaten en keer je om.

Ik ben het levend water, ik ben de bron:
leer je op mij verlaten en zie niet om!

Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan zal in mijn daden lezen de Ene Naam.

Wie aarde gaat bewerken leert met geduld de groeikracht
op te merken die haar vervult.
Leven wordt je gegeven, Adem en Geest;
dood zul je niet meer vrezen, zowaar ik leef.

Luisteren: NLB 605: 1, 2, 3, 4 en 5

1 De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

2 De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3 De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4 De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5 De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling gaven (1e: KiA - Missionair Werk / 2e: PGE)

Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 28 februari Ichthus.

Luisteren: NLB 425

Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis / waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, / tezamen gezonden
op weg in een wereld / die wacht op uw woord.
Om daar in genade / uw woorden als zaden
te zaaien tot diep / in het donkerste dal,
door liefde gedreven, / om wie met ons leven
uw zegen te brengen / die vrucht dragen zal.

Zegen