

**PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14**

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.  
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

**Voorganger:** Ds. G. Kajim  
**Ouderling:** Mevr. E. Kemperink  
**Diaken:** Mevr. F. Boerhof en dhr. H. Beukers  
**Pianist:** Dhr. B. Melis  
**Koster:** Dhr. R. Wanders  
**Weekkoster:** Fam. Venema

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dat via <https://youtu.be/i54030uGogo>. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

**Agenda**

**Do: 8.30 uur**                      Interieurverzorging dames J. Donker, G. Berends, T. Groenwold, A. van Vondel en dhr. G. Renkema  
**Vrij: 13.30 uur**                    Schakel vouwen:  
**Vrij: 13.45 uur**                    Schakel bezorgen: dhr. H. Hollander

**Komende kerkdiensten**

Op 10 januari om 10.00 uur in Ichthus met mevr. Dekker-Averesch.

**De bloemen** mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Vos.

**Vakantie ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma**

Van 26 december tot 4 januari heeft Janneke de Valk vakantie en van 4 tot 11 januari Gerben Kajim. Zij nemen waar voor elkaar. Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een mooi, gezegend nieuw jaar met meer vrijheid!  
*Gerben Kajim en Janneke de Valk*

**Giften december 2020**

Ook deze maand kwamen er per bank nog verschillende giften binnen voor de wijkkas en het bloemenbusje. Hartelijk dank hiervoor!  
*Nelleke v.d. Kamp (penningmeester wijkkas)*

**Vooraankondiging vieringen 17 en 24 januari 2021**

Graag informeren wij u alvast over de online-vieringen van 17 en 24 januari in het kader van de week van gebed voor eenheid. De vieringen worden dit jaar gezamenlijk gevierd met PG Emmen-Oost. In verband met corona was het dit jaar niet mogelijk om ook de RK-kerk bij de vieringen te betrekken, maar de diensten staan natuurlijk open voor iedereen. Het thema van de week van gebed voor eenheid 'Blijf in mijn liefde' moedigt ons aan om open te blijven te midden van zoveel wat dicht gaat. Op zondag 17 januari, aan het begin van de week van gebed voor eenheid zullen ds. Janneke de Valk-Boerma, ds. Door-Elseke Cazemier en ds. Gerben Kajim voorgaan in één viering vanuit de Schepershof. We

nodigen u uit de viering mee te maken via de website van PG Emmen Oost. De link naar het you tube kanaal op deze website kunt u vinden op de websites en zondagsbrieven van beide wijkgemeentes. De volgende zondag 24 januari draaien we het om: dan zenden we uit vanuit Ichthus voor zowel Oost als Emmermeer. Ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim sluiten samen in deze viering de week van gebed voor eenheid af. Ook nu kunt u de link naar de uitzending vanuit Ichthus vinden op beide websites en in beide zondagsbrieven. Mocht het zo zijn dat vanaf half januari er weer meer mogelijk is, dan houden wij u op de hoogte van eventuele veranderingen. Kijk op de website van uw gemeente voor het laatste nieuws.

### **Bedankt**

Langs deze weg willen Sjaak en ik u hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die wij van Ichthus hebben ontvangen. Heel erg bemoedigend in deze, voor ons, hectische en spannende tijd. Ook willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes, mailtjes en telefoontjes, die hebben ons goed gedaan.

Inmiddels heeft de CT-scan laten zien dat er gelukkig geen uitzaaiingen zijn. Maandag 4 januari begin ik met mijn bestralingen in het UMCG. Er zijn 36 bestralingen nodig, maar omdat ik al eerder ben bestraald, kan dat niet in 36 dagen 1x per dag i.v.m. teveel schade in de mond. Daarom 18 dagen 2x per dag een gerichte, aangepaste bestraling, met daartussen ongeveer 7 uur wachten, dat kan daar op De Stee. Dat worden lange dagen maar het is niet anders.

We houden moed en vertrouwen en blijven bidden om kracht. Voor iedereen een gelukkig en gezond 2021 gewenst met veel heil en zegen. Hartelijke groeten, ook namens Sjaak. *Johanna Keim-de Wit*



## Toekomst

De toekomst staat geschreven  
in helder sterrelicht,  
de gloed van hoger leven,  
de glans van Gods gezicht.  
De hemel spoort ons aan  
te zoeken zin en zegen  
van onbetreden wegen  
die God met ons wil gaan.

Die hemelhoge lichten  
voorspelde Abraham  
dat God zijn rijk zou stichten,  
een twijg aan dorre stam.  
Al ziet de aarde niet  
de zon die is geweken,  
de sterren kunnen spreken,  
die zien wat niemand ziet.

Een licht ging op aan wijzen,  
de vreemden van zover;  
zij keken op en reisden,  
zij volgden deze ster.  
Denk niet: dit is het eind,  
God is voorgoed geweken-  
zie hier zijn levensteken:  
een glimp die u verschijnt!

Er is een licht verrezen.  
sta op, gij sterrenwacht!  
Uw toekomst staat te lezen  
in deze wereldnacht:  
al is God mijlenver,  
al blijven duizend zorgen,  
al blijft de zon verborgen,  
reeds schijnt uw morgenster!

### **Redactie Schakel:**

E-mail: [schakel.ichthus@gmail.com](mailto:schakel.ichthus@gmail.com)

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)

Kopij **donderdag** 17.00 uur

### **Wijkredactie Op Weg Emmermeer**

E-mail: [scriba@ichthus-emmermeer.nl](mailto:scriba@ichthus-emmermeer.nl)

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 5 februari 2021