

Liturgie Kerstmorgen 25 december 2020

m.m.v. organist: Dirk Swama en enkele zangers uit de gemeente

De Kerkenraad komt binnen

We luisteren naar Het lied van eenheid

De klok luidt

Zingen/luisteren: NLB 489: 1 en 2

1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Bemoediging en Groet

Zingen/luisteren: NLB 489: 3

3 Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede -
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Inleiding op de dienst, toelichting op het liturgisch bloemstuk

Gebed

Zingen/luisteren: NLB 505: 1 en 3

1 In de nacht gekomen kind van hogerhand,
licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen- Heer, de wereld wacht!

3 In de nacht gekomen onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen, kom - de wereld wacht.



We luisteren naar: Het volk dat in het duister gaat – Oosterhuis/Oomen

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht.

Die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht.

Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst.

Schriftlezing: Jesaja 9: 3-6 en Johannes 1: 1-14

Zingen/luisteren: Licht, lied 47: 1 en 2 (melodie Nu zijt welkome)

1. Wees van harte welkom, pasgeboren kind,
zo kwetsbaar, klein en weerloos, zo teerbemind.
Wees van harte welkom in een wereld, diep verward,
welkom in ons huis, in ons leven, in ons hart.
Kom in ons hart.

2. Wees van harte welkom, kleine zonnestraal,
zon levensgroot geschenk voor ons allemaal.
Wees van harte welkom als een vaste zekerheid,
blijk van pure liefde en vrede in de strijd.
Kom in ons hart.

Overdenking

Zingen/luisteren: NLB 482: 1 en 3

1 Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!



3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal Hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Gebeden

Mededelingen

Aandacht voor de collecte: voor kerk in actie (Kinderen in de knel) en PGEmmen.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is menonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer: NL15RABO0114535736 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. collecte Ichthus 25 december.

Zingen/luisteren: NLB 481: 1 en 3

1 Hoor, de engelen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!



3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Zegen

(Kerst)Orgelmuziek

