

De Schakel

Zondag 8 november oktober 2020

Week 46, jaargang 23

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

De kerkdienst kunt beluisteren via www.kerkomroep.nl of via

YouTube: <https://youtu.be/T2j0J0p3f5k>

Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma

Organist: Dhr. H. Vink

Ouderling: Mw. J. Keim-de Wit

Diaken: Mw. H. Beukers

Koster: Dhr. J. Lanting

Weekkoster: Dhr. en mw. Altena

Coördinatoren: Dames G. Dost en N. Feenstra

Agenda:

Wo. 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3

Vr. 13.30 uur: Schakel vrouwen: n.v.t.

Schakel bezorgen: Dhr. H. Schiere

De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar:
Mevr. C Nijmeyer en de heer en mevrouw Oving.

Komende diensten:

Zondag 15 november: Voorganger: Ds. H. Cohen Stuart-Fens

Opbrengst collecten in de kerk:

25 oktober 1^e collecte € 60.20, 2^e € 36.35

november 1^e collecte € 60.45, 2^e € 53.20

1

Kerkdiensten: We willen ons houden aan het advies van 30 gemeenteleden in een kerkdienst. Daarom graag aanmelden. Dit kan op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.30 uur via de pastoraat telefoon 06-41872814 en de hele week per mail:

pastoraatichthus@gmail.com

We adviseren bij het in en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen en de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen. Hartelijke groet vanuit het pastoraat, Annie Wubs

Vandaag mantelzorgzondag

Ook in Ichthus zijn er een heel aantal mensen die de zorg voor een naaste op zich hebben genomen. We willen hen vandaag bemoedigen met een roos en laten weten dat we aan hen denken en voor hen bidden, juist ook in deze tijd waarin sociale contacten zo moeilijk te onderhouden zijn. Door de beperkingen vanwege Covid-19 zullen er alléén rozen zijn voor mensen die in Ichthus bekend zijn.

Wilt u een roos wegbrengen, kijk dan even of u een roos kunt bezorgen bij één of meerdere mensen. Aan elke roos zit een naamkaartje.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. De diaconie

Afscheid

42 jaar woonden wij heel gelukkig in Emmen; 42 jaar waren wij sterk verbonden met de Ichthus gemeente. Dankbaar mochten wij in en met deze warme gemeente leren, vieren en dienen. En nu gaan wij op 9 november verhuizen naar een zelfstandige woning direct bij onze kinderen (zorgprofessionals!) Ons adres wordt: Kanaalweg 205, 9421 TC Bovensmilde, tel. 0592-482859. Wij groeten jullie van harte en wensen jullie – persoonlijk en als gemeenschap – Gods zegen.

Vaya con Dios en *à Dieu!* **Fieke en Hans Breekveldt**

Verhuizing

Mevr. M.H. Wieringa -Roeters, is verhuisd naar de Zuidermarke kamer 19, Wilhelminastraat 8/A , 7811 JA Emmen.

We wensen haar daar een gezegende tijd.

Bedankjes:

-Lieve mensen van de Ichthus gemeente wij willen jullie nog hartelijk bedanken voor jullie meeleven in de vorm van kaarten en bemoedigende woorden maar bovenal jullie gebeden die hebben ons gedragen tijdens de ziekte en overlijden van Johann. **Riti Kleine Neerken**, kinderen en kleinkinderen.

-Het is alweer twee maanden geleden dat mijn man overleed.

Voor alle reacties vanuit de Ichthus gemeente wil ik u hartelijk bedanken !

De troostvolle woorden in brieven, op kaarten of gedeeld tijdens een persoonlijk contact hebben mij goed gedaan.

Verbondenheid ervaren helpt gemis te verzachten.

Nogmaals dank en een hartelijke groet, **Pleuny Moorlag**.

-Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.

Dirk de Vries

Helpende Hand

In mijn brievenbus mocht ik afgelopen week enkele cadeau kaarten ontvangen van de postcodeloterij om "Vega" boodschappen te halen bij AH. Net als vorig jaar hopen we dat deze week te doen als extra's voor onze gezinnen. Heel veel dank hiervoor. Fijn dat u in deze tijd aan ons denkt. Een goede en gezegende zondag gewenst. Namens Het team van "De Helpende Hand " N. Feenstra.

Ontvangen via een contactpersoon van NN, € 10,00 voor het bloemenbusje. Hartelijk dank hiervoor.

Ook mocht de wijkkas de afgelopen maanden per bank giften voor het bloemenbusje ontvangen.

Hartelijk dank!

Laatste zondag van het kerkelijk jaar: anders dan anders!

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw de zondag waarop we hen gedenken die het afgelopen jaar in ons midden zijn overleden.

In verband met de coronamaatregelen zal dat dit jaar anders gaan dan anders.

Om 10 uur is er de herdenkingsdienst, waarvoor de familie van de overledenen is uitgenodigd, maximaal 2 personen per familie. Afhankelijk van de opgave vanuit de families, is er nog (beperkt) plek voor leden van Ichthus. Maar het kan dus ook zijn dat we uw opgaven voor de dienst niet kunnen honoreren.

Omdat deze zondag juist ook voor veel gemeenteleden een waardevol moment van gedenken is en misschien in deze tijd van corona met alle angst, verlies en verdriet wel extra, willen we in de middag van 14.00-16.00 uur de kerk openstellen voor iedereen die een kaarsje aan wil steken of gewoon in stilte in de kerk wil zijn. Ook dan zijn we gebonden aan maximaal 30 mensen tegelijk in de kerk, dus het kan zijn dat u even moet wachten, maar er is voor iedereen plek en tijd. Van harte welkom!

Toekomst van Ichthus

In de nieuwe Op Weg die komende week op de deurmat zal vallen, vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van Ichthus. Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente om over de toekomst na te denken. De eindrapportage is opgesteld na een proces van twee jaar, waarin we als toekomstgroep en kerkenraad ook met u nauw hebben overlegd tijdens verscheidene wijkavonden en -morgens. Ook bij deze eindrapportage zijn we erg benieuwd naar uw gedachten daarover. Helaas is het organiseren van een wijkavond niet mogelijk in deze tijd. We hebben daarom het volgende bedacht: op donderdag 19 november zullen enkele leden van de toekomstgroep en kerkenraad in Ichthus aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en wel van 15-17 en van 19-21 uur. U bent dan van harte welkom! Wel willen we u vragen om u daarvoor aan te melden. Dat kan bij de scriba Hennie Hendriks of predikant Gerben Kajim. Bij de aanmelding ook graag vermelden welke tijd uw voorkeur heeft. Wij maken dan een indeling, zodat we coronaproef met elkaar kunnen overleggen. Hopelijk maakt u er in grote getale gebruik van!

Kerk in actie:

Actie Vakantietas: Een lichtpuntje voor kwetsbare kinderen.

In december worden er altijd kerstpakketten gebracht naar gezinnen die dit goed kunnen gebruiken. Deze keer willen we voor de kinderen iets extra's doen. We willen vakantietassen vullen met leuke en lekkere dingen. Hier is natuurlijk geld voor nodig. Dus aan u de vraag om een kleine gift over te maken naar de wijkkas (**Ichthus Emmermeer NL93RABO0373719108**) o.v.v. **vakantietas**.

In Emmermeer is onlangs een **IJS** prijs gevallen van de Postcodeloterij. Als u de kaart nog heeft zou dit ook een leuke aanvulling zijn. Deze mag u inleveren bij Nelleke van der Kamp, Walstraat 49 of even bellen 06- dan kom ik de kaart halen. Een hartelijke groet van de diaconie.

Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

N. v.d. Kamp, tel. 640035 Kopij voor **donderdag 17.00 uur**.

Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.

Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 27 november