

Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht,
Een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht, een kind vol kracht,
Een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin, we slaan een weg van vrede in,
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven dromen,
Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is
En dat zijn rijk zal komen.