

Liturgie 11 oktober 2020

Als de kerkenraad binnen is wordt er naar een muziekstuk geluisterd :

Slavenkoor uit de opera Nabucco van Verdi <https://youtu.be/xY9qd0B173Y>

Nederlandse vertaling Slavenkoor uit de opera Nabucco van Verdi

Vlieg, gedachte, op gouden vleugels;
strijk neer op glooiingen en heuvels,
waar de zoete luchten van onze
geboortegrond zacht en mild geuren!

**Begroet de oevers van de rivier de Jordaan
en Sions gevallen torens...**

O mijn land, zo liefelijk en verloren!

O herinnering zo zoet maar triest!

Waarom hangt de Gouden harp
van wijze profeten zo stil aan de wilgen?
Koester de herinnering in onze harten,
vertel ons over het vervlogen tijden!

**Herinner aan Jeruzalems lot,
speel voor ons een treurlied,
of laat anders 's Heren geest
ons sterken 't lijden te doorstaan!**

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op luisteren naar NLB 121

<https://youtu.be/mAqQWF3v5JA>

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Refrein:

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.

O, van U!

Begroeting en bemoedigingVoorganger: de Heer zij met u

Gemeente: Ook met u zij de heer

Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente; en niet laat varen het werk van Zijn handen

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gemeente: Amen

Luisteren: NLB 513 God heeft het eerste woord <https://youtu.be/QLPJwaVoG7o>

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Welkom en inleiding.

Luisteren NLB 146c: 1, 3 en 7 https://youtu.be/YmvmS_vravQ

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Gebed

Luisteren Gez. 304 <https://youtu.be/XKaLKtrMbeo>

1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3 De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Schriftlezing: Daniël 2: 1-2a; 26-49

Overdenking: #Goddootwelmee

Luisteren: Lied: Hoe groot zijt Gij https://youtu.be/x_gMVrB7zss

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

***refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij***

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Refrein...

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor de collecte

De collectes zijn voor: diaconie en wijkkas. Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer: **NL15RABO0114535736** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, **o.v.v. collecte Ichthus 11 oktober.**

Slotlied: Sela 'Ik zal er zijn' <https://youtu.be/f4RgXZAEiQg>

Zegen: gemeente antwoordt met gesproken: "Amen"