

PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

Voorganger:	Ds. G. Kajim
Ouderling:	Mevr. A. Wubs
Diaken:	Mevr. F. Boerhof
Organist:	Mevr. G. Jongsma
Koster:	Dhr. A. de Jonge
Weekkoster:	Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal
Coördinatoren:	Mevr. E. Kemperink, dhr. H. Beukers, dhr. J. Post
Schakel bezorgen:	Dhr. R. Wanders

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dat via <https://youtu.be/D1HdsMS1Zbw>. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

Kerkdiensten

Komende zondag, 11 oktober, om 10.00 uur in Ichthus met mevr. R. Dekker-Averesch.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar: mevr. Eggen en mevr. Kloese.

Dank

Mevr. T. Kwappenberg (Lavendelheide 14) is gevallen en heeft haar enkel gebroken. Ze is nu opgenomen in het verzorgingshuis Weidesteyn, afd. de Luwte, kamer 17, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. Ze is blij met de bloemen die namens de Ichthus-gemeente aan haar gebracht zijn.

Opbrengst collecten 27 september 2020

De opbrengst is: 1e € 69,90 (diaconie) en 2e € 69,70 (Vredeswerk).

Kerkdiensten

We mogen ondanks de nieuwe regels tegen het verspreiden van het coronavirus, wel doorgaan met de kerkdiensten.

Bij binnenkomst worden de namen en telefoonnummers van de gemeenteleden genoteerd. Er wordt gevraagd de handgel te gebruiken. Vervolgens krijgt U een plaats aangewezen door de coördinatoren, op gepaste afstand.

Na de kerkdienst krijgt U een seintje van de coördinatoren om de kerkzaal te verlaten.

Zo hopen we in goede orde en gezondheid van de kerkdiensten te mogen blijven genieten.

Hartelijk groet vanuit het Pastoraat.

Bedankt

Bedankt voor de mooie bloemen die ik van de Ichthus gemeente mocht ontvangen ik was zeer verrast de bestralingen zijn voorbij het gaat goed met mij.

Hartelijke Groet Jan Venema

Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus

Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en in gebed bij de Heer kunnen brengen.

We zijn dankbaar dat we nieuwe bidders mogen verwelkomen, dit staat iedereen uiteraard vrij, stem even af met onderstaande contactpersoon. Dat is elke twee weken om 19:30 uur in zaal 2, de eerstvolgende keer is 5 oktober.

Helaas moeten we ook afscheidnemen van twee hele trouwe deelnemers. Vanaf het begin, 42 jaar geleden!, waren zij betrokken bij de Gebedsgroep. We willen Hans & Fieke Breekveldt bedanken voor hun bediening en betrokkenheid in al die jaren en wensen hen Gods zegen toe voor de komende tijd in Boven-Smilde. „Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.” (Rom. 12: 12).

Namens de Gebedsgroep, Annelies Alons (telefoon: 618 659)

Appelgebakactie World Servants

Beste mensen, laten we ons even voorstellen: wij zijn Baukeline Hietland, Daphna Kajim en Mirte Kajim en wij gaan in de zomer van 2021 met World Servants naar Bolivia. World Servants is een christelijke organisatie waarmee jongeren vanuit Nederland over de hele wereld via bouwprojecten in ontwikkelingslanden de wereld veranderen en zelf veranderen. In Bolivia gaan wij samen met de plaatselijke bevolking bouwen aan een moderne kliniek in Santa Martha. Om daaraan mee te kunnen doen, moeten we voor de reis, maar vooral voor de bouwmaterialen, per persoon ongeveer 3000 euro inzamelen via acties. Wij zijn alle drie lid van de Opgang, maar willen graag in alle wijken actie voeren om het geld bij elkaar te krijgen. En de eerste actie is een appelgebakactie. Wij bakken voor zondag 11 en zondag 18 oktober appeltaart van de plaat die wij bij u thuisbezorgen, om thuis van te genieten tijdens of na de (online) kerkdiensten. Per stuk taart kost het €2,- inclusief bezorging. Bestellen kan via bakkeveenworldservants@gmail.com (wij vormen samen met de World servantsgroep van Bakkeveen één actiegroep, vandaar het emailadres). Graag aangeven voor welke zondag u appelgebak bestelt en hoeveel. Wij bezorgen het gebak op beide zondagen vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 12.00 uur. U kunt uw bijdrage achteraf overmaken op ons rekeningnummer, wat u bij de taart zult ontvangen. Alvast bedankt voor uw steun en bestellingen!

Oproep voor collectanten

Kerk in Actie organiseert dit jaar een landelijke Huis-aan-huiscollecte in de week van 29 november tot en met 5 december.

Het collectedoel is dit keer, vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Samen zetten we ons in voor deze kinderen. In natte tenten, met gebrek aan voedsel en sanitair, wachten zij op de winter die komt. We helpen hen aan voedsel, kleding en onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Mocht u bereid zijn om te collecteren in een straat van Emmermeer, dan kunt u dit doorgeven aan : Janny van Niejenhuis (tel. 0591 644566/ vannieje@hotmail.com).

Bijzondere ervaringen van eenheid

Soms gebeurt het dat een mens iets meemaakt dat hem of haar raakt, dat blijft door werken. „Ik weet niet wat het is, maar het heeft mij doen verwonderen en veranderd. Alsof ik opeens niet meer losstond van de werkelijkheid, maar één was met alles wat leeft en is om mij heen. Ik kon het niet plannen, had het niet verwacht zelfs, maar het was er, zomaar. Als waaide de geest en ik wist niet

waar hij vandaan kwam.“

Hoe je zo'n ervaring ook noemt, dat maakt niet uit. Het is eigenlijk ook moeilijk onder woorden te brengen, maar van wezenlijk belang, op het niveau van de ziel.

Afgelopen zondag hebben we aan het begin van de startzondag dienst hierbij stil gestaan aan de hand van een verhaal van Frans Gerrit waarbij hij een filmpje en foto liet zien en muziek liet horen. Een bijzondere ervaring die hij gehad heeft, verbond zich met het verhaal van Elia (uit 1 Koningen 19), die op de vlucht was en zich verborgen had in een grot, waar hij niet meer uit wilde. Maar God riep hem uit de grot en voerde een show voor hem op met veel natuurgeweld, gevolgd door een lichte bries. Elia ontmoette God niet in het geweld maar in die lichte bries. Hij bedekte zijn gelaat, want hij had veel respect voor God.

Mocht u/jij ook een bijzondere ervaring hebben gehad, dan nodigen we jou/u daarvoor uit, dit te delen met ons. En stel: een verhaal uit de bijbel verbindt zich er op een wonderlijke manier mee, dan is dat ook mooi, maar het hoeft niet.

Als er verlangen is om dat ook met de gemeente te delen in een viering, zoals we dat gedaan hebben bij het psalmproject, dan zou dat een volgende stap zijn.

U kunt ons mailen, of bellen, ook als je vragen hebt. Als u iets voor ons heeft, dan komen wij gewoon even langs. Misschien zelfs bij binnenkomst met chirurgisch mondkapje op, waar Frans Gerrit voor zorgt voor ondergetekenden, om daarna weer met open vizier veilig op anderhalve meter te gaan zitten.

Frans Gerrit: vzwieten@hotmail.com / 06 -15376733.

Zijn oude telefoonnummer zoals vermeld in de wijkgids is niet meer in gebruik. Misschien wilt u dit veranderen in de wijkgids.

Janneke de Valk: jannekedevalkboerma@gmail.com / 645673

Frans Gerrit van Zwieten en Janneke de Valk

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)

Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 23 oktober 2020