

PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

Voorganger:	Ds. P.E.G. Wiekeraad
Ouderling:	Mevr. E. Kemperink
Diakenen:	Mevr. G. Dost
Organist:	Mevr. G. Jongsma
Koster:	Dhr. H. Altena
Coördinatoren:	Mevr. A. Misker, dhr. G. en mevr. A. Wubs
Schakel bezorgen:	Dhr. L. Beuker

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dat via <https://youtu.be/eww4P7vmnm8>. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

Kerkdiensten

Komende zondag, 27 september, om 10.00 uur is het startzondag. In deze dienst gaan voor ds. J. De Valk-Boerma en ds. G. Kajim.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. Nieuwenweg-Kiewiet en dhr. Venema.

Dank

De doopdienst op 13 september is een feest geworden. De liturgie keuze, de beamer inzet, het 3-koppige mannenkoor, de pianist, de fotografe, en het hele voorbereidende werk door predikant en vrijwilligers, het kon niet beter. Ook de koffie en koek werd door de van ver komende gasten zéér op prijs gesteld. *Mede namens de doopouders, hartelijk dank, Opa Dost.*

Opbrengst collecten

30 augustus: 1e € 71,60 (diaconie) en 2e € 74,90 (PGE).

6 september: € 109,25.

13 september: 1e € 49,35 (diaconie) en 2e € 97,57 (PGE).

Kerkdienst bezoeken

In verband met de corona moest u zich de laatste maanden vooraf opgeven als u de kerkdienst op de zondagochtend wilde bezoeken.

Met in gang van zondag 27 september, startzondag, hoeft dat niet meer. U kunt dan zonder aanmelding dus de kerkdienst bijwonen. Wel vragen wij van u, bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en uw naam en telefoonnummer op de lijst te schrijven. De coördinator staat bij de deur en zal u informeren. Verder zijn er coördinatoren die u naar de zitplaats verwijzen.

Ook willen we zondag 27 september weer koffiedrinken na de dienst, met in achtneming van de coronamaatregelen. U bent van harte uitgenodigd om de kerkdiensten bij te wonen en voor de koffie. Graag begroeten wij u.

*Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet,
Hennie Hendriks (scriba)*

Startzondag 27 september 2020

Het nieuwe seizoen starten we elk jaar met een gezamenlijke viering van de protestantse wijkgemeentes van Emmen. Dit jaar op een uitzonderlijke manier, omdat we niet bij elkaar kwamen in het Rensenpark. Gelukkig is er een vorm gevonden, waarin we toch, vooral online, maar ook fysiek deze viering in Ichthus afgelopen 6 september met elkaar konden meemaken.

Maar ook elk jaar staan we als onze eigen wijkgemeente stil bij het komend seizoen. Nu weten we allemaal dat door de beperkingen er van alles wat we andere jaren deden of bedachten, nog steeds niet door kan gaan. Helaas. Maar stapsgewijs gaan we weer wat meer proberen, waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Daarom willen we u graag uitnodigen voor de viering van de startzondag op 27 september.

Het thema van de landelijke kerken is: „Het goede leven?” Welnu, dat zullen we niet zomaar kunnen beamen door de grenzen en terughoudendheid die de laatste tijd van ons gevraagd worden.

Toch willen we stilstaan bij deze vraag, maar dan ook op deze manier: liggen er schatten verborgen in deze tijd? Een tijd waarin we meer teruggeworpen worden op onszelf, die offers vraagt. Zijn de offers in verhouding tot waar we het voor doen? Of kun je juist in het gemis ontdekken wat waardevol is? En zou het Bijbelse spreken over schatten ons nog iets kunnen brengen voor deze tijd? Kortom, van alles om te delen met elkaar.

We beginnen de viering met het vertellen en een glimp laten zien van een nieuw project. Een vervolg van het psalmenproject, van vorig jaar, waar gemeenteleden een psalm die hen aansprak begeleid door een afbeelding, lieten zien en waar we van zongen. Nu nodigen wij jou uit bij je zelf te binnen te brengen of je een keer of vaker een bijzondere ervaring hebt gekregen die groter was dan jezelf en je op een of andere onverklaarbare manier geraakt heeft. En stel je weet een Bijbelverhaal dat daarmee mee samenvalt, is dat ook mooi om te horen.

Verder komt er in de dienst nog aan bod dat we dit seizoen meerdere mogelijkheden organiseren om elkaar in een veilige situatie te ONTMOETEN, gewoon om weer contact te hebben met mede gemeenteleden, al of niet rond het thema van het Goede leven .

Voor het eerst willen we daarom ook weer na afloop, op een veilige manier koffiedrinken.

Het wordt ook een dienst met een aantal zangers, want ook dat is mogelijk. Hilde en Jorien Habing werken met hun zang mee aan de dienst. U hoeft zich niet op te geven, maar uw naam en telefoonnummer wordt wel genoteerd.

Namens Ontmoeting en Inspiratie



Ik ben het anker voor je gevoel

Tonen van verlangen klinken in de stilte van mijn gevoel
Stralen van liefde verlichten het duister van mijn gevoel
Ogen van mededogen brengen inzicht in mijn gevoel
Armen van warmte verdrijven de kou in mijn gevoel

Zijn nabijheid vult de leegte in mijn gevoel
Zijn brood en wijn voeden de honger in mijn gevoel
Zijn verbondenheid geeft rust in mijn gevoel
Zijn welkom dempt de storm in mijn gevoel

Kom hier en rust bij Mij met de moeheid van je gevoel
Kom hier Ik ben in jou en jij in Mij met je gevoel
Kom hier en wandel in Mijn licht met je gevoel
Kom hier en heet Mij volledig welkom met je gevoel

Ik ben het anker voor je gevoel

(Ad Heide)



Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)
Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 23 oktober 2020