

Liturgie zondag 13 september 2020 Doopdienst van Brian Jacco Walter Fransen

Binnenkomst kerkenraad

Muziek

Luiden van de klok

Stilte



We luisteren naar: De vreugde voert ons naar dit huis NLB 280: 1, 2 en 4

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKlaBt0>

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met U

Gemeente: Ook met U zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg: O God, keer U om naar ons toe

Gemeente: Wees aanwezig, licht in ons midden

Vg: Voor heel uw schepping roepen wij

Gemeente: Wees aanwezig

Vg: voor dag en nacht

Gemeente: Wees onze God

Vg: in Dornach, in deze stad

Gemeente: Wees onze vrede

Vg: In onze huizen overal

Gemeente: Geef ons vrede

Vg: In onze harten

Gemeente: Wees vuur en vlam en Geest

Vg: Voor onze gemeenschap overal dit uur

Gemeente: Wees aanwezig, licht in ons midden. Amen.

We luisteren naar: De vreugde voert ons naar dit huis, NLB 280: 5 en 7

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKlaBt0>

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

**Inleiding op de dienst en aansteken van een kaars
Gebet**

We luisteren naar Longing for Light (NLB 1005)

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA>

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donk're nacht.

refrein:

Christus, ons licht schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

refrein:

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

refrein:

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

refrein:

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein:

Schriftlezing: Genesis 18: 22-33 en Lucas 11: 1-13

We luisteren naar: Liefde eenmaal uitgesproken, NLB 791: 1, 4, 5 en 6

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=YJKUYCsqoHA>

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Overdenking

We luisteren naar het lied: Ik ben uw vragend kind in dit bestaan (Bronswijk, Van Harte 70)

1 Ik ben uw vragend kind in dit bestaan
dat, argeloos gekomen, steeds moet gaan.
Dat spelend op de straten van de tijd
Speurt naar de sporen van uw eeuwigheid.

2 Mijn ogen zoeken U door t duister heen.
Mijn hand tast alles af, ben ik alleen?
Is er een houvast dat dit leven draagt?
Is er een antwoord op wat in mij vraagt?

3 U bent mijn bodem waarop alles groeit.
De witte lelie die in ieder bloeit.
De diepe adem die mij overmant.
De steeds nabije in het niemandsland.

4 Met U durf ik de horizonen aan
en alle wegen die uw pelgrims gaan.
Wees mij een metgezel in vreugd en pijn.
Wil mij een Vader en een Moeder zijn.

Aandacht voor de collecte

De dopeling wordt binnen gebracht onder muziek van God kent jou vanaf het begin
(Hemelhoog 503)

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=DfAug2xXH2s>

Refrein 2x:

God kent jou vanaf het begin.

Helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Couplet:

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

Refrein:

Doop Brian Jacco Walter Fransen:

- Inleidende woorden
- We luisteren naar een dooplied GotZ 79: 1 via:
<https://www.youtube.com/watch?v=tzFD6wHA0k>
- **Presentatie**
- **Videoklankbeeld**
- We luisteren naar een dooplied GotZ 79: 2 via:
<https://www.youtube.com/watch?v=tzFD6wHA0k>
- **Gebed**
- We luisteren naar een dooplied GotZ 79: 3 via:
<https://www.youtube.com/watch?v=tzFD6wHA0k>
- **Doop**
- Overhandiging doopkaart en doopkaars
- Doopvragen aan de ouders
- Vraag aan de gemeente
- We luisteren naar een dooplied GotZ 79: 4 via:
<https://www.youtube.com/watch?v=tzFD6wHA0k>

1 Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen vier
jij hier dit feest met ons mee.

refrein

**Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.**

2 Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.

3 Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.

4 Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.

Afkondiging overlijden

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=vdnB435wrKk>

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God, onze Heer. aan Hem behoren wij toe.

Gebed

We luisteren naar Geest van hierboven: NLB 675: 1 en 2

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=eXyOTfF0-Vs>

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

Zegen

We luisteren naar Iona II, 31 met: <https://www.youtube.com/watch?v=PpMNRsdvwsA>

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

De collectes zijn voor diaconie en PGEmmen.
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer: **NL15RABO0114535736** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, **o.v.v. collecte Ichthus 13 september**

Een gift voor het bloemenbusje kunt u overmaken op NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer o.v.v. [bloemenbusje](#).

-