

**PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14**

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.  
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

<b>Voorganger:</b>	Ds. J. De Valk-Boerma
<b>Ouderling:</b>	Mevr E. Kemperink
<b>Diakenen:</b>	Mevr. G. Venema en mevr. N. van der Kamp
<b>Pianist:</b>	Dhr. B. Melis
<b>Koster:</b>	Dhr. J. Post
<b>Coördinatoren:</b>	Dhr H. Beukers, mevr. G. Dost en mevr. A. Wubs
<b>Schakel bezorgen:</b>	Mevr. A. Knigge

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dat via <https://youtu.be/ctIjNLSQdrA>. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

**Kerkdiensten**

Komende zondag, 6 september, is er een gezamenlijke dienst die wordt opgenomen in De Opgang. Via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) kunt kijken en luisteren naar de dienst.

**De bloemen** mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar: Familie Breekveldt en mevr. Van Lottum-Sikkens.

**Nieuw emailadres scriba**

Als scriba van Ichthus heb ik een nieuw mailadres. Het nieuwe adres is nu: [scriba@ichthus-emmermeer.nl](mailto:scriba@ichthus-emmermeer.nl) Een vriendelijk verzoek dit adres nu te gebruiken.

*Hartelijk dank en met vriendelijke groet, Hennie Hendriks-Niers.*

**Avondmaal deze zondag**

Deze zondag vieren we na een lange periode weer avondmaal. Niet op de gebruikelijke manier, maar er is nagedacht hoe we, de veiligheid in acht nemend, toch met elkaar brood en wijn kunnen delen. Zeker in deze tijd is het mooi om toch met alle beperkingen een ervaring te delen, dat we gedragen worden door de Levende, in tekenen van brood en wijn. Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt: Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat wijn of (druiven)sap klaar te zetten, zodat als het tafelgebed is uitgesproken we samen met hen die fysiek aanwezig zijn in de kerk en wie thuis meedoen brood en wijn kunnen delen.

**Opbrengst collecte 23 augustus**

De opbrengst was: 1e € 45,20 (diaconie) en 2e € 56,85 (wijkkas).  
De extra collecte voor Beiroet heeft € 216,10 opgebracht.

### **Gift**

Er is een gift binnengekomen voor het bloemenbusje van €50,00 van mevr. B. via mevr. H. Hartelijk dank.

### **Gift**

Via Henny Hendriks ontvingen wij van NN een bedrag van € 50,00. Heel veel dank hiervoor.

*Het team van „De Helpende Hand”*

### **Bedankt**

Enige weken geleden mocht ik een prachtige bos bloemen ontvangen van de gemeente. Daarvoor mijn hartelijke dank en groeten,

*Roely Kleefman.*

### **Opleiding Janneke de Valk**

Volgende week begint mijn opleiding Geestelijke Begeleiding.

Op woensdag is er het eerste college in het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen

en de twee dagen daarna practicum in Doorn samen met de andere deelnemers van de opleiding.

De colleges zijn met regelmaat op woensdag en de practicumdagen zijn wat meer verspreid door het jaar, op donderdag en vrijdag. Tot eind dit jaar drie keer. En daarna tot aan de zomer vijf keer.

Het betekent dat ik minder vaak op woensdag in Emmen zal zijn.

Het onderwerp van de eerste reeks colleges is: de geestelijke weg. Zodra ik meer kan vertellen houd ik jullie graag op de hoogte.

*Janneke de Valk*

### **Openluchtdienst: 6 september 2020**

De jaarlijkse openluchtdienst van de PG Emmen gaat op een alternatieve manier dit jaar. Corona maakt van de Openluchtdienst een OpenMind-dienst.

De eerste zondag van september is traditioneel de zondag van de Openluchtdienst in het Renssenpark. Het Corona-virus en de regels daaromheen maken het onmogelijk om de Openluchtdienst dit jaar door te laten gaan. Toch wil de organisatie een ieder verrassen met een mooie „startdienst”.

Van de Openluchtdienst wordt een OpenMind-dienst gemaakt. Men laat zich daarbij leiden door het verhaal van de genezing van de man met huidvraat (Lucas 5), die door zijn geloof Jezus om genezing vraagt. Er is een „Open Mind” (vrijheid van denken en handelen) nodig om mensen in vergelijkbare situaties tegemoet te treden. Dit is ook wat Jezus van ons vraagt. Vanuit verschillende gezichtspunten hebben een aantal gemeenteleden in de voorbereiding hun bijdrage geleverd. Ook de tieners leveren hun bijdrage met hun kijk op dit verhaal en zij doen dit vanuit het Renssenpark.

De dienst wordt zaterdag 5 september opgenomen. U bent van harte uitgenodigd om op 6 september via kerkomroep.nl (De Opgang) de dienst bij te wonen.

### **Bachcantateproject van Collegium Vocale Drenthe**

Inspireert Bach u ook? Zing dan ‘coronaproof volgens de richtlijnen van het RIVM mee met het 12e Bachcantateproject van Collegium Vocale Drenthe; op korte termijn aanmelden.

Het projectkoor Collegium Vocale Drenthe start eind september 2020 met het twaalfde project onder leiding van dirigent Roelof Bosma. Het project wordt afgesloten met een 2 concerten op zondag 15 november in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. De concerten beginnen om 17.00 en 20.00 uur, zodat er tussen de beide concerten voldoende geventileerd kan worden.

Op 7 zaterdagochtenden worden vanaf 26 september twee Bachcantates ingestudeerd : BWV 61

'Nun komm, der Heiden Heiland', BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme' en het motet: Komm, Jesu komm van Johann Schelle. Van de deelnemers wordt zelfstudie thuis verwacht.

De begeleiding tijdens de repetities, die plaatsvinden in de Oosterkerk/Hoofdstraatkerk in Hoogeveen, is in handen van Joke Venhuizen. Aan het concert werken de volgende solisten mee: Judith Sportel (sopraan), Aart Mateboer (tenor) en Roele Kok (bas). De begeleiding tijdens het concert is in handen van het Ensemble Conservatoire uit Zwolle.

Wilt u meedoen? Geef u zich dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk op woensdag 2 september op via de website [www.collegiumvocaledrenthe.nl](http://www.collegiumvocaledrenthe.nl) *Ria Hoving (06-13600618)*

## Verbroken en vergoten

In de stilte van Gods huis  
Zijn we naderbij gekomen  
Om al etend in te wonen  
Ver van al het aards gedruis

In te nemen het verbroken  
Helend onvolprezen brood  
Zo proeft redding van de dood  
Van zijn liefde nooit verstoken

In het schenken van zijn leven  
Zijn vergoten stromend bloed  
Heeft de Zoon alles gegeven

In Zijn ontvangen overvloed  
Worden we hier opgeheven  
Verwonderd stilt nu ons gemoed.



*(Marij van den Heuvel)*

### **Redactie Schakel:**

E-mail: [schakel.ichthus@gmail.com](mailto:schakel.ichthus@gmail.com)  
Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)  
Kopij **donderdag** 17.00 uur

### **Wijkredactie Op Weg Emmermeer**

E-mail: [scriba@ichthus-emmermeer.nl](mailto:scriba@ichthus-emmermeer.nl)  
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)  
Kopij voor 11 september 2020