

Liturgie tweede zomerdienst zondag 19 juli 2020 – Kapel-Ichthus

Deze dienst is te beluisteren via kerkomroep.n.l. (Emmen centrum Kapel)

Organist: Reint Elling

M.m.v. enkele zangers en zangeressen van Ichthus en Kapel

Voorganger: ds. Gerben Kajim

Vooraf orgelspel

Woorden van welkom

Zingen: Psalm (=NLB) 62: 1

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm (=NLB) 62: 4 en 5

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Inleiding op de dienst

Zingen: Psalm (=NLB) 131: 1, 2 en 3

1 O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

3 Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God de Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.

Gebed

Zingen: NLB 887: 1, 2 en 3

1 Wees stil en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.

2 Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal

3 Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

Schriftlezingen:

Psalm 131: 1-3
1 Koningen 19: 11-13
Matteüs 8: 23-27

We luisteren naar: Bei Gott bin ich geborgen – Taizé

Tekst:

Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind (Bij God ben ik geborgen, stil als een kind)
bei ihm ist Trost und Heil. (bij hem is troost en heil)
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele (Ja, bij God komt mijn ziel tot rust)
kehrt in Frieden ein. (legt zich in vrede neer)

Overdenking

We luisteren naar: A quiet moment – Peter Gabriël

Gebeden

Zingen: Rakelings nabij lied 46: 1, 2 en 3 (tekst A. Bronswijk – melodie NLB 990)

1. U roept ons tot de orde,
om hier een lied te zijn,
om samen uw hartslag te worden
als tegenstem tegen pijn.

2. U breekt ons stille zwijgen,
en spelt het woord voor woord,
hoe U hier gestalte wilt krijgen
in liefde nog ongehoord.

3. U nodigt stemmen tot zingen,
bemoedigt ons tot de daad
en zegent het hart van wie gingen
de weg waarlangs Christus gaat.

Zegen

Zingen: NLB 416: 1 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn