

PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen

Dienst in Ichthus

Vandaag gaat ds. Janneke de Valk-Boerma voor in de dienst. Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dat via <https://youtu.be/54ySwpKJBqA>. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

De bloemen gaan deze week naar

Dhr. ten Hoor en mevr. Pals.

Bedankt

Beste mensen, mijn oprechte dank voor het zo prachtige pinksterboeket bloemen. Het voelt zo goed als je er bij hoort in minder goede dagen. *Groeten vanuit de Emmerdennen, mevr. G. Andringa*

Vrijheid in de Bijbel

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 Korintiërs 3: 17). Hoeveel vrijheid bied God ons? Aan de ene kant staat de Bijbel vol bevrijdingsverhalen. Maar er is ook een andere kant, vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid in de vorm van kleine aansporingen of gedetailleerde leefregels.

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat 67 keer het woord vrijheid en 225 keer het woord bevrijding. Dat is het uitgangspunt van het leesplan dat het NBG voor deze zomer over vrij zijn heeft gemaakt. U kunt het gratis aanvragen op de website van het NBG (<http://www.bijbelgenootschap.nl/zomerleesplan>).

Nieuwsbrief 15 aan de gemeente: Nabijheid

Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen. We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen.

Een hand te voelen, te geven. Handen zijn er, om iets mee te pakken, om iets op te nemen, aan te geven. Handen worden op een hoofd gelegd, als je iemand zegent, op de schouder, of arm bijvoorbeeld om een ander te bemoedigen, aan te moedigen. Als uiting om nabij te zijn. We kunnen moeilijk lang zonder met die handen aan te raken of aangeraakt te worden. Het voelt ongemakkelijk, ze niet te gebruiken.

In een schilderij van Rembrandt die het verhaal van de verloren zoon afbeeldt, zegent de vader zijn zoon. Hij legt zijn handen op zijn hoofd.

Jezus raakt vaak mensen aan, zelfs melaatsen. In psalm 143: 5 en 6 beschrijft de psalmist „Ik denk terug aan vroeger dagen, ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.”

Verlangen naar nabijheid. Afgelopen woensdag besloot ik mijn korte meditatie met een nummer bekend gemaakt door Norah Jones, die het zingt en begeleidt op de piano, „The nearness of you”.

De nabijheid van jou.

Laten we in ieder geval het verlangen naar nabijheid levend houden en de nabijheid van de Levende in ons hart sluiten. *Namens het moderamen, Janneke de Valk*

Ontmoetingen gedurende de zomermaanden

Helaas zullen we ook de zomer-woensdag-ochtenden in de maanden juli en augustus niet gaan organiseren, omdat ook hier nog steeds de 1 ½ meter afstand gehanteerd moet worden.

Hopelijk dat deze ontmoetingen een volgend jaar wel weer door kunnen gaan, en dan hopen we weer velen te kunnen verwelkomen op de woensdagochtend in de maanden juli en augustus. Maar deze zomer dus voorlopig nog even niet.

Iets wat wel zou kunnen, is dat U onderling een afspraak maakt om elkaar te ontmoeten bij iemand thuis.

Wat nog wel nog door gaat, is het „woensdagochtend praatje” om half 10 ’s morgens, van één van onze predikanten, een korte wekelijkse overdenking die te volgen is via www.kerkomroep.nl. Ook op een later tijdstip te beluisteren. Tot aan hun vakanties zullen onze predikanten dit beurtelings verzorgen.

En ook de zondagse kerkdiensten zijn via Kerkomroep te beluisteren, maar ook te zien via Life-stream, op onze website staat onder de middenfoto een link waarop geklikt kan worden, en dan is rechtstreeks een verbinding te zien met Ichthus.

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)

Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 7 augustus 2020