

Liturgie zondag 21 juni 2020

Luiden van de klok

Stilte

Luisteren/zingen: NLB 8b: 1, 2, 3, 4 en 5

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=6XtTnqIG5n4>

1 Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

2 Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

4 Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

5 Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw Naam,
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

Bemoediging en groet

Vg: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg: O God, keer U om naar ons toe

A: Wees aanwezig, licht in ons midden

Vg: Voor heel uw schepping roepen wij

A: Wees hier aanwezig

Vg: voor dag en nacht

A: Wees onze God

Vg: in deze stad

A: Wees onze vrede

Vg: In onze huizen

A: Geef ons vrede

Vg: In onze harten

A: Wees vuur en vlam en Geest

Vg: Voor onze gemeenschap overal dit uur

A: Wees aanwezig, licht in ons midden. Amen.

Inleiding op de dienst

Gebed

Luisteren/zingen: NLB 836: 1, 2, 4 en 5

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=vEO4ntkntnE>

1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

Schriftlezing: Jesaja 65: 1-9

Luisteren/zingen: NLB 887: 1, 2 en 3

1 Wees stil en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.

2 Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal

3 Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

Schriftlezing: Lucas 8: 26-39

We luisteren naar Nobody knows the trouble I've seen

Via: https://www.youtube.com/watch?v=R_MHoTVAAa0k

Preek

Luisteren/zingen: NLB 925, met Trijntje Oosterhuis.

1 Wek mijn zachtheid weer.

Geef mij terug de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is.

En mij toevertrouw.

En het licht niet haat.

Gebeden

Collecte

De collectes zijn vandaag (21 juni) voor diaconie en PGE Emmen. Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer: **NL15RABO 0114 5357 36** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. **collecte Ichthus 21 juni**

Luisteren/zingen: NLB 675: 1 en 2

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=YoL-qzlfwfA>

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze Koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Luisteren/zingen: Iona II, 31 met: <https://www.youtube.com/watch?v=PpMNRsdvwsA>

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.

Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.

Zegen wens ik je toe.