

Gebed om Gods nabijheid.

Kom ons een stapje tegemoet, Heer
als de drempel te hoog is,
om met elkaar te praten,
en samen te bedenken
hoe het anders moet

Kom ons een stapje tegemoet, Heer
als we het gevoel hebben
dat er iets moet veranderen
in onszelf en in ons leven,
maar we het niet aandurven.

Kom ons een stapje tegemoet, Heer
als we vinden
dat het een heel andere kant
Op moet in deze wereld,
in onze wereld, in ons leven.

Kom ons een stapje tegemoet, Heer
door ons vast te houden,
Zodat we kracht vinden
en het lef hebben
om stappen te zetten in Uw spoor

Amen.