

# De Schakel

zondag 31 mei 2020

Week 23, jaargang 22

Pastoraat telefoon: 06-41872814

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

## Schakel bezorgen 5 juni: mevrouw G. Venema

### De bloemen gaan deze week naar:

De heer en mevrouw Flens en mevrouw G. Andringa- v.d. Vegt.

\*\*\*\*\*

### Nieuwsbrief 11 aan de gemeente,

Wie had gedacht dat we met Pinksteren niet met elkaar een viering zouden meemaken, in de kerk? Met een mooi ingericht liturgisch centrum, een Pinksterbloemstuk (ik vraag me af of er dan daadwerkelijk Pinksterbloemen in zitten, die vaak al veel eerder dan met Pinksteren bloeien), vurig rood antependium, muziek, zang: alles wat aan het feest van de Geest doet denken. Dit jaar wordt het anders.

We hebben met de laatste Op Weg een kaart meegegeven met de tekst: *Wij wensen u toe dat de Geest wil waaien en het vuur van de Levende zich verspreidt!*

Een mooi initiatief van een gemeentelid! Een voorbeeld van een nieuwe vorm die past bij de tijd waarin we leven. Verrassende ideeën worden geboren, minder groot, massaal, meer dichtbij.

Enthousiast hiervan worden, dat valt niet alleen maar mee, als je elkaar op afstand moet houden, maar het biedt ook kansen om meer bewust te zijn. Van wat er in mij zelf omgaat.

Wat doet deze tijd van wachten, niet weten met me? Lijkt het op een fase die ik meemaakte toen ik ziek was, of dat van dichtbij meemaakte?

Toen ik besepte hoe kwetsbaar het leven eigenlijk is? Toen het me bang maakte?

Het gevoel gaf dat ik zo alleen was?

Lijkt het ook op herstel dat ik meemaak, als ik door deze soms zo moeilijke perioden heen kom? Dat ik iets nieuws ontdek? Onvermoede krachten aantref, die ik meende niet te hebben of die ik weggestopt had?

Pinksteren is het feest van de geest, van op adem komen. Een feest dat ons verbindt met elkaar, ieder op zijn of haar eigen manier laat bestaan. Ons verbindt met die aarde, die nu weer zo mooi in bloei staat, hier op dit halfroond, eind mei.

Psalm 104 is een prachtig loflied voor de aarde, wat met Pinksteren naast het verhaal uit Handelingen wordt gelezen.

Ik wilde eindigen met het refrein van deze psalm in de vertaling van Ida Gerhard en Marie van der Zeyde, psalm 104 a in het nieuwe liedboek:

*“Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan:*

*het gelaat van de aarde vernieuwt Gij.”*

De melodie heb ik bij het meditatie moment van afgelopen woensdagochtend gespeeld en is te beluisteren op de kerkomroep. Voorlopig zenden Gerben of ik elke woensdagochtend op dat tijdstip uit. U kunt er ook later naar luisteren.

Met Pinksteren 31 mei is de viering via de kerkomroep van Ichthus mee te beleven. Er zingt dan een klein zanggroepje mee, zodat als je wilt je thuis ook mee kunt zingen. Begeleid door Bert op de vleugel en Iena op de fluit.

**We proberen het nu ook via beeld mogelijk te maken.**

**U kunt dat vinden via deze link <https://youtu.be/ELMI1ITITvo> ook kunt u deze link vinden op de website.**

**Als u alleen kunt/wilt luisteren kan dit altijd via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl).**

*Laat de Geest maar waaien en het vuur van de Levende zich verspreiden!*

Namens het moderamen, Janneke de Valk.

**De collectes** zijn vandaag (31 mei) voor Kerk in Actie, Zending) en PGEmmen. Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer: **NL15RABO 0114 5357 36** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. **collecte Ichthus 31 mei**  
Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de bestedingsdoelen.

**Een gift voor het bloemenbusje** kunt u overmaken op NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer o.v.v. bloemenbusje.

#### **Voorbede aanvragen?**

Hiervoor kunt u de pastoraat-telefoon bellen: **06-41872814**

#### **Huwelijksjubileum**

Vrijdag 5 juni zijn de heer G. Bakker en mevrouw R.H. Bakker-Emming, W. Frielingstraat 22, (7815 EC) 50 jaar getrouwd. Ze zijn dankbaar en blij dat ze dit met elkaar kunnen vieren. De Ichthus gemeente wil hen hiermee van harte feliciteren. Wij wensen jullie nog vele gezegende jaren toe. Namens het pastoraat, Annie Wubs.

#### **Bedankje**

Onlangs mocht ik weer een bloemengroet ontvangen namens de Ichthus gemeente. Bedankt daarvoor! Het was een mooi boeket, het heeft hier lang op tafel gestaan. Met Jo, mijn man, gaat het naar omstandigheden goed. Wel is het moeilijk dat ik hem een hele tijd niet kon bezoeken in de Paasbergen vanwege corona. Voor veel ouderen onder ons is dit lastig. Ik wens u allen mooie pinksterdagen toe. Hartelijke groet! Tonia Berends-Lunenburg

#### **OPROEP VOOR EEN TIJDELIJK ONDERKOMEN**

Door onvoorziene omstandigheden ben ik verlegen om een gestoffeerde kamer of twee kamers waar ik twee jaar in kan wonen. Ik sta ingeschreven voor een seniorenwoning. De tijdelijk te betrekken gestoffeerde woning is bedoeld om de wachttijd te overbruggen. Wie kan mij helpen aan een tijdelijk onderkomen?  
Jan Fontijn tel. 06 -12523700 of 0591-646241

**Redactie Schakel:** E-mail: [schakel.ichthus@gmail.com](mailto:schakel.ichthus@gmail.com)  
Iena Pals, tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur  
**Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer**  
E-mail: [henniehendriks@zonnet.nl](mailto:henniehendriks@zonnet.nl). Hennie Hendriks  
tel.619774. Kopij vóór 12 juni