

De Schakel

zondag 24 mei 2020

Week 22, jaargang 22

Pastoraat telefoon: 06-41872814

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

Schakel bezorgen 29 mei: Mevrouw A. Knigge

De bloemen gaan deze week naar:

Mevrouw D. Post en de heer en mevrouw Dost.

Nieuwsbrief 10 aan de gemeente,

40 dagen na Pasen is het Hemelvaart, 10 dagen daarna Pinksteren. Afgelopen donderdag was het Hemelvaart.

In het woord quarantaine, dat we deze dagen vaker horen dan ooit, zit het getal 40. Denk maar aan het Franse woord quarante.

40 dagen in afzondering, (nou ja het zijn er maar twee in dit geval), 40 dagen vóór Pasen, 40 dagen trok het volk Israël door de woestijn, Jezus is 40 dagen in de woestijn. 40 is een getal vol symbolische betekenissen. Het staat bijvoorbeeld voor een tijd waarin je onzeker bent, niet weet wat je moet doen en ernaartoe groeit een beslissing te nemen. Wij leven in een tijd waarin we veel niet zeker weten, we weten niet hoe lang het doorgaat dit virus, wat de gevolgen van de maatregelen zijn. Het duurt een eeuwigheid lijkt wel, er komt geen eind aan. Ja, heel langzaam is er wat versoepeling mogelijk, maar het niet weten overheerst.

Niet weten dat maakt onzeker, onrustig, nerveus, geeft een ongemakkelijk gevoel, is ergerlijk misschien zelfs. Ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik zoek houvast, maar is het houvast dat ik eerst had nu nog mogelijk of misschien ook niet nodig, nu alles anders is. Waar kan ik mij aan overgeven, waarop vertrouwen?

Hemelvaart is een feest, waarvan het niet makkelijk is uit te drukken is, wat het betekent, wil zeggen. Je kunt er niet een model aan de hand van een onderzoek op toe passen. Jezus vaart ten hemel. Maar niet letterlijk. Hij gaat niet met een boot en stijgt ook niet met lichaam en al op. Niet echt. 'Hij werd voor de ogen van wie er bij waren (zoals dat in Handelingen 1: 9 beschreven staat) omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.' Het is niet te bevatten, het is wonderlijk. Hij is er en dan is hij er niet. Het lijkt wel op iets dat je meemaakt, wat indruk maakt, mij raakt en weer voorbij is. Het gevoel, de herinnering is er nog wel.

Wij moeten van alles laten gaan en ons eigenlijk ook proberen over te geven aan het niet weten. Mét de angst die het teweegbrengt; het maakt ons open. Vertrouwen mogen we dat we gezien worden in dat niet weten en liefdevol omgeven, als door hemels licht. Door één die ons kent, die weet van ons. Volgende week zondag vieren we Pinksteren, ook zo'n wonderlijk niet te vatten feest. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Komende zondag 24 mei, kunt u de viering weer beluisteren en ernaar kijken via de kerkomroep in de Opgang. Met Pinksteren 31 mei is de viering via de kerkomroep van Ichthus mee te beleven

Namens het moderamen, Janneke de Valk-Boerma

De Helpende Hand

Van de week mochten we weer 2 manden vol producten halen bij de Pauluskerk.

Er zaten ook enveloppen in met inhoud totaal € 47,00.

Verder is in april op onze rekening door enkele leden van deze parochie donaties gestort.

Ook onze vaste vaste donateurs heel veel dank voor uw structurele bijdragen.

Team "de Helpende Hand"

Verhuizing:

Rie de Vries laat weten dat zij per 19 mei is verhuisd van De Korenmolen 12 naar:

Melde 53, 7891 BK Klazienaveen.

Nelleke van der Kamp (ledenadm.)

De collectes zijn 24 mei voor de Kerk in Actie en wijkkas. Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer **NL15RABO 0114 5357 36** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. **Collecte Ichthus.**

Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de bestedingsdoelen.

Een gift voor het bloemenbusje kunt u overmaken op NL 93RABO0373719108 t.n.v. Wijkkas Ichthus-Emmermeer O.v.v. bloemenbusje

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

N. van der Kamp, tel. 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur

Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks

tel.619774. Kopij vóór 12 juni