

# *De Schakel*

zondag 10 mei 2020

Week 20, jaargang 22

**Pastoraat telefoon: 06-41872814**

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

## **Schakel bezorgen 15 mei: dhr. H. Altena**

### **De bloemen gaan deze week naar:**

De heer J. Bolhuis en mevrouw T. Berends-Lunenborg.

\*\*\*\*\*

Nieuwsbrief 8 – 7 mei 2020

Het was deze week 4 en 5 mei....we mochten er weer bij stil staan dat het toch heerlijk is dat we in vrijheid mogen leven....

Mogen kerkzijn en ons verbonden mogen weten op afstand, zoals nu....

Natuurlijk zijn we even niet vrij om bij elkaar te zijn....maar dat laat tot ons doordringen hoe belangrijk vrijheid voor ons is....

Dat besef maakte 4 en 5 mei nog dichterbij komend voor mij.....

Stef Bos zingt in zijn lied: *Daarom zijn wij vrij*...over hoe mensen belangrijk kunnen zijn voor onze vrijheid

Prachtig hoe hij bezingt: omdat er ooit iemand was....

Die dromen droomde, ook al mocht dat niet.....

Iemand was die haar ogen niet sloot voor onrecht....

Omdat er ooit iemand was.....die ook in onvrije situaties het lef had om vrij te zijn.....

Vrij zijn gaat dus dieper dan alles mogen....natuurlijk is dat ontzettend belangrijk....maar het gaat erom onder elke omstandigheid te weten dat je vrij bent om te geloven, om te vertrouwen dat je een nieuwe stad kunt bouwen.....

Dat moeten we ons niet af laten pakken....

Maar goed, dat is makkelijk zeggen, dat begrijp ik ook wel....wat is er geleden, gestreden, gestorven voor de vrijheid.....

Omdat er ooit iemand was.....die als jonge soldaat het wapen opnam om te strijden tegen het onrecht....

Daarom zijn wij vrij....

Vrij waartoe dan?

Vrij om te dansen in de regen, in plaats van wachten tot de storm gepasseerd is....

Vrij om, met Galaten 5: 13 te spreken: elkaar in liefde te dienen

Dat is het dansen midden in de regen, zoals Jezus dat deed.

Omdat hij er ooit was....daarom zijn wij vrij....

Vrij om elkaar te dienen in liefde....

Op weg naar het nieuwe normaal, zou het mooi zijn als we dat met elkaar als leidraad zouden laten gelden

En nogmaals.....als de storm je leven bedreigt is het anders....maar voor velen geldt toch, ook nu in de coronatijd....neem de vrijheid om te leren dansen in de regen....

Om te blijven geloven

En te blijven vertrouwen dat je een nieuwe stad kunt bouwen.....door elkaar te dienen met liefde

Zo gaan we weer verder de week in....zondag hopen we elkaar weer te zien....in weer een dienst vanuit de Opgang, waarin Jan Fischer voorgaat en waaraan ik ook mee zal werken. Om tien uur bent u van harte welkom....als het goed is, is er voor iedereen beeld!

Houdt moed....bleib behütet.....

Namens het moderamen, Gerben Kajim

\*\*\*\*\*  
De collectes zijn zondag 3 mei voor de diaconie en wijkkas  
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer:  
**NL15RABO 0114 5357 36** t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte Ichthus. Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de bestedingsdoelen  
\*\*\*\*\*

Hierbij bedank ik Hartelijk de Ichthus gemeente voor de prachtige bos bloemen die ik 26 april mocht ontvangen.

Heb er iedere dag van genoten met dankbaarheid.

Hartelijk groet, Pita Zijl.

\*\*\*\*\*



## Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei 'Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) en in de *Mijn Bijbel*-app.

De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vrijheden die we in onze tijd kennen', aldus Buitenwerf. 'Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: "Vrijheid begint met gemaakte afspraken met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af."'

### Vier vrijheden

In zijn beroemde *Four freedoms Speech* uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier vrijheden zegt. De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

### (Innerlijke) vrijheid

De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een interview met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.

**Link:** <https://www.debijbel.nl/blog/>

**Bron:** Nederlands Bijbelgenootschap

**Contactpersoon:** <naam>

**Redactie Schakel:** E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

lena Pals, tel. 613687 Kopij voor donderdag 17.00 uur

**Wijkredactie "Op Weg"** Emmermeer

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks

tel.619774. Kopij vóór 12 juni