

Liturgie voor zondag 17 mei 2020

Muziek voor de dienst: God met ons

<https://www.youtube.com/watch?v=w6ewpvF473s&list=PLYI9L2yFHglw8dpBsuMAnAIYe6VxmP5P->

Stilte

Luiden van de klok

Stilte

Welkom

Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5

<https://www.youtube.com/watch?v=hpvMh5aJNAM>

1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest
Is het feest!

5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 288

<https://www.youtube.com/watch?v=IOe2CQZ44SA>

Goedemorgen, welkom allemaal
ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.

God, ik vraag U: kom in onze kring,
wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal.

Inleiding op de dienst

Gebed

Luisteren: Lied om vrede

<https://www.youtube.com/watch?v=F5BwaqqyzMw&list=PLYI9L2yFHglw8dpBsuMAnAIYe6VxmP5P-&index=6>

Ons hart kent geen rust, totdat het rust vindt in U.

*O God, Zeg mij in uw barmhartigheid wat U voor mij betekent.
Zeg tegen mij: Ik ben je redding. Zeg het zo, dat ik het horen kan.*

Ons hart kent geen rust, totdat het rust vindt in U.

Lezen: Joël 2: 21-27 en Johannes 14: 23-29

Luisteren: Ruimte waar het licht kan komen (Henny Vrienten)

<https://www.youtube.com/watch?v=1y7LVhEa6XM&list=PLYI9L2yFHglw8dpBsuMAnAIYe6VxmP5P-&index=2>

*Ruimte waar het licht kan komen
wind kan waaien, adem stromen
ruimte die doet leven*

*Stiltewaar je God kunt horen
open hart en open oren
stilte om te zijn*

*Licht waarin wij samen staan
Geest van God, raak Gij ons aan
dat wij opengaan.*

Preek

Zingen: NLB 417 <https://www.youtube.com/watch?v=hgBX4K9MJOU>

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch.
Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht.

Vertaling: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie.
Laat je hart niet moedeloos zijn

Meditatieve Stilte

Gebeden, afgesloten door: Acclamatie bij de voorbede:

Blijf ons nabij (Van Ruimte waar het licht kan komen)

https://www.youtube.com/watch?v=si5jFZpZ_9I&list=PLYI9L2yFHglw8dpBsuMAnAIYe6VxmP5P-&index=8

*Eeuwige hoor ons bidden. Wees ons nabij.
Eeuwige hoor ons bidden. Blijf ons nabij.*

Collecte-informatie

Zingen: NLB 1010: 2 en 3

<https://www.youtube.com/watch?v=V7sWVkJ8tI>

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Zegen

Zingen: Iona II, 31

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

