

**Dienst in Ichthus en diensten op televisie**

Zondagmorgen is er om 10.00 uur een dienst in Ichthus. U kunt meevieren en luisteren via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl). Ook de dienst van verleden week is daar te beluisteren.

De EO zendt iedere zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op NPO 2. En ook EO's jongerenmerk BEAM komt wekelijks in actie met een live kerkdienst om 11.00 uur via YouTube.

**Informatie over de komende diensten**

Beste gemeenteleden, in verband met het coronavirus zijn er nog steeds aangepaste diensten. De komende diensten kunnen jullie beluisteren via Kerkomroep.

Zondag 5 april, gaat mw. Johanna Keim-de Wit voor in Ichthus

Witte Donderdag, 9 april aanvang 19.30 uur gaat ds. Janneke de Valk voor in Ichthus. Het is een korte viering, waarin we niet zoals gebruikelijk het avondmaal kunnen vieren, maar wel stil staan bij het delen van de tekenen van brood en wijn, de diepte van Jezus liefdevolle aanwezigheid, in deze tijd van lijfelijke afstand.

Goede Vrijdag, 10 april aanvang 19.30 uur gaat ds. Gerben Kajim voor in Ichthus. We staan dan stil bij het lijdensverhaal van Jezus, dat dit jaar misschien wel nog indringender en herkenbaarder op ons afkomt. Als het gaat om eenzaamheid, om afstand tot je vrienden, om risico nemen terwijl je voor een ander het goede wil doen.

We lezen het evangelieverhaal en 'kijken' en horen naar een kruiswegstatie en luisteren naar en zingen passende liederen en muziek.

Op Eerste Paasdag, 12 april gaan ds. Jan Fischer en ds. Gerben Kajim samen voor in de Opgang, met beeld. Zondag 19 april gaat ds. Gerben Kajim weer voor in Ichthus.

We wensen jullie allen goede diensten toe en hartelijk welkom via Kerkomroep.

Wat de komende weken ons zullen brengen, weten we niet. Wat we wel weten is dat het licht van de nieuwe Paaskaars ons vertelt dat Gods licht ons vergezelt op al onze wegen.

*Namens het moderamen, Hennie Hendriks*

**De bloemen gaan deze week naar:**

Dhr. W. Bijker en dhr. H. Smit.

**Gemeenteavond gaat niet door**

Op 22 april zou er een gemeenteavond zijn. Deze gaat niet door.

**De collecte vandaag (5 april) is voor Jeugdwerk Protestantse kerk**

Deze zondag collecteren we voor het werk van JOP, zodat JOP verrassende en uitdagende werkvormen verder kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken.

We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan!

Wij vragen u, nu u er niet kan worden gecollecteerd in de kerk uw bijdrage over te maken op;

NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd. Meer informatie: [www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd](http://www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd)

Voor de 2e collecte die bestemd is voor de PGEmmen kunt u een bedrag overmaken op:

NL15RABO0114535736 t.n.v. Protestantse Gemeente Emmen.

## **Meeleven**

Dhr. Jan de Graaf is verhuisd van Hunenoord 27 naar „De Herbergier” (Oude Roswinkelerweg 25, 7822 AB Emmen). Daar woont ook z'n partner Ank Andriessen.

Een kaartje zou hij heel erg waarderen, zegt zijn dochter Henriëtte. Hij is nu in de laatste fase van zijn leven.

## **Nieuwsbrief 3 aan de gemeente**

Langzaam beginnen we er al wat aan gewend te raken, afstand te nemen van elkaar, sociale fysieke contacten te vermijden, meer tijd te hebben, te improviseren. Voor de één zijn de maatregelen dramatisch ingrijpend, voor de ander lijkt er niet veel te veranderen. Niemand die je opzoekt, je eigen kinderen, kleinkinderen die niet thuiskomen, omdat je blijkbaar een risicovolle leeftijd hebt. Gezinnen die met veel te kleine huizen opeens gedwongen zijn de hele tijd met elkaar door te brengen. Je houdt je hart vast als je denkt aan landen, plekken op onze aarde waar anderhalve meter afstand onmogelijk is. Beelden op tv van mensen die door het coronavirus worden aangevallen zijn te erg voor woorden.

Angst heerst, behoedzaamheid. Hoe kun je nog ontspannen?

De natuur komt stap voor stap tot leven, knoppen zwellen, het is stil en schoner in de lucht en dat doet de aarde goed. En wie buiten is, bijvoorbeeld om te wandelen of even te fietsen, of naar buiten kijkt, zal daar hoop van krijgen. Het wordt een keer Pasen, maar nu anders dan eerst. Geen Paasviering in de kerk, geen Ichthuskoor dat zingt, geen musical. Misschien spreidt het paasfeest zich dit jaar uit over het hele jaar. Houden we onze adem in, nog even, nog een tijd, tot het weer voluit mag en kan.

De stille week begint volgende week na Palmzondag, het is daadwerkelijk stil. We hoorden er al in de dienst van 29 maart, de straten zijn stil. Mogen onze harten gevuld worden door de warme gloed van de Levende, van hem die weet wat lijden is, met zijn schepping meelijdt, maar ook opstaat.

Vooraf aan de dienst van komende zondag zouden wij zingen psalm 130 b uit het nieuwe liedboek. Een deel van deze psalm luidt: „De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Uit afgronden roep ik U, Heer; hoor mij, Heer, ik blijf vragen. O, mocht uw oor het verstaan hoe ik schrei om erbarmen”.

We wensen elkaar toe dat we dat we die oren zijn voor elkaar.

*Namens het moderamen, Janneke de Valk-Boerma*

## **Collecte voor 12 maart 2020 (Paascollecte)**

De Paascollecte is voor onderwijs aan kansarme kinderen in India om hun een toekomst te geven.

Door liefde en aandacht te geven ontdekken de kinderen dat ze de moeite waard zijn. Jaarlijks krijgen bijna 4.000 kinderen een betere toekomst. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan! Helpt u mee? Dank u wel!

Wij vragen u, nu u er niet kan worden gecollecteerd in de kerk uw bijdrage over te maken op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte.

## **Gift**

Op 17 maart 2020 via mevr. Keim ontvangen van NN een gift van € 100,00. Heel veel dank hiervoor.

*Het team van „De Helpende Hand”*

## **Bedankt**

Ik ben 9 maart geopereerd aan mijn schouder. Het herstel gaat goed, moet wel geduld hebben. In verband met deze coronacrisis geen fysiotherapie. Dus moet ik thuis oefenen.

Heel veel dank voor de mooie bos bloemen die ik kreeg van de Ichthus-gemeente. Hopelijk zien wij elkaar weer fysiek.  
*Met een warme groet, Aukje Zantingh-Boonstra*

## **Paasgroetenactie 2020 in aangepaste vorm**

Nu we zelf allemaal te maken hebben met een beperking van sociale contacten en geen kerkdiensten meer kunnen houden, merken we (weer )hoe goed het is om naar elkaar om te zien. Een telefoontje, een kaartje, een teken dat er aan je gedacht wordt is bijzonder waardevol.

De paasgroetenactie willen we daarom in een aangepaste vorm ook door laten gaan. Als ZWO-commissie willen we de kaarten schrijven nu we die niet aan u kunnen uitdelen. Ook de postzegel die op de dubbele kaart geplakt wordt (zodat een gedetineerde die kaart zelf naar een dierbare kan sturen) zal de ZWO voor haar rekening nemen.

Wilt u het ons laten weten als uw naam als afzender door ons op een paasgroet gezet mag worden? Mail dan uw naam (zoals we die op de kaart mogen zetten) naar [m.lamens@hetnet.nl](mailto:m.lamens@hetnet.nl). Vanwege de maatregelen rondom corona is de paasgroetenactie verlengd tot 19 april. Uw reactie is van harte welkom.  
*Namens de ZWO-commissie, Jannes Hut*

### **Redactie Schakel:**

E-mail: [schakel.ichthus@gmail.com](mailto:schakel.ichthus@gmail.com)

Tel. 61 867 87 (Iena Pals)

Kopij **donderdag** 17.00 uur

### **Wijkredactie Op Weg Emmermeer**

E-mail: [henniehendriks@zonnet.nl](mailto:henniehendriks@zonnet.nl)

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 8 mei 2020