

Liturgie voor zondag 19 april 2020

Tijdens de dienst kunt u uw gedachten bij de vragen die in de dienst gesteld worden appen naar 06-30546911. Daarnaast kunt u gebedspunten appen naar hetzelfde nummer.

Vooraf muziek: In resurrectione tua (Taizé 118)

De hemel en de aarde juichen samen: Christus is waarlijk opgestaan

https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8&list=RDM-hybuhxJg8&start_radio=1

Stilte

Luiden van de klok

Stilte

Welkom

Zingen: NLB 528: 1, 2, 3, 4 en 5

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/528-omdat-hij-niet-ver-wou-zijn-4_9_5

1 Omdat Hij niet ver wou zijn

is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn

heeft Hij willen wonen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

2 Overal nabij is Hij

mens'lijk allerwegen.

Maar geen mens herkent Hem, Hij

wordt gewoon verzwegen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

3 God van God en licht van licht

aller dingen hoeder

heeft een menselijk gezicht

aller mensen broeder.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4 Wilt daarom elkander doen

alle goeds geduldig.

Wees elkaar om zijnentwil

niets dan liefde schuldig.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

5 Wees verheugd, van zorgen vrij:

God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Aansteken van de Paaskaars en Bemoediging en groet

Stilte

Luisteren: Lenteverv (Stef Bos)

https://www.youtube.com/watch?v=uUcWs_OFYjI

Onvoorstelbaar

Hoe in twee weken
De wereld kan veranderen
En wij in verwarring
Naar buiten kijken
Overspoeld door feiten
Waar we achteraan lopen
Zonder te weten waarheen
Hoe goed wij ook door de jaren heen
Hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds
Dringt het nieuws door
En worden wij
Wakker geschud
Door stilte
Stilte in de straten
Stilte In de beelden
Waar we naar kijken
Met andere ogen
Die weer moeten leren zien

Tot zover

Het begin van deze lente
Die ons voorkomt
Als het eind der tijden
De rest van het leven
Om ons heen
Fluit er op los
Komt uit de knop
En bloeit open
Vogels leggen eieren

Met een optimisme
Die ons vreemd is
De magnolia
Is gezegend
Ze kan de krant
Niet lezen
En de schaduw van een zwaluw
Stijgt boven zichzelf uit
En vliegt
De zomer tegemoet

Maar de nachten

Zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen en geloven
Van een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is
Dat is misschien
Wat wij weer moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
Door ons
In onszelf te keren

Inleidende woorden

Vraag: *Welke emoties voelt u op dit moment bij de situatie waarin u leeft?*
(antwoord kan geappt worden naar 06 30546911)

Gebed

Zingen: NLB 1005: 1, 2, 3, 4 en 5

<https://www.youtube.com/watch?v=-1ekKzQ6E00>

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donk're nacht.

*refrein: Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. *Refrein*

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. *Refrein*

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. *Refrein*

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. *Refrein*

Vraag: *Wat geeft u energie/troost in uw leven op dit moment?*
(antwoorden te appen naar 06 30546911)

Luisteren: Alles is gezegend (Typhoon)

<https://www.youtube.com/watch?v=Yt5VaXrY58E>

Wat nou als alles er toe doet?
Zijn wij hier dan toch voor niets geweest?
Ik weet allang niet meer
Maar dat is precies genoeg

*Refrein: Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh oh oh oh oh
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg*

1 Ik deed een hoop dingen fout
Vergeef mij oh Heer
Ter verdediging: Ik handelde uit noodweer
Voelde me onoverwinnelijk
En loog weer
Maar dat nooit meer
Mijn mama zei me: Maak je los van je ketting
Voel je vrij en tel je blessings
Ik ben druk maar bel mijn vader van de week
En zeg hem dat ik meer van hem houd dan dat hij weet
Bij mijn demonen op de sofa
Ze vragen: Wil je thee?
Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest
Want ik ben niet alleen
Ik tel de stappen in het zand
En het strand roept de zee *Refrein*

2 En ik was zo moe dat de duisternis kwam
Zat in mijn vecht en vluchtmode
Wilde niet huilen als man
Nog steeds even onbevangen
Maar de onschuld kwijt
Vraag maar, Wat wil je weten over schaamte en spijt?
Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest
Ik was verslaafd aan het zoeken
Ben het denk ik nooit geweest
Maar vandaag met een kroon op mijn hoofd ik leef
Ik dank God want ik ben er nog steeds
Ik was al thuis vanaf het prilstste begin
En dat laatste wat me rest
Is een duik in de volledigheid uit het adelaarsnest
Bij storm of windstil, ik hoor je stem
Oog in oog met iemand die me door en door kent *Refrein*

Alles is gezegend

Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis
Zolang we gewicht geven aan licht
En ik heb nachten dat ik denk
Men, wat heeft het voor zin?
Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind
Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het begint

Lezen: Lucas 24: 13-35

Zingen: NLB 646: 1, 2, 3 en 4

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/646-de-heer-is-onze-reisgenoot-6_0_8

- 1 De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.
- 2 Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.
- 3 De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!
- 4 Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daaglijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Preek

Zingen: NLB 642: 1, 4 en 8

<https://www.youtube.com/watch?v=iYGKSJYFz-w>

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

4 Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschape heeft.

Afkondiging overlijden en zingen: NLB 961

<https://www.youtube.com/watch?v=vdnB435wrKk>

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Gebed

Vraag: wat neemt u mee uit deze dienst?

(antwoorden te appen naar 06 30546911)

Collecteaankondiging (1e: diaconie / 2e: jeugdwerk PGE)

Zingen: NLB 839: 1, 2, 3 en 4

https://www.youtube.com/watch?v=aXhDzVrBcBs&list=RDaxhDzVrBcBs&start_radio=1

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein Dans, dans, en doe maar mee met mij.

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, ik haal ook jou erbij

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein

3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

4 De dans leek te breken, maar ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

Refrein

Zegen

Zingen: Iona II, 31

<https://www.youtube.com/watch?v=PpMNRsdvwsA>

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.