

De Schakel

zondag 22 maart 2020

Week 13, jaargang 22

Pastoraat telefoon: 06-41872814

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

Agenda:

Do: 08.30 uur Interieurverzorging team 5

Komende diensten:

Beste gemeenteleden van Ichthus,

I.v.m. het coronavirus zijn de diensten de volgende zondagen afgelast, t.w. zondag 22 en 29 maart en zondag 5 april, Palmпасen.

Ds. Jan Fischer zal een dienst houden, **die is te beluisteren via de Kerkomroep, u /jij kunt afstemmen op de Opgang** Emmen Zuid. Op zondag 29 maart zal ds. Wim de Groot een dienst verzorgen, wederom te beluisteren via de Kerkomroep en afstemmen op de Opgang, Emmen Zuid.

Hoe het verder gaat naar Pasen toe, is nu nog weinig over te zeggen. We moeten de ontwikkelingen van het coronavirus in de gaten houden. We zullen u/jou zoveel mogelijk via de **website** op de hoogte houden.

Met een hartelijke groet,
het moderamen, Gea Dost, Hennie Hendriks, Gerben Kajim, Janneke de Valk en Dick Heyse

Met een hartelijke groet,

het moderamen, Gea Dost, Hennie Hendriks, Gerben Kajim, Janneke de Valk en Dick Heyse

Diensten op radio, tv en YouTube

Groot Nieuws Radio zendt aanstaande zondag een live-kerkdienst uit. De dienst wordt geleid door Ron van der Spoel en begint om 10.00 uur. www.grootnieuwsradio.nl

De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om **9.20 uur** een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. www.eo.nl

De bloemen gaan deze week naar de heer B. van Vondel, Middenhaag 225, 7815 NH Emmen.

Beste gemeenteleden,

Hele samenlevingen schudden in deze tijden op hun grondvesten, ook de onze. Plannen vallen in het water, kerkdiensten, wijkontmoetingen, paasmiddagen noem maar op worden afgelast. Mensen, kinderen zitten noodgedwongen thuis, zonder werk, oude en kwetsbare mensen worden ontzien, niet meer opgezocht. Wat we kunnen doen, we weten het niet goed. We voelen ons onthand. Zoeken naar manieren om uiting te geven aan wat we beleven, anders dan we kenden. Ontdekken andere vormen van contact. Bijvoorbeeld door u als gemeente via de website te benaderen.

Omdat we komende tijden niet meer in de kerkdienst samenkomen, wilden we het medium van deze website meer gaan gebruiken.

Vanuit de diaconie is er een mooie ontwikkeling in gang gezet waarmee we proberen inzicht te krijgen in waar mensen, die nu in deze bizarre tijd meer geïsoleerd zijn, hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

En aan de pastoraatsgroep kunt u uw wel en wee doorgeven, zodat we dat voorlopig op deze wijze kunnen delen met de gemeente. Het nummer van de pastoraatstelefoon is: 0641872814. Meer nieuws volgt later.

Wij wensen elkaar moed en de liefdevolle warmte van de Levende toe, in deze tijd, waarin we op een andere manier, met lijfelijke afstand maar misschien nu juist meer innerlijk verbonden omzien naar elkaar. Namens het moderamen, Ds. Janneke de Valk-Boerma

Collecte 22 maart is voor: Kerk in actie, diaconaat;

“Vakanties met aandacht”. De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Wij vragen u, nu er niet kan worden gecollecteerd in de kerk, dit werk te steunen door uw

bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vakanties met aandacht'
Voor de 2^e collecte die bestemd is voor de PGEmmen kunt u een bedrag overmaken op:
NL15RABO0114535736 t.n.v. Protestantse Gemeente Emmen.
Bij voorbaat hartelijk dank!

HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN

Nu we in een onzekere tijd leven, er lege schappen in de supermarkten ontstaan, het corona virus om zich heen slaat, velen besmet raken en er vooral ouderen overlijden, meent de diaconie van Ichthus dat we om moeten zien naar ouderen en kwetsbaren in onze gemeente en wijk.

Vandaar het volgende initiatief: de diaconie wil de mensen gaan helpen die zelf niet meer naar de winkel durven of mogen gaan om hun boodschappen te doen.

Heeft u dus hulp nodig dan mag u bellen met Nelleke van der Kamp (tel. 06-37457281 of email: nelleke0501@gmail.com)

LATEN WE NAAR ELKAAR OMZIEN EN ELKAAR HELPEN IN DEZE ZORGELIJKE TIJD.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Fleming, voorzitter diaconie Ichthus

Meeleven:

De heer H. Oving, Klokkenslag 313, (7811 HW) is ernstig ziek geweest en heeft nu nog een lange weg te gaan om te herstellen. Hij zal het vast fijn vinden om iets van de Ichthus gemeente te horen....

Ook Arie en Rineke van Duijvenbode, Bastion 14 (7823 TH) zijn al een tijd niet in staat om de kerkdiensten te bezoeken i.v.m. ziekte van Rineke. Ze missen het contact met de gemeente. We wensen hen veel sterkte.

Gebedsgroep Ichthus

Lieve mensen, wat een rare tijd is dit.

Hopelijk vinden we wegen om deze tijd goed door te komen.

Mochten we elkaar kunnen helpen laten we elkaar daar dan voor opzoeken en vinden.

Een boodschapje of een belletje, gewoon voor het broodnodige contact of noem maar op.

En bovenal hoop en wensen we dat we onze trouwe God en Vader, juist in deze tijd, zullen blijven zoeken en vinden. Dat we mogen weten dat we op Hem mogen en kunnen vertrouwen!

We kunnen als Gebedsgroep nu uiteraard ook niet in Ichthus terecht en elkaar thuis opzoeken is eveneens niet verstandig.

Daarom gaan we als leden ons gebedsuur, ieder voor zich, thuis houden.

Daarvoor nemen we op de gebruikelijke tijd een gebedsmoment voor Ichthus en de wereld in deze bijzondere tijd.

Dat is dus a.s. maandag 23 maart weer, om 19:30 uur en dan elke 2 weken.

En uiteraard kan iedereen die wil zich daarbij aansluiten in zijn of haar eigen huis!

Ook kunnen er, net als altijd, via h.schiere@home.nl voorbedeverzoeken doorgegeven worden.

We doen (èn laten) wat we kunnen, in verbondenheid met onze Schepper en Heer.

Maar gebed blijft juist nu een grote houvast.

Hartelijke groet namens de Gebedsgroep van Ichthus,
Annelies Alons

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan.

Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden we kerkklokken in Nederland en wel woensdag 18 en 25 maart en 1 april van 19.00 – 19.15 uur.

Ook in Ichthus heeft woensdagavond 18 maart de klok geluid en zal ook op 25 maart en 1 april luiden. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.



*Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta. (Lied 939:1)*

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Nelleke van der Kamp, tel. 640035. Kopij voor donderdag 17.00 uur.

Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer: E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,
tel.619774. Kopij vóór 8 mei.