

Liturgie zondag 15 december 2019

3e zondag van Advent – **Zondag Gaudete**: – De kleur is paars

Gaudete (Latijn voor Verheug U) genoemd, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van deze dag. De term 'Gaudete' is ontleend aan de Brief van Paulus aan de Filippenzen, Filippenzen 4: 4 – Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Muziek vooraf

Als de kerkenraad binnen is wordt in stilte naar muziek geluisterd als voorbereiding op de dienst.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat staan allen op en **zingen**:

Tussentijds 9: 1, 7 en 9 (Melodie NLB 281)

1

Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht:

Kyrie eleison!

7

Doorbreek de ban van ons gemis

met licht dat niet te doven is:

Kyrie eleison!

9

Verschijn ons als de dageraad,

Gij, Zon die ons te wachten staat:

Kyrie eleison!

Bemoediging

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer

Gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Vg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gem. EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ EENMAAL BEGON.

Vg. Wij gaan in de Adventstijd vol verlangen op weg,

Gem. MET U EN MET ELKAAR

Vg.: Opdat wij uw stem mogen horen,

Gem. EN HET WAAR WORDT WAT U BELOOFT:

Vg. Uw komst van vrede en recht,

**Gem. ALS SPOREN VAN DE TIJD LEVEN WIJ UW TOEKOMST
TEGEMOET.**

Groet

Vg. Genade, barmhartigheid en vrede mogen wij
ontvangen, van God, de Vader die achter ons staat,
van Jezus, de Zoon die met ons gaat,
door de kracht van de Heilige Geest
die steeds in ons wil werken.

Gem. Amen

Zingen: Nieuwe Liedboek 107: 1 en 9

1

Gods goedheid houdt ons staande

zolang de wereld staat!

Houdt dan de lofzang gaande

voor God die leven laat.

Al wie, door Hem bevrijd

uit ongestreken streken,

naar huis werd heengeleid,

zal van zijn liefde spreken.

9

Waarom sluit gij uw ogen?

Zijn licht ontsteekt het licht,

zijn geest komt aangevlogen,

verhef uw aangezicht!

Dank dan de Heer als gij

de doodsnacht zijt ontvloden -

de schemer gaat voorbij, de morgen is ontboden.

(Gemeente gaat zitten)

Welkom

Uitleg liturgische bloemstuk 3e zondag van Advent

In de adventtijd drukken we in de symbolische bloemstikking het volgende uit:

Openstaan met alle zintuigen. In de bijbel worden in de verhalen over God en mensen alle vijf zintuigen gebruikt: zien, horen, tasten, ruiken en proeven.

Derde Advent: proeven" Leven draagt vrucht en wordt ons geschonken om te proeven. Kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte {naar Psalm 119: 103 }

Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.

Aansteken van de derde Adventskaars door de ouderling

Zingen: Nieuwe Liedboek 119: 39 en 40

39

Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren,
Ja, zij is mij als honing in de mond,
inzicht ontvang ik, door naar haar te horen.
Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond
het pad van hen die zich in 't kwaad verloren.

40

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Drempelgebed

Zingen: Nieuwe Liedboek 441: 1, en 10

1

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet,
U, ieders hartsverlangen,
vervul ook mij met gloed.
O Jezus licht der wereld,
verlicht mij dat ik weet,
waarmee ik u moet eren,
u waardig welkom heet.

10

Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.

Kyriëgebed

Zingen: Liedboek voor de kerken – Gezang 125: 1, 3 en 5

1

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israë!,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

3

O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

5

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!

Gebed om de Heilige Geest

1^e Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10 – Nieuwe Bijbelvertaling

Zingen: Weerklank Gezangen 22: 1, 3 en 4
(Melodie Nieuwe Liedboek 864)

1

Het dorre land zal juichen
en bloeien als een roos,
ja, jubelend getuigen:
Gods heil is eindeloos!
Sterkt dan de slappe handen
en maakt de knieën vast,
want God verbreekt uw banden
en Hij verlicht uw last.

3

Dan zal er water komen,
ontspringen: een fontein.
Een beek zal overstromen,
een tuin wordt de woestijn!
God zal een weg ons banen:
zijn weg die heilig is
en ieder zal beamen
dat die weg veilig is.

4

Daar zal geen leeuw meer wezen,
geen wild, verscheurend dier;
wie gaat heeft niets te vrezen,
die wandelt vrij en fier.
Zo zal het volk des Heren,
zingend het hoogste lied,
met vreugde wederkeren,
want weg vlucht elk verdriet!

2^e Schriftlezing: Mattheüs 11: 2-11 – Nieuwe Bijbelvertaling

Zingen: Nieuwe Liedboek 534 : 1, 2 en 4

1

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden:
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

2

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

4

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Overdenking – Stilte

Zingen: Nieuwe Liedboek 505: 1, 2 en 3

1

In de nacht gekomen kind van hogerhand,
licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen- Heer, de wereld wacht!

2

In de nacht gekomen kind dat met geduld
eeuwenoude dromen eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

3

In de nacht gekomen onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen, kom - de wereld wacht.

Afkondiging van overlijden – Zingen Nieuwe Liedboek 961

Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed - Voorbeden - Stilte – Onze Vader

Inzameling van de gaven 1^e voor diaconie, 2^e voor PGEEmmen

Zingen: Evangelische Liedbundel 357: 1, 3 en 4

1

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

3

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

4

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw Naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

Zegen

Gemeente zingt: Amen, Amen