

In goede handen

De één zegt: ik heb nog tijd genoeg  
De ander: ik heb geen tijd meer te verliezen.

De één vindt het nog te vroeg,  
De ander heeft niks meer te verliezen.

De klok tikt onvermoeibaar voort,  
Dag aan dag, een jaar is weer verstreken.

De tijd kruipt onverstoord  
Door twee en vijftig weken.

Achter ons ligt vreugde en verdriet,  
Beide horen bij het leven.  
Wat voor ons ligt weten wij nog niet,  
We blijven naar het goede streven.

Zo rijgen zich aaneen de jaren;  
Ga je weg maar voort met God.  
Bij kalme zee en in woelige baren,  
Leg in Zijn handen maar je levenslot.

Dat is voor het jaar dat voor ons ligt,  
Een jaar dat nog niemand kent.  
Het beste vooruitzicht  
Omdat je bij God in goede handen bent.

Addy Oostdijk