

De Schakel

Zondag 27 oktober 2019
Week 44 Jaargang 22

Begroeting door: Coba Bloemberg en Ingrid de Jong
Voorganger: Ds. H. Cohen Stuart-Fens, Oosterhesselen
Organist: Dhr. B. Melis
Ouderling: Mevr. J. Keim
Diakenen: Mevr. M. Hut en dhr. G. Fleming
Lector: Mevr. T. Luchies
Koster: Dhr. J. Venema
Weekkoster: Dhr. T. Boerhof en mevr. J. Wijnholds

Agenda:

Ma. 14.00 uur Achterom
Ma. 19.30 uur repetitie Ichthuskoor
Wo. 18.30 uur Gespreksgroep "Een goed verhaal"
Do. 08.30 uur Interieurverzorging team 6
Do. 13.00 uur Tuingroep 1 en 2
Vr. 13.30 uur Schakel vouwen: R. Buwalda en F. Huizinga
Vrij. 13.45 uur Bezorgen Schakel: Mw. G. Venema
Zo. 11.00 uur koffieschenken: Jan en Gré Venema
Zo. 19.30 uur Filmavond bij Misker. ("Hidden Figures")

Komende diensten:

Zondag 3 november 10.00 uur, voorganger mevr. R. Dekker-Averesch uit Vriezenveen.

De gemeenteleden mogen deze week de bloemen brengen naar:

Mevrouw. A. Leferink-Sierink, en/of mevrouw T. Alberts-Klinkhammer.

Aangezien er maar één ouderling dienst heeft, doen we een beroep op onze gemeenteleden om de bloemen weg te brengen. Alvast bedankt namens het pastoraat.

Opbrengst collectes 20 oktober

1^e collecte € 169,92 2^e collecte € 110,91

Bedankt voor het boeket bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen van de Ichthus gemeente ik was er blij mee. Hartelijke groet Hillie Klein.

Aan de gemeenteleden van Ichthus,

Hartverwarmend, overweldigend, liefdevol, betrokken, aandachtig.

Zo maar wat woorden die bij ons opkomen als we aan Ichthus denken. Wat heeft het ons goed gedaan, wat zijn we dankbaar voor de kaarten, bloemen, gebeden, een praatje, een appje, een telefoontje.

We voelen ons gedragen en omarmd door God's liefde.

We zijn er nog niet, maar we zijn al ver. We beseffen dat het nooit meer wordt zoals het was, maar we mogen nog samen verder en daar zijn we heel dankbaar voor.

Het gaat zo goed met Gerard dat hij 6 november weer naar huis komt. De verdere revalidatie zal in Emmen zijn.

Hartelijke groet Gerard en Gea Dost

PASTORAAT

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zijn er veranderingen in het pastoraat. De wijkouderlingen zijn nu bezoekouderlingen.

We zijn niet meer gebonden aan een wijk, maar brengen bezoeken binnen heel Ichthus.

Er zijn meer ouderlingen uitgegaan dan erbij zijn gekomen.

Daarom is besloten om een pastoraat telefoon in werking te stellen. We hebben inmiddels een

telefoon, met een centraal nummer met de vraag om pastoraat.

Het nummer is: **06-41872814**.

Hier kan heen gebeld worden voor jezelf of iemand uit de wijk.

In overleg wordt er dan een bezoek gebracht.

Voor contact met de predikanten, kan er ook rechtstreeks naar hun gebeld worden.

Johanna Keim blijft ouderling voor zorgcentrum Heidehiem, Zuidermarke en Holdert.

Groet vanuit het pastoraat, Betty Beuker, Jet Alberts, Ella Kemperink, Johanna Keim en Annie Wubs.

Kring Mensen van de weg gaat niet door

Wegens gebrek aan belangstelling gaat de kring rond Mensen van de Weg niet door dit seizoen.

De eerste bijeenkomst op donderdag 31 oktober komt dus te vervallen

Een goed verhaal!? Geloofsgesprek voor iedereen met de Bijbel in het midden! Een goed gesprek wil iedereen wel, alleen is dit niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. Is er in de drukte nog ruimte voor een ander of God? Hoe meer mensen, hoe meer verschillen, dat maakt het ook niet makkelijker. Wat doen we daarmee? En toch organiseren we weer een avond met een geloofsgesprek voor iedereen met de Bijbel in het midden! Door iets anders te horen leer je zelf en zo kan ook ons geloof groeien.

Er zijn ongeveer 25 verhalen ingeleverd, van scheppingsverhaal tot Openbaring. De eerste keer ging het over een geweldig vrouw in Bijbel, namelijk Ruth. Op 30 oktober gaan we ons verdiepen in het scheppingsverhaal. God heeft alles geschapen en zag dat het goed was. Hoe ging het verder? Is Hij nog steeds scheppend bezig? God als Schepper, wat betekent dat voor mijn geloof? Om maar enkele van de vele boeiende vragen te noemen.

Alle verhalen staan los van elkaar. U bent niet verplicht alle keren aanwezig zijn. Opgave kan via Lena Pals (srpals@wxs.nl / 0591-618687) of de zuil in de hal. We hopen u bij een of meerdere avonden te ontmoeten.

Wanneer: woensdag 30 oktober en dinsdag 26 november

Hoe laat: binnenlopen vanaf 18.00 uur, maaltijd 18.30 uur, gesprek 19.30-21.00 uur.

Filmavond

Op zondagavond, 3 november wordt de mogelijkheid geboden om bij Ans en Gerrit Misker in hun voormalige showroom een film te kunnen zien. Na afloop is er een nazit met hapje en drankje en de mogelijkheid om inhoudelijk nog even na te praten over de bekeken film. Voor deze avond zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Terwijl de rassenstrijd nog gaande is zijn er drie vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, die werkzaam zijn bij de NASA. Zij waren het meesterbrein achter één van de meest bijzondere en grootste operaties in de ruimtevaartgeschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn, de eerste mens die drie maal om een baan om de aarde vloog. De prestatie van deze drie zwarte vrouwen, die hieraan meewerkten, zou het vertrouwen van de natie herstellen en zou mensen, ongeacht ras of geslacht, inspireren om groots te dromen. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, hoe je eruit ziet of wat je achtergrond is; het gaat erom wie je bent en wilt zijn! Deze prachtige film "Hidden Figures" is gebaseerd op een indrukwekkend waar gebeurd verhaal. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Opgave: geawarring@planet.nl

Maaltijd van ontmoeting

Op donderdag 17 oktober hebben we weer een maaltijd van ontmoeting gehad.

De Zeihuuvzaal was levendig gevuld met meer dan 13 nationaliteiten, nu woonachtig in Emmen, van Emmermeer, Angelslo, tot Bargeres en zelfs uit het noorden van het land. Van kleine baby, kinderen tot jonge en oudere mannen en vrouwen.

Er werd gepraat, gegeten, getekend. De avond werd opgeluisterd en in beweging gezet door live muziek van Rinus Wanders en Roelof Willems. We sloten de avond weer af met een bingo.

Dit keer was het thema 'vlaggen'.

Iedereen werd uitgenodigd de vlag van land van afkomst te tekenen en er wat bij te vertellen. De zondag daarna kon u bij het koffiedrinken nog tekenen van deze avond zien. Er hingen allerlei zelfgetekende vlaggen en ook stonden de namen van de landen waar de mensen vandaan kwamen op de flipover in de gang.

We wilden in de Schakel verslag doen van deze avond, zodat u ook op de hoogte hiervan bent! In de eerstvolgende Op Weg staat een wat uitgebreider verslag.

Met dank aan de kosters, voorbereidingsgroep en alle medewerkers!

Janneke de Valk

Zondag 3 november is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel aan de Kapelstraat 63 in Emmen, met veel samenzang van bekende geestelijke liederen. Voorganger in deze dienst is ds. Akkerman uit Emmen. M.m.v. Chr. Groot Gemengd koor "Polyphonie" uit Stadskanaal o.l.v. Ronald Ymker. De doelstelling van het koor is om zoveel mogelijk mensen te bereiken door het Evangelie te brengen op muzikale wijze. Organist is Harm Woltjer. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

“Ein Deutsches Requiem”

Op zaterdag 2 november om 20.15 uur zingt **Vocaal Ensemble Magnificat** “Ein Deutsches Requiem” van Johannes Brahms in de Grote Kerk van Emmen. Met de speciale bewerking voor kamerorkest van Joachim Linckelmann belooft het een intieme uitvoering met een brede, orkestrale klank te worden. Medewerking wordt verleend door Martine Salomons (sopraan) en Frits Vugteveen (bariton). Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Daniel Rouwkema. Kijk voor meer informatie op www.magnificat-emmen.nl

KERKBLAD OP WEG

In het oktobernummer van “Op Weg” staat een verkeerde verschijningsdatum, 5 november, dit moet **13 november zijn**.

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
N. v.d. Kamp tel. 640035 kopij voor donderdag 17.00 uur

Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel.619774.
Kopij vóór 29 november