

Liturgie zondag 29 september 2019

Muziek vooraf

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of voor uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.

Na binnenkomst kerkenraad luisteren we in stilte naar muziek door Salvation-Brass en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat staan allen op en Zingen: NLB 906: 1, 2, 4 en 6

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

2 God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
als de hoge hemelsferen.

Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

4 Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.

Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.

Laat mij nu reeds aan U
alles mogen geven,
lieve God, mijn leven.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Begroeting en bemoediging

V: de Heer zij met u

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

V: onze hulp is in de naam van de Here God

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

V: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: AMEN

Zingen: NLB 103C 1,2,3 en 5

1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld.

Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Loof Hem als uw vaders deden, eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader, tot uw laatste adem toe.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, die het licht is in de nacht.

5 Engelen, zing ja en amen met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, loof Hem, die het al bewoog!

Welkom en Inleiding

Zingen: NLB 885: 1 en 2

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Gebed

Zingen: NLB 886

1 Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

2 Abba, Father, let me be yours and yours alone.
May my will forever be evermore your own.
Never let my heart grow cold, never let me go.
Abba, Father, let me be yours and yours alone.

Schrift lezing: Colossen 1: 24 – 2:9

Inbreng van Salvation Brass

Overdenking

Stiltemoment

Zingen: NLB 754: 1, 2 en 3

1 Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2 God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

1e collecte is voor de Diaconie, de 2e voor PG Emmen

Zingen: OPW 442

1 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder.
Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd.
Kroont Hem, kroont Hem, engelen vol van zijn glorie.
Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid.
Als een herder draagt Hij ons in zijn armen,
waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft.
Refrein: Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft.

2 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder.
Om ons dwalen droeg Hij een doornenkroon,
onze hoop, van wie wij verlossing verwachten.
Kroont Hem, kroont Hem, Jezus, de Mensenzoon.
Als een offerlam heeft Hij de schuld gedragen.
Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft.
Refrein

3 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel jubelen tot zijn eer.
Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem, Priester, Profeet en Heer.
Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie,
buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft.
Refrein (2x)

Zegen Gemeente: Amen, amen.