

Orde van dienst

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de werelddbol voor iets of iemand of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de werelddbol.

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.

Nadat Jezus werd opgenomen in de hemel, keerden zijn leerlingen in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: OLB 476: 1 en 3

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid vóór de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaars van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!

3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden:
heerlijk zijt Gij opgestaan.
Die U als verrezene aanschouwden
baden U verwonderd aan.
Op de berg hebt Gij bevel gegeven,
en van d'aarde zegenend verheven
zondt Gij op het Pinksterfeest
als in storm en vuur uw Geest.

Bemoediging en groet

V: De Heer zij met u.

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de Naam van de Here God

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen

(gemeente gaat zitten)

Zingen: ELB 382: 1, 2 en 3

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein:

*Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw
heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het
licht overwint.*

2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

3 Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein

Gebed

Apostolische vermaning

Lezen: Romeinen 12: 1 + 2 en 9 –12

Zingen: Psalm 150: 1 en 2

1 Loof God, loof Hem overal.
Loof de koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Citer, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer, Hij zij geprezen.

Lezen: 2 Koningen 2: 1 –15

Zingen: NLB 661: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

1 Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus, die Heer en Koning is, halleluja.

2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

6 De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Lezen: Lucas 24: 46 –53

Verkondiging

Zingen: NLB 667: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (melodie NLB 763)

1 Hij leeft, naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.

2 Hij leeft in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.

3 Hij leeft in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.

4 Hij leeft waar het brood wordt gebroken,
Hij leeft van hand tot hand.
Verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.

5 Hij leeft in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

6 Gij leeft voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.

Bericht van overlijden

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Zingen:

Gebeden

Collecte (1e: diaconie / 2e: PGE)

Zingen: NLB 663: 1 en 2

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegen

Zingen: Amen, amen.

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden).