

Zondag 14 april 2019 week 16, Jaargang 21

Begroeting door: Mw. J. Tjeerdsma en mw. G. de Wit
Voorganger: Mw. Ds. A. Westerduin
Organist: Dhr. H. Vink
Ouderlingen: Mw. E. Vos en mw. B. Beukers
Diakenen: Mw. G. Venema en dhr. G. Dost
Lector: Mw. D. Post
Koster: Dhr. J. Post
Weekkoster: Dhr. en mw. Lanting

Agenda week 16: (voor zover bekend)

Ma: 14.00 uur Achterom
Ma: 19.30 uur Repetitie Ichthuskoor
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging team 3
Wo: 13.30 uur Bezorgen liturgie do.+ vr. dhr. D. Warringa
Do: 13.00 uur Tuingroep 2
Vrij: 10.00 uur Dienst Heidehiem
Vrij: 13.30 uur Schakel vrouwen mw.N. Feenstra en mw.G. Bijker
Vrij: 13.45 uur Bezorgen Schakel dhr. H. Hendriks

Komende diensten:

Donderdag 18 april 19.30 uur in Ichthus: Voorganger ds. G. Kajim, Heilig Avondmaal

Vrijdag 19 april 10.00 uur in Heidehiem: voorganger mw. J. Keim-de Wit, organist dhr. G. Ziengs

Vrijdag 19 april 19.30 uur in Ichthus: Voorganger ds. J. de Valk-Boerma, met Ichthuskoor

Zaterdag 20 april 22.15 uur in de Grote Kerk: Viering en nachtwake

Zondag 7 april 10.00 uur in Ichthus: voorganger ds. G. Kajim, met Ichthuskoor

Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar

Dhr. J. Venema en dhr. D. Moorlag.

Na afloop van deze dienst is er koffie/thee

Beneden in de Zeihuuv zaal bent u allen hartelijk welkom!

Voor onze gasten

Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de tweede ouderling bereid om u, na afloop van de dienst, vóór in de kerk, te woord te staan.

Kindernevendienst en oppas

Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen kindernevendienst of oppas is? Neem voor kindernevendienst contact op met Elona Bloemberg (elonabloemberg1991@hotmail.com).

Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com

Opbrengst collectes 7 april

1^e collecte € 164,10 (KIA), 2^e collecte € 99,10 (PGE).

De collectes op 21 april zijn voor Diaconie en PGE.

Symbolische schikking veertig dagen tijd

Een nieuw begin

In de Veertigdagen leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Het thema in de symbolische schikking roept gelijk een getal op, het getal 8. Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel 'opstandingsdag' genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De 8 glazen flessen zijn deels bekleed door rietstengels.

Het water in de fles is zichtbaar tussen het riet.

Riet staat voor buigzaamheid.

De intocht in Jeruzalem: De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de 'weg' en 4 flessen aan de andere kant.

In de flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

Als koning komt Hij de stad binnen.

Mediatieve tekst: zie pagina 2.

Bedankt

Bart en Jo Mulder-Kuiper bedanken voor de vele kaarten die ze van de Ichthus gemeenteleden mochten ontvangen.

Tevens wensen zij u allen Goede Paasdagen en de hartelijke groeten.

Meeleven

Afgelopen maandag hebben wij de uitslag van mijn behandeling in het UMCG gekregen en al het kwaadaardig weefsel in mijn mond is verdwenen.

Hiermee zijn wij heel erg blij en langs deze weg willen wij iedereen die met ons heeft meegeleefd in welke vorm dan ook heel hartelijk bedanken.

Dit alles en het weten dat door heel veel mensen in en buiten de gemeente voor ons is gebeden, heeft ons de afgelopen tijd veel kracht en moed gegeven.

Sjaak en Johanna Keim.

Meeleven

Mevrouw M.E. Pottjewijd, verblijft in het Hospice.

Voor als u haar een kaart wilt sturen, het adres is: 't Huis van Heden, Markeweg 1, 7822 GC Emmen.

Zendingsbusjes inleveren 21 april

Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda in Zambia.

Mirte Kajim heeft daarover een korte presentatie gegeven op 17 maart in de dienst.

Vanaf 21 april kunt u de busjes weer inleveren, ook als het busjes zijn van voorgaande jaren.

We raken steeds meer busjes 'kwijt' omdat ze niet (meer) ingeleverd worden.

Daardoor kwamen we dit jaar zelfs busjes te kort.

Als u liever geld overmaakt, of als er geen busje meer was om mee te nemen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 ten name van ZWO-Ichthus-Emmermeer onder vermelding van Lilanda.

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan dit project.

Jannes Hut, Voorzitter ZWO Ichthus-Emmermeer

Voor alle tieners: Kom samen kijken naar The Passion en doe mee met de uitdagende Paaschallenge!

Rond Pasen zijn er twee prachtige activiteiten voor de tieners. Ben je tussen de 12 en 18 jaar?

Aarzel dan niet en doe mee!

Samen kijken naar The Passion:

Op donderdag 18 april is hij weer te zien. Dit maal vanuit Dordrecht: The Passion. Het lijdensverhaal van Jezus uitgespeeld door bekende Nederlanders en bezongen in Nederlandstalige hits van deze tijd. Een boeiend, intens, emotioneel spektakel, waarin het lijdensverhaal en de hedendaagse tijd met elkaar verbonden worden.

Vanaf 20.30 u. te zien op TV. Of, en dat is veel mooier, samen te bekijken in de oude garage Misker op formaat 5 bij 5 meter! Van harte welkom aan de Odoorneweg 4!

Neem je vrienden mee!

Paaschallenge:

Ook dit jaar zullen we weer meedoen met de Paaschallenge: Een spannend spel met puzzels, Escaperoomachtige situaties, De Molachtige acties, achtervolgingen en gesprekken, waarbij je je inleeft in het Lijdensverhaal van Jezus.

Wat zou jij gedaan hebben, als je erbij was geweest?

Niet zomaar een spel, maar de hele nacht door van zaterdag 20 april 22.00 uur tot zondagmorgen

21 april - Paasmorgen - 09.00 uur. Neem jij die uitdaging aan? Meld je dan aan bij

Jedidjah, de jeugdwerker via jeugdwerker@pgemmen.nl.



Clubkamp 2019

Vorig week hebben wij met de jeugd heerlijk genoten van ons jaarlijkse weekend op Ameland. Het is altijd bijzonder om te ervaren hoe dit gaat. Drie aparte groepen worden in zo'n weekend één. Ieder mag er zijn zoals die is en toch zijn we samen 1 groep. Met kampvuur, vossenjacht, winkelen in Nes, bbq'en, de bonte avond en stappen voor de 16+ vullen we ons weekend aardig en op zondagochtend, (dit jaar middag want we hebben uitgeslapen met elkaar, ja echt waar!) sloten we het kamp af met een kliederkerk, thema 'Storm op het meer'.

Eén onderdeel hangt hier in de kerk.

De paraplu: onder een paraplu kun je schuilen. Ook bij God mogen we schuilen en onze zorgen bij hem neerleggen. Dit hebben we gedaan door kaartjes aan de paraplu te hangen en zo konden we ze met elkaar en met God delen.

We hebben u zo even meegenomen in ons weekendje weg met de jeugd.

Wij zijn dankbaar dat wij dit met onze clubs mogen beleven.

Groeten Ans, Carlo, Elona, Karin, Lisanne, Marco, Nico en Wilma.

Gemeentereisje Ichthus, 19 september a.s.

Ook dit jaar hopen we weer een prachtige gemeente-dagtocht te maken. We hebben inmiddels een mooie route vol verrassingen uitgekozen.

De invulling van de dag blijft geheim, maar we kunnen wel zeggen dat onze eigen organist Pieter Flens weer mee gaat, dus hij zal vast wel ergens in een mooie kerk achter het orgel kruipen, de Ichthusers zingen immers zo graag.

Ook onze beide predikanten gaan weer mee.

We hopen en verwachten, dat de deelnemers met veel goede indrukken en een volle maag aan het einde van de dag weer naar huis gaan.

De kosten zijn € 45,00 als de bus vol komt, dit is inclusief een verrassing, koffie met gebak, een lunch en afsluitend diner. Gaan er minder mensen mee, dan zal de prijs verhoogd worden, want de bus moet wel met elkaar betaald worden.

Opgave kan vanaf heden bij Jantina Strockmeijer, tel 642715

Reisbegeleiders: Henk en Martha Altena, Jantina Strockmeijer, Gea Warringa.

Gesprekscafé

Wordt gehouden op Goede Vrijdag 19 april in De Holdert, vergaderzaal 2. Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer info: zie op de informatiezuil in de hal van Ichthus.

Cursus Theologische Vorming in Assen.

Een informatieve cursus die een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen in de praktijk van alle dag.

Cursuslocatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Op de leesplank ligt informatie over deze cursus.

Voorankondiging NBV-collecte 28 april voor slachtoffers van cycloon Idai

De ramp in Mozambique, Malawi en Zimbabwe trof al meer dan 3 miljoen mensen. Met uw financiële hulp zijn lokale kerken in staat om hulp te verlenen door middel van voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen.

Deze ramp is enorm groot en het eind is helaas nog lang niet in zicht. Er is op diverse plekken cholera uitgebroken en oogsten zijn weggespoeld vlak voor oogsttijd.

In totaal kwamen al meer dan 750 mensen om en raakten zo'n 400.000 mensen hun huizen kwijt.

De getroffen - vooral diegenen in afgelegen gebieden - hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen.

Isabel Daniel (28) moest vijf dagen wachten op het dak van een gebouw met driehonderd anderen,

voordat ze werd gered.

Ze nam het water uit haar omgeving, kookte het en dronk het om te overleven. "Het was een wonder dat iemand droog hout had om vuur te maken." Al haar vier kinderen kunnen niet zwemmen, ze hield ze al die vijf dagen dicht bij zich, uit angst dat ze in het water zouden vallen.

"We zoeken al anderhalve week naar één van onze gemeenteleden," zegt dominee Edgar Mushati.

"Als gevolg van de storm zijn de gewassen weggevaagd en verdrongen de dieren.

Blijf dus bidden voor ons."

Dominee Joseph Bvumbwe van de Evangelisch Lutherse Kerk in Malawi vertelt: "We hebben nooit eerder overstromingen gehad van deze omvang. Zowel levens als eigendommen gaan volledig verloren. We hebben uw steun en gebeden dringend nodig. We moeten mensen helpen voordat de situatie nog erger wordt."

Daarom vragen wij u om uw steun in gebed en gaven.

Van harte aanbevolen

De Diaconie

Gebed voor de slachtoffers van cycloon Idia:

Barmhartige God,

We zien de beelden van verwoesting door natuurgeweld op twee heel verschillende plekken: in Zuid-Oost Afrika in Mozambique, Zimbabwe en Malawi en op Papua in Indonesië.

Een verwoestende hemel brak los.

Na de storm kwam de regen. Wat bleef is een land van modder en water, onbarmhartig ondoordringbaar.

Zoveel doden, zoveel mensen vermist, zoveel mensen die niet weten hoe het is met hun familie, met hun vrienden en geliefden, zoveel onzekerheid.

Ons hart is bij de slachtoffers.

God van het leven, wek uw kracht in uw mensen.

Wees hen nabij in hun woede en wanhoop, hun aanklacht tegen het noodlot. Hun zwijgen om de leegte en het verlies.

God van het leven, wij bidden ook voor de hulpverleners die vaak machteloos staan. Wek uw kracht in hen, dat zij wegen vinden.

Wij bidden voor de kerken in Mozambique, Malawi en Zimbabwe en op Papua ter plekke waar de nood is, dat uw gemeenten kunnen doen wat moet gedaan in directe hulpverlening. En dat zij een levende ruimte zijn waar mensen terecht kunnen met hun angsten en verdriet.

God van het leven, wij bidden uw kracht met hen.

Voor onze eigen gemeente bidden wij. Zo op afstand, wat kunnen wij doen? Maak ons toch werktuigen van uw liefde, dat ook wij wegen vinden en niet machteloos blijven staan, oog in oog met het lijden van uw mensen.

God van het leven, wek uw kracht in uw mensen, slachtoffers, hulpverleners, wie dan ook die waar dan ook doet wat moet gedaan in deze nood.

Amen

Gemeenteavond

Uitnodiging voor de gemeenteavond 24 april a.s.

Hierbij nodigen we u/jou van harte uit voor de gemeenteavond op 24 april a.s. om 19.30 uur in d'Zeihuuv in Ichthus.

Agenda voor deze avond:

1. Opening en Meditatie
2. Mededelingen
3. Presentatie financiën
4. Toekomst Ichthus

Aan de orde komen de bloeifactoren, die ook op de gemeenteavond in januari besproken zijn en deze bloeifactoren zijn verbeeld in tulpen. (Deze heeft u ook in afgelopen kerkdiensten kunnen zien via de beamer). Voor iedere bloeifactor is een groepje samengesteld, die de gemeente op deze avond informeert.

De bloeifactoren zijn:

- Verdieping
- Geloof
- Creativiteit
- Saamhorigheid
- Openheid

5. Film over de seniorenreis 20 september 2018

6. Sluiting vergadering

We sluiten de avond met een hapje en een drankje.

Een ieder is van harte welkom en graag ontmoeten we elkaar op 24 april.

Namens de kerkenraad met een hartelijke groet,

Hennie Hendriks-Niers, scriba

Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl

Redactie 'Schakel': E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

lena Pals, tel. 618687

Kopij vòòr **donderdag 17.00 uur.**

Wijkredactie 'Op Weg' Emmermeer

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.

Hennie Hendriks, tel. 619774. Kopij vòòr **10 mei.**