

Spoorloos

Ik heb laatst een briefje naar "Spoorloos" geschreven,
omdat ik mijn Vader zo mis.
En Hij is onmisbaar in 't dagelijks leven,
maar ik weet echt niet waar Hij is.

"Kunt u misschien uw Vader beschrijven?"
vroegen ze bij de t.v.

"En weet u misschien waar of Hij kan verblijven?"
Ik zei: "Ik heb wel een idee."

"Mijn Vader is zorgzaam en is altijd bij me.
Hij kent al mijn komen en gaan.
Hij is eeuwig trouw en kent al mijn geheimen
en toch zie ik Hem dan niet staan.

Hij woont in de hemel, maar ik kan u niet zeggen,
waar die hemel dan is.
Helpt u mij, zodat ik uit kan leggen
waarom ik Hem vreselijk mis."

"Spoorloos" hielp mij toen mijn Vader te zoeken.
Dat kostte behoorlijk veel stress.
Eindelijk vonden ze tussen de boeken
een boek leidend naar het succes.

Dat boek heette "Bijbel", vol met verhalen
van wie mijn Vader echt was
Wat was dat mooi, 'k begon steeds meer te stralen,
naarmate ik meer en meer las.

Zo heb ik dus mijn Vader gevonden.
Ik liep Hem gewoon steeds voorbij.
'k Heb nooit goed gekeken, toch droeg Hij mijn zonden.
Hij was er al altijd voor mij.

Bent u misschien ook op zoek naar uw Vader
Lees dan de Bijbel waar staat
Hoe u bij Hem komt steeds nader en nader
met altijd gewenst resultaat.

Hans Cieremans