

## Orde van dienst zondag 13 januari 2019

### Muziek vooraf

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand of voor uzelf.

Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.

### Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de dienst.

*Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.* (NLB 695:1.)

### Luiden van de klok

#### Als de voorganger opstaat, staan allen op en Zingen: NLB 8b: 1, 2, 3, 4

- 1 Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
- 2 Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar, in de oceaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
- 3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar, zweven af en aan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
- 4 Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit.  
Mensen ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

### Begroeting en bemoediging

- V: De Heer zij met u  
**G: ook met u zij de Heer**  
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**  
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**G: en niet laat varen het werk van zijn handen**  
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de  
Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
**G: Amen.** (gemeente gaat zitten)

### Welkom en inleiding

#### Zingen: NLB 906: 5, 6

- 5 Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,  
adem van ons aardse leven.  
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,  
zee ik ga in U ten onder.  
Ik in U, laat mij nu  
vallen in den blinde,  
U slechts zien en vinden.

- 6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,  
mijn gezicht tot U geheven.  
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten  
zo gewillig zich ontsluiten,  
zo laat Gij, zon van mij,  
in uw licht mij groeien  
voor U openbloeien.

### **Kyriëgebed**

#### **Zingen, Glorialied: NLB 516: 1, 2, 3, 4, 5**

- 1 Van 't vroeglicht van de dageraad  
tot waar de zon weer ondergaat  
zingt elk de koning Christus eer,  
het kind der maagd is onze Heer.
- 2 De wijze koningen van ver,  
zij volgden de verheven ster,  
zij zijn van licht tot licht gegaan  
en boden God geschenken aan.
- 3 Het hemels lam stond wit en licht  
in 't zuiver water opgericht.  
Met onze schuld heeft Hij gestaan  
als dopeling in de Jordaan.
- 4 O teken van zijn macht zo groot!  
Het water in de kruik werd rood.  
Toen Hij beval te schenken, schonk  
de schenker wijn en ieder dronk.
- 5 U met de Vader en de Geest,  
o Heer die op het heilig feest  
van heden ons verschenen zijt,  
zij lof en eer in eeuwigheid.

### **Gebed bij de opening van het Woord**

#### **1<sup>e</sup> Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11**

#### **Zingen: NLB 527: 1, 2, 5**

- 1 Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.
- 2 Als een kind zijt Gij gekomen  
als een schaduw die verblindt  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.
- 5 Als een woord zijt Gij gegeven  
als een nacht van hoop en vrees  
als een pijn die ons geneest  
als een nieuw begin van leven.

#### **2<sup>e</sup> Schriftlezing: Lucas 3: 15-16, 21-23**

#### **Zingen: NLB 524: 1, 2, 3, 4, 5**

- 1 Nu gij de doop ontvangt in de Jordaan,  
stroomt aller wereld water daar in samen  
Noach en Mozes, Jona en Naäman  
Moedigen U vanaf de oever aan.
- 2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad  
veraf staan van ons volgekladderd leven;  
ons leven wordt U op het lijf geschreven,  
Gij stapt in onze dood als waterbad.
- 3 Dit is uw glorieuze ondergang;  
de niet te peilen afgrond van uw liefde  
houdt alle dreiging van de waterdiepte,  
het monster van de oervloed in bedwang.
- 4 Gij rijst uit onze dood en van omhoog  
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.  
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels  
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
- 5 Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,  
in ons gedompeld, één van ons geworden,  
Gij roept de hele schepping tot de orde  
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

### **Uitleg en verkondiging**

#### **Zingen: Lied 695: 1, 2, 3, 4, 5**

- 1 Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht.
- 2 Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind.  
Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw kind.
- 3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant.  
Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand.
- 4 Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan.
- 5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zeggen ons met uw licht!

### **Dankgebed en voorbeden**

#### **Inzameling van de gaven**

Eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede voor de Kerk

**Slotlied: Lied 518: 1 en 3**

- 1       Hoe helder staat de morgenster,  
          en straalt mij tegen van zo ver,  
          de luister van mijn leven.  
          Kom tot mij, zoon van David, kom,  
          mijn Koning en mijn Bruidegom,  
          mijn hart wil ik U geven.  
          Lieflijk,  
          vriendlijk,  
          schoon en heerlijk,  
          zo begeerlijk,  
          mild in 't geven,  
          stralend, vorstelijk verheven.
- 3       Gij schittert als een edelsteen,  
          mijn hart is vol van U alleen,  
          uw liefde doet mij leven.  
          Hoe groei ik in uw lichte schijn,  
          hoe bloei ik op daar ik mag zijn  
          een rank met U verweven.  
          Aan U  
          blijft nu  
          heel mijn leven  
          weggegeven,  
          om t'ontvangen  
          U, mijn liefde, mijn verlangen.

**Zegen   gemeente zingt: Amen, amen.**