

De mensen van voorbij.

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

tekst: Hanna Lam