

Genieten van kleine dingen

Kijk maar naar de kleine dingen,
naar de glimlach van een kind.
Naar de mensen in jouw leven,
bij wie jij vriendschap vindt.

Kijk maar naar de mooie bloemen,
naar alles wat hier leeft.
De kleine dingen, zegeningen,
die God telkens geeft.

Het zit niet in het grote,
in bakken vol met geld.
God toont zich ook in 't kleine,
heeft jouw haren zelfs geteld.

Wanneer de grote dingen,
in jouw leven ooit vergaan,
zullen juist die kleine dingen
van waarde blijven staan.

Het schateren, het lachen,
dat ene compliment,
het schouderklopje, die handdruk
en het kostte je geen cent.

Alie Holman