

Na kerst

We stonden weer bij de stal
na lang vervlogen nachten
met herders op het veld
bij 't kindeke te wachten.
We brachten Hem weer de eer
in lieflijke gezangen
en luide klonk ons lied:
Hoe zal ik U ontvangen?

Maar gaan we na die tijd
met Jezus nog iets verder?
Blijft het voor ons altijd een kind
en wordt het nooit een Herder?
dan blijft er slechts een stal
met schapen onder sterren
en zien we onze Heer
alleen nog maar van verre.

Wat baat het ons wanneer
we Hem als kind bewaren
en verder in dit jaar
geen kracht van Hem ervaren?
Maak toch van deze tijd
een aan het heden denken,
waarin Gods Zoon ook nu
Zijn vredeslicht blijft schenken.

Frits Deubel