

Het Paasfeest

Je kunt de eieren verstoppen,
van rood gespikkeld tot hardgroen,
je kunt je als een paashaas sieren
of zelfs de gekste dingen doen,
maar als je aan dat echte paasfeest
geen enk'le diepe waarde hecht,
verstop je wellicht ook jezelf nog
en wat voor jou is weggelegd.

Er is een ware Vriend verrezen,
die met Zijn leven heeft betaald
en ook voor jou en alle mensen
een grootse toekomst heeft bepaald.
Je mag je door Zijn offer weten
van schuldenlasten vrijgekocht,
omdat Hij schuldeloos gestorven
jou liefdevol heeft opgezocht.

Zo'n vriend mag jij de jouwe noemen,
die eens de dood verwonnen heeft,
waardoor Hij ieder schuldvergeving
en eeuwig hemels leven geeft.
Wanneer je pasen zo zal vieren
wordt het vanbinnen één groot feest
en juicht je hart: : "Zijn overwinning
is eenmaal ook voor mij geweest!"

Frits Deubel