

Kom mijn ongelof te hulp

Heer, ik kom hier om te twifelen  
Twifelen of U bestaat  
Ze zingen: Halleluja  
Dat slaat op U, ja, inderdaad  
Maar ze zingen het zo flink  
En ze zingen het zo sterk  
Als ze even op dreef zijn  
Dan dreunt de hele kerk  
Is het bijna een soort van engelenlied  
En kijk, zo zeker ben ik niet

Heer, ik kom hier om te twifelen  
Twifelen of ik U hoor  
Maar in de tale Kanaans  
Komt U soms moeilijk door  
'Wie schenkt op deze wereld  
Verwerft zich ginds een schat'  
En dan komt de kollekte  
En geef je maar weer wat  
Niet voor dat mooie grote doel  
Maar ja, omdat ik mij schuldig voel

Heer, ik kom hier om te twifelen  
Twifelen of U bestaat  
Als U op mij neerziet  
In alle eerbied, wees niet kwaad  
Als ik bij 't gebed mijn ogen sluit  
En ik kijk toch om mij heen  
Dan zie ik door m'n wimpers, Heer  
Dat doe ik niet alleen  
Zijn er ondanks Uw Heilig Woord  
Toch meer nog van mijn soort?

Heer, ik kom hier om te twifelen  
Maar twifelen is toch een begin  
Je hebt zekerheid, onzekerheid  
En iets daar tussenin  
Maar al dat zekere dreunen  
Van die religieuze deunen  
Maakt zo gauw, als je buiten staat  
Dat je terugkruipt in je schulp  
Heer...  
Kom mijn ongelof te hulp

Seth Gaaikema