

ANNO DOMINI

En weer schreef God een blad in 't logboek van ons leven
Weer is een jaar aan ons voorbijgegaan
En veel herinneringen blijven ons omgeven
Hij heeft ze toegevoegd aan ons bestaan.

Ook nu weer werd alom gestreden en geleden
Ook dit was weer een jaar van angst en nood
Ook nu weer was ons hart zo dikwijls ontevreden
Ondanks de overvloed die Hij ons bood.

Ook nu weer trachten veel geleerde theologen
Het Woord van God met kennis te verslaan
En professoren hebben twijf'lend overwogen
Of Jezus werkelijk wonderen heeft gedaan.

Ook nu weer wacht een jaar – o God, richt U de steven
Opdat ons schip de juiste koers zal gaan
De branding is zo sterk – leer ons niet prijs te geven
't geloof dat op de golven stuk kan slaan.

Weer schreef U, Heer, een blad in 't logboek van ons leven
We slaan het om en zien dan blij verwonderd staan
De woorden, door Uzelf reeds neergeschreven
"Vrees niet, geloof alleen – Ikzelf zal met u gaan".

Jelly Verwaal