

Heer, ik wil zo graag geloven

Heer, ik wil zo graag geloven  
dat U werkelijk bestaat.  
Soms denk ik: "Ik weet het zeker",  
tot de twijfel weer toeslaat.  
Waarom moeten mensen lijden,  
is er onrecht en verdriet?  
Ik zoek naarstig Uw nabijheid,  
maar die voel ik even niet.

Heer ik wil zo graag geloven,  
want de aarde is zo rijk.  
Ik bewonder dat mysterie,  
als ik naar Uw schepping kijk.  
Maar ik zie ook veel ellende,  
Ziekte, oorlog, kinderleed.  
Ik trek mijn geloof in twijfel  
Zodat ik het niet meer weet.

Heer ik wil zo graag geloven,  
ik zoek steeds naar waar U bent.  
U zegt: "Zoekt en gij zult vinden."  
Maak Uw schuilplaats dan bekend.  
Zeg me toch waar ik moet zoeken  
heel ver weg of juist dichtbij?  
Heeft U soms Uw trouwe liefde  
heel gewoon verstopt in mij?

Heer ik wil zo graag geloven,  
heel eenvoudig als een kind.  
Help mij bij mijn zelfreflectie,  
zodat ik Uw liefde vind.  
Is er desondanks nog twijfel,  
die aan mijn geloven knaagt.  
dan hoop ik dat U mijn zorgen  
angsten en verdriet toch draagt.

Hans Cieremans