

Sprekende kleuren

Wij vieren en beleven
Gods jaarkring wereldwijd.
De vaste kleuren geven
schakering aan de tijd.
Zo zien we alle weken
een kleur van ander licht
En wordt door taal en teken
ons oog op God gericht.

Het PAARS wil inkeer geven
in passie en advent.
Wij hebben in ons leven
van God ons afgewend.
Het paars is ons een teken
van ootmoed en van rouw,
tot wij na deze weken
het wit zien van Gods trouw.

Het WIT spreekt van Gods daden
die Hij verricht met macht.
Gods lichtende genade
verdrijft de zwarte nacht.
Blij willen wij gewagen
van alles wat Hij deed.
Dus gaan zijn hoogtijdagen
in stralend wit gekleed.

Het ROOD doet mensen spreken
God schenkt aan ons zijn Geest.
Een vuur, een tong, een teken,
de kleur van Pinksterfeest.
Niets kan de vonk meer doven:
een vuur dat niemand stuit,
daalt neer op wie geloven.
De vlammen slaan eruit!

Het GROEN doet ons bezingen
de hoop die in ons leeft,
dat God aan alle dingen
een nieuwe toekomst geeft.
Want eens zal het gebeuren,
dan zal het zomer zijn
met ongedachte kleuren
in eeuwige zonneshijn.

Mar van der Veer