

Zinloos geloof?

Er zijn zovelen die beweren
dat het geloof voor dommen is.
Wie nog gelooft in God, de Here
beschrijft een soort geheimenis.

Neem nu Paulus, uit die oude tijd,
hoe zeker was hij van zijn zaak !
Als hij vertelt dat God verblijdt,
dan spreekt hij van een heil'ge taak.

Want Christus stierf voor onze zonden,
Hij heeft de kruisdood ondergaan.
Elk die getuigt zegt onomwonden:
tóch is Hij levend opgestaan !!

't Was Jezus zelf uit 't graf verreezen.
Die zijn discipelen ontmoet.
Daarna heeft Hij zichzelf bewezen
aan honderden die Hij begroet.

Aan Kefas en Jakobus samen,
verscheen Hij op 'n bepaald moment.
Hun leven lang gaan zij beamen,
dat zij hun Heer hebben herkend.

Blijf dus gerust op Jezus hopen,
geheel je leven Hem gewijd.
Hij wil je in Zijn Geest hier dopen,
Gelóóf, dat is jouw zekerheid !

Frits van der Made