

Acceptatie van saamhorigheid

Wat is het dat wij elkaar tegenwerken
steeds weer wijzen op elkaars gemis
niet samen kunnen zijn in elkaars kerken
alsof in elke gemeente het geloof weer anders is

leren wij niet uit Zijn liefderijke woorden
dat wij als Zijn kinderen één moeten zijn
om in Zijn heerlijk paradijselijke oorden
samen te eten en drinken, brood en wijn

sámen zijn wij toch geroepen tot één lichaam
als ledematen van Zijn gemeente en Zijn kerk
kunnen wij zo staande blijven in Zijn naam
en zijn wij slechts door saamhorigheid sterk.

Egbert Jan van der Scheer