

De Schakel

Zondag 14 januari 2018
Week 3 Jaargang 20

Onder voorbehoud:

Begroeting door: Dames R. Bakker en A. Misker
Voorganger: Ds. H. Hoekstra
Organist/pianist: Dhr. P. Flens
Ouderlingen: Dames. E. Vos en H. Hendriks
Diakenen: Dames G. Venema en F. Boerhof
Lector: Mevr. J. Boeijenga
Koster: Dhr. J. Post
Weekkosters: Heren F. Knigge en J. Post

Agenda: (voor zover bekend)

Vanavond: clubs

Ma. 14.00 uur: Achterom

Ma. 19.30 uur: Gebedsgroep

Ma. 19.30 uur: Ichthuskoor

Wo. 19.30 uur: Grote kerkenraad

Do. 08.30 uur: Interieurverzorging: J. Donker, T. Groenwold en G. Renkema

Vr. 13.30 uur: Schakel vouwen: n.v.t. **Schakel bezorgen:** n.v.t.

Komende diensten: Zondag 21 januari 10.00 uur, Oecumenische viering in de Pauluskerk.
Voorgangers: Pastor J. Lange en Ds. J. de Valk-Boerma

Wie wil als groot van de gemeente de bloemen wegbrengen naar:

Dhr. T Baas, Nijkampenweg 191, 7815 GJ Emmen.

Dhr. en mevr. H Hendriks-Niers, de Veenkampen 47 7822 GN Emmen.

Fam. de Valk-Boerma, Poelakkers 12, 9321 EX Peize. (Boeket is reeds bezorgd)

Kindernevendienst en oppas

Volgende week zondag met (klein) kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen kindernevendienst of oppas is? Neem voor kindernevendienst contact op met Elona Bloemberg (elonabloemberg1991@hotmail.com). Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Geef uw mening over kerkblad OP WEG Sinds enkele maanden zit ons kerkblad in een nieuw jasje. Nu is het tijd om te inventariseren wat u, de lezer, van het vernieuwde kerkblad vindt. Daarom houden we, samen met de Protestantse Kerk in Nederland, een enquête. Doet u mee? Dat kan tot 1 februari.

Achtergrond

Het project Kerkblad 2017 van de PKN stelt ons in staat om onder begeleiding van het bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm, het kerkblad zo te vernieuwen dat het niet alleen voor de trouwe lezers maar ook voor de mensen met wat meer afstand tot de kerk een lezenswaardig blad is. Met nieuwe onderwerpen en rubrieken, full colour en in een nieuwe lay-out. We kunnen ook ervaren hoe de combinatie werkt van communicatie via een kerkblad en digitaal via de kerk-app Protestant.

Als redactie streven we ernaar dat u het kerkblad graag leest en u daardoor betrokken voelt bij onze gemeente. We horen graag hoe u het kerkblad nu ervaart. U bent uitgenodigd om mee te doen aan een lezersonderzoek. De vragenlijst staat voor u klaar op de website van uw wijkgemeente en op de website van de Protestantse Gemeente Emmen.

Met uw smartphone of tablet kunt u ook de QR-code op deze pagina scannen.

In het voorjaar laten wij u weten wat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn.

Maakt u geen gebruik van internet? Gebruik dan de **papieren enquête**. **U vindt deze enquête in de hal van uw kerkgebouw**. Lever uw ingevulde exemplaar voor 1 februari in bij uw wijkredacteur, Hennie Hendriks-Niers.

Hartelijk dank voor het boeket bloemen die wij mochten ontvangen. Voor ons was het omzien naar elkaar en een steuntje in de rug. **Groeten Evert en Joke Boelens**.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die met Chris en mij en onze zonen Werner en Eli hebben meegeleefd, rond en na het overlijden van mijn moeder. Ze is op Kerstavond gestorven. Het is hartverwarmend en helpt deze tijd door te komen. **Janneke de Valk-Boerma**

Huwelijksjubileum.

Op D.V. 26 januari a.s. mogen Hennie en Hans Hendriks, De Veenkampen 47, 7822 GN, hun 50 jaar huwelijksjubileum vieren. Wij wensen hen een mooie en gezegende dag toe. Namens de Ichthusgemeente, J. Tiemersma.

Giften:

Ontvangen voor het bloemenbusje van NN via Nolly € 10,00

De Naaigroep heeft afgelopen week een gift van € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Oecumenische viering op 21 januari in de Pauluskerk

Op 21 januari begint de Week van Gebed voor de eenheid. Volgens traditie is er door de werkgroep oecumene een viering voor deze zondagochtend voorbereid.

U heeft er al van kunnen lezen in Op Weg.

De viering begint om 10.00 uur en zal worden geleid door José Lange, pastor van De Goede Herder parochie en door ds. Janneke de Valk. Plaats: De Pauluskerk, Meerstraat 2.

Het Ichthuskoor zal haar medewerking verlenen, we zingen met elkaar en luisteren naar muziek.

Het thema is: 'Recht door zee'; wat maakt dat ik ergens aan vastzit, aan iets wat mij gevangen houdt.

Hoe kan ik mij, kunnen wij ons daarvan bevrijden?

Iedereen wordt van harte uitgenodigd! Er is ook kindernevendienst.

Let wel: op deze zondag is er **geen kerkdienst in Ichthus!**

Werkgroep Oecumene

Helpende Hand:

Volle spaarkaarten, halfvolle kaarten en losse zegels dat allemaal heeft het mooie resultaat opgebracht van 18 dozen boodschappen. Daar we dit jaar voorlopig met 18 gezinnen verder gaan hebben we dus voor ieder 1 doos. Geweldig resultaat en dat mede dankzij u! Verder zat er in een enveloppe met kaarten ook nog € 100,00. Voor alle gaven en giften heel veel dank. Het team van "De Helpende Hand"

ZWO-nieuws Veertigdagentijdskalender voor verdieping.

De PKN heeft een veertigdagenkalender samengesteld met het thema Onvoorwaardelijke liefde.

Hierin zijn gebeden, liederen, beeldmeditaties en korte overdenkingen opgenomen rond dit thema. Als ZWO willen we u op deze kalender attent maken. Het is absoluut de moeite waard deze kalender (voor € 3,75) te bestellen. Op de tafel in de hal ligt een intekenlijst waarop u tot en met 28 januari kunt intekenen. Tot 30 januari kunt u eventueel telefonisch doorgeven dat u deze kalender wilt bestellen. Ons telefoonnummer is 0591-377460. Op 11 februari zal de kalender worden uitgereikt.

Namens de ZWO, Jannes Hut.

Expositie in winterse sferen:

Beneden in de hal en in de Zeihuuv hangen een aantal foto's, gemaakt door Marrie Pottjewijd.

Het lijken op kunstzinnige afbeeldingen met allerlei grillige vormen en kleuren, maar het zijn foto's die genomen zijn van bevroren waterplasjes.

De expositie wordt aangevuld met foto's van een wandeling over de Emmer Es, genomen op 18 januari 2017, toen de wereld even prachtig wit was. De foto's zijn genomen door Gea Warringa.

Boekenmarkt: We gaan door met de boekenmarkten. De bedoeling is deze te houden de eerste zaterdag van maart en de eerste zaterdag van oktober. U kunt de boeken iedere woensdag inleveren van 10.00-11.00 uur in de hal v.d. kerk. Mocht u zondags naar de kerk ook een paar boeken kwijt willen dan staat er een mand/doos in de hal waar u ze in kunt doen. Alvast bedankt voor de medewerking. De boekenmarktcommissie.

NAAR BINNEN

Verlangen naar stilte en rust, dat herkennen veel mensen bij zichzelf. Even loskomen van de drukte in werk, gezin en in het hoofd. Stilte kan je veel geven.

Daarom is er **vanaf 15 januari op elke maandag** twee keer een meditatief moment met de naam 'Naar binnen'. Mensen kunnen dan stilte ervaren in dit bijzondere gebouw, de Grote Kerk. Vanaf 12.00 uur en 19.00 uur kan men binnen lopen. Er klinkt muziek, er is een geleide meditatie vanaf 12.15 en 19.15 uur. Dan is het daadwerkelijk stil tot 12.45 en 19.45 uur. Daarna kan men weggaan, een kaarsje branden of nog even blijven zitten.

Omdat er weinig woorden klinken, is een bepaalde traditie of kerkelijke binding geen voorwaarde om deze stilte te kunnen beleven.

Het moment is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen die in het centrum werkt, woont, winkelt en voor iedereen in Emmen die verlangt naar een moment van stilte.

Elke maandag (vanaf 15 januari) 12.00 - 13.00 uur en van 19.00 -20.00 uur.

Engelen in de Grote Kerk. Ela Venbroek-Franczyk kwam 35 jaar geleden naar Nederland en bouwde hier een bestaan op als kunstenares, restauratrice en beeldhouwster. Inspiratie voor haar grote en kleine engelenbeelden deed ze op tijdens haar zoektocht naar de kern van de eenvoud die haar jeugd en opleiding in Polen karakteriseerde. In het gekloofde hout vond zij voor het eerst in haar loopbaan de ware aard van de tijd terug. De jaarringen symboliseren voor haar het machtige maar langzame verglijden van de jaren. Elke engel die zij maakt of liever laat maken door haar ogen heeft een individueel karakter, een eigen naam en vooral een eigen verhaal. Zij laat het ruwe hout voor zichzelf spreken en weet met een enkele toevoeging en een voorzichtige bewerking haar beeldhouwwerk tot leven te wekken. De expositie is open van 2 december 2017 tot en met 4 februari 2018

Op zondag **28 januari om 16.00 uur** in de **Martinikerk in Groningen** zal Antoine Oomen met het koor voor nieuwe religieuze muziek een twintigtal psalmen ten gehore brengen uit de bundel "150 psalmen vrij" van Huub Oosterhuis, onder het motto: Wij zingen de monsters weg.

Dit alles in beurt- en samenzang met de aanwezigen.

Huub Oosterhuis zal zelf zijn teksten toelichten. De toegang is vrij.

Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. We hopen op een volle kerk!

Agenda: week 4, 21 januari t/m 26 januari

Ma. 14.00 uur: Achterom

Ma. 19.30 uur: Ichthuskoor

Di. 14.30 uur: Dienst Heidehiem, voorganger
ds. G. Kajim, organist: G. Ziengs

Do. 08.30 uur: Interieurverzorging: team 6

Vr. 13.30 uur: Schakel vrouwen: Dames: E. Veerbeek en J. Wijnholds.

Schakel bezorgen: D. Warringa

Weekkosteners: Dhr. en mevr. Lanting

Komende diensten: Zondag 28 januari 10.00 uur,

Voorganger: Mevr. F. van Wieren, Emmen.

Adres Website: www.ichthus-Emmermeer.nl

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

lena Pals tel. 618687

Kopij vóór donderdag **25 januari** 17.00 uur.

Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks,

tel. 619774. Kopij vóór 26 januari