

DE SCHAKEL

Zondag 25 november 2018, week 48, jaargang 21

Begroeting door: Mw. en dhr. Middeljans
Voorganger: Ds. G. Kajim
Organist: Dhr. W. Kramer
Ouderlingen: Dhr. J. Tiemersma en mw. E. Jipping
Diakenen: Mw. N. v.d. Kamp en mw. G. Venema
Lector: Mw. M. Altena
Koster: Dhr. A. de Jonge
Weekkosters: Dhr. T. Boerhof en mw. J. Wijnholds

Agenda week 48: (voor zover bekend)

Ma: 14.00 uur Achterom
Ma: 19.30 uur Repetitie Ichthuskoor
Wo: 08.30 uur Interieurverzorging: team 4
Wo: 16.30 uur Vergadering Moderamen
Vrij: 13.30 uur Schakel vrouwen mw. N. Feenstra en mw. G. Bijker
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. L. Beuker

Komende diensten:

Zondag 2 december 10.00 uur: in Ichthus,
voorganger: ds. J. de Valk - Boerma, viering H.A.

Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar

Dhr. en mw. ter Veen en dhr. G. Broekman.

Voor onze gasten

Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan.

Toelichting bij de 1e collecte:

Soupkitchen Namibië

In een hele arme wijk in Windhoek, de hoofdstad van Namibië, waren enkele jonge mensen, die zich het lot van de kinderen die daar leven aantrokken.

Zij maakten 's zondags een warme maaltijd en alle kinderen uit de buurt mochten komen. Zo is de Soupkitchen ontstaan, inmiddels ongeveer 15 jaar geleden.

Tussen de 100 en 150 kinderen komen daar op zondag bij elkaar, er worden spelletjes met ze gedaan zodat ze even de zorgen van alle dag kunnen vergeten.

Voordat ze gaan eten moeten ze handen wassen.

Dit hele project wordt gerund door vrijwilligers die afhankelijk zijn van giften. Het kost omgerekend ongeveer 50 euro per zondag om al deze kinderen een fijne dag te bezorgen.

Grote drijfveer achter dit project is Kapepo. Hij is in 2013 al eens in Emmen geweest, en de familie Misker heeft bijna wekelijks contact met hem. Hij stuurt hen vaak een foto.

Als er geld nodig is om eten te kopen vraagt hij dat bij de familie Misker want zij beheren de rekening waar onze bijdragen naar toe gaan en houden zo een beetje toezicht.

Kapepo is 'alle mensen van de kerk in Emmen' enorm dankbaar voor de ondersteuning.

Opbrengst collectes 18 november

1e voor Diaconie: € 149,78, 2e voor de Kerk: € 130,08.

De collectes op 2 december zijn voor

De Diaconie en de wijkkas.

Bedankt (3 x)

* Hartelijk dank voor het prachtige boekje dat ik zondag mocht ontvangen. Het was een complete verrassing. Hartelijke groet,

Sien Bergman.

* Dat was een verrassing. Wat een prachtige bloemen kreeg ik laatst. Ik geniet er nog alle dagen van. Hartelijk dank hiervoor. Veel groeten,
Elisabeth Veerbeek.

* Verrast, dat ik zondag de bloemen van de kerk kreeg. Bedankt voor alle medeleven. Het gaat weer goed met mij. *Jan Baas*

Gebedsgroep Ichthus

Bidden is één van de belangrijkste dingen die christenen kunnen doen. Daarom komt een groepje mensen uit de gemeente om de 2 weken op maandagavond in de kerkkamer in Ichthus bij elkaar om door middel van gebed allerlei zaken voor Gods aangezicht te brengen.

Zij vormen met elkaar een gebedsgroep.

Mocht u een voorbede willen voor iets waar u mee zit, tegen op ziet of dankbaar voor bent, geef het dan aan ons door.

Dit kan altijd via uw wijkouderling, de contactpersoon of een lid van de groep.

Eventueel mag dit ook per mail aangevraagd worden bij h.schiere@home.nl

Alle verzoeken om een gebed, van welke aard dan ook, worden vertrouwelijk behandeld.

Een ieder is van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze gebedsavonden, die doorgaans om de 2 weken (oneven weken) op maandagavond om 19.30 uur plaatsvinden in de kerkkamer van Ichthus.

Ook is het mogelijk om een voorbede aan te vragen die uitgesproken wordt in de kerkdienst. Dit kan door het verzoek rechtstreeks aan de predikant of ouderling te zeggen, maar ook door een voorbedenbriefje in te vullen. (Voor in de hal van de kerk ligt in de linkerhoek en links voor in de kerkzaal daartoe een bakje met pen en papier)

'Als een zorg te klein is om tot gebed te maken, is ze ook te klein om tot een last te zijn.'

Over Trouw/Vertrouwen

De schilderijen die in Ichthus gemaakt zijn over dit onderwerp, komen tijdens de eredienst op zondag 2 december op de beamer. Ze worden in de Zeihuuv-zaal opgehangen van 8-28 januari.

Sieka Tiemersma

Kindernevendienst en oppas

Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen kindernevendienst of oppas is? Neem voor kindernevendienst contact op met Elona

Bloemberg (elonabloemberg1991@hotmail.com).

Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com

Boekenmarkt

Onze voorjaarsboekenmarkt zal gehouden worden begin maart 2019.

Uw boeken kunt u inleveren iedere woensdagmorgen tussen 10.00 - 11.30 uur in de hal van Ichthus.

Ook zondags kunt u voor de dienst de boeken in de daarvoor bestemde krat deponeren.

Alvast bedankt voor Uw inbreng.

De boekenmarktcommissie

Peter Hartevelde

Afgelopen zondag was Peter Hartevelde, samen met de voorganger Maarten Westerduin, voor de tweede keer te gast in ons midden.

Zijn eerlijke verhaal over de moeiten en de vreugden van het syndroom van Down was

indrukwekkend. Wie meer wil weten over Peter, of de organisatie die zich verzet tegen de NIPT-test, kan terecht op de volgende internetsites: www.peterhartevelde.nl of <https://downpride.com/>

Vandaag om 19.00 uur: Taizéviering in De Bron

Een meditatieve viering in de stijl van de oecumenische klooster gemeenschap van Taizé in Frankrijk, met stilte, liederen uit Taizé, lezing en gebed. Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere viering mee te maken!

Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019

Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk, georganiseerd worden. Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze indrukwekkende reis. Gelovig en ongelovig, kerkelijk gebonden of niet, iedereen is welkom!

Voor de jongeren die in 2018 mee zijn geweest was het een ervaring om nooit te vergeten en dat zal

het ook volgend jaar weer zijn. Het unieke van de plek zorgt daarvoor. Met geloof en ontspanning, ernst en lol, zingen en dansen en zoveel meer.

Eigenlijk moet je er gewoon een keer geweest zijn!

De reis zal volgend jaar plaatsvinden van 21-28 juli (dat is de tweede week van de schoolvakantie).

Heb je interesse, vragen, opmerkingen of wil je je al aanmelden, neem dan contact op via: taize.emmen@gmail.com of yoeri.pionier@pagemmen.nl.

KERSTBELEVINGSTOCHT 2018

Op zaterdag 22 december a.s. wordt er door de PKN

gemeente Emmen-Zuid in Zuidbargoede de 2e kerstbelevingstocht georganiseerd.

Dit houdt in dat er in een gezellige sfeer een wandeling door het dorp wordt gehouden en dat er op diverse locaties voorstellingen te zien zullen zijn.

Het speelt zich deze keer het meeste af rond de Rietlandenstraat.

Wij zijn op zoek naar veel vrijwilligers die deze avond tot een succes willen maken.

Wij zoeken: toneelspelers, muzikanten, zangers, figuranten, technici, creatievelingen, begeleiders en nog veel meer.

Wilt u hier aan meewerken, dan kunt u zich opgeven voor 1 oktober via Kbtocht@gmail.com, graag naam, telefoonnummer vermelden en waar u graag aan mee wilt helpen.

Voor de aankleding zijn wij ook op zoek naar grote glazen potten (minimaal 0.5 liter) deze kunnen worden ingeleverd bij de fam. Huizing aan de Keistraat 22, hier zal in de maanden november en december een kar staan waarop de schone potten gezet kunnen worden.

De Grote kerk luidt de noodklok

Op zaterdag 1 december wordt om twee minuten voor twaalf door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat.

De Grote Kerk doet mee aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot aantal kerken en instellingen in heel Nederland. Daarmee geven we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaatop in Polen. Gedurende twee minuten laten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Nederland moet voorop lopen en zorgen dat we onder de anderhalve graad opwarming blijven.

Zang en Evangelie

Zondag 2 december a.s. is er een Zang en Evangeliedienst

in de Kapel, m.m.v. van het Chr. Mannenkoor 'Stadskanaal' o.l.v. Harold Kooy.

Voorganger is ds. Kajim, organist Ronald Ymker. Aanvang 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.

Tip (van het kerkelijk bureau)

Giften aan de kerk zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de belasting. Om hiervoor **dit jaar** nog in aanmerking te komen dient uw gift uiterlijk op 31 december a.s. op de rekening van de kerk bijgeschreven te zijn.

Kerkbalans

Van 19 januari t/m 2 februari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Kerkbalans gaat over geven. 'Geef voor je kerk' is letterlijk het appèl dat we met actie Kerkbalans doen.

Waarom geven we eigenlijk?

Hoe duidelijker je dat weet, hoe logischer het ook is om aan Kerkbalans bij te dragen.

Je geeft immers met overtuiging voor datgene waar je met je hart om geeft.

De landelijke Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN wil graag in beeld brengen waarom gemeenteleden aan Kerkbalans doen.

Wat maakt uw gemeente uniek. Waar zit volgens u als gemeentelid de meerwaarde van uw kerk.?

U kunt aan deze peiling meedoen. Deze bestaat uit 5 korte vragen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De resultaten uit de verschillende kerken worden gebruikt om een completer beeld te vormen van de waarde van kerken voor onze samenleving.

Bij de start van de campagne worden de resultaten bekend gemaakt.

Als u het leuk vindt om mee te doen.....de vragenlijst is te vinden op kerkbalans.nl/peiling.

Namens de CvK, Tonnis Bos

Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
lena Pals, tel. 618687. Kopij vòòr **donderdag 17.00 uur**.

Wijkredactie 'Op Weg' Emmermeer

E-mail: henniehendriks@zonnet.nl. Hennie Hendriks, tel. 619774. Kopij vòòr **28 december**.