

Protestantse Wijkgemeente Ichthus Emmermeer

Programmakrant 2017 – 2018

Voorwoord

Het is alweer het derde jaar dat wij, Gerben en Janneke, hier in de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer werkzaam zijn als predikant. We leren de gemeente steeds beter kennen en vice versa. Ichthus is een open, hartelijke, gastvrije, actieve gemeente, waar mensen naar elkaar omzien.

Met een natuurlijke betrokkenheid met wat er in de wijk Emmermeer gebeurt en zo staat Ichthus ook midden in de maatschappij. Het is absoluut een diverse gemeente. Met verschillende geloofsbelevingen, waarin we er waarde aan hechten dat we hierover met elkaar in gesprek zijn, dit delen en elkaar daarin respecteren, hoe uiteenlopend de belevingen soms kunnen zijn.

Ontmoeting en Inspiratie is een commissie die ruimte maakt voor ontmoeting en inspiratie. Zij heeft aan de start van het seizoen voor u een prachtig overzicht gemaakt van wat de Ichthus gemeente als activiteiten gedurende dit seizoen aanbiedt.

In deze programmakrant kunt u lezen welke activiteiten dit zijn.

Wij hopen weer op een inspirerend seizoen vol nieuwe ontmoetingen, niet alleen met mensen uit eigen gemeente, maar ook anderen, die geen lid van de Ichthus gemeente zijn.

Gerben Kajim en Janneke de Valk-Boerma

Opgave voor deelname aan activiteiten:

- ▶ Via de intekenlijsten die hangen op de ronde zuil in de hal van het kerkgebouw
- ▶ Per telefoon of e-mail bij de naam of contactpersoon die vermeld staat bij de activiteit
- ▶ Wilt U vervoer naar en van Ichthus, dan mag U de contact persoon van de activiteit benaderen.
- ▶ Alle activiteiten zijn inclusief koffie/thee en zijn (bijna) allemaal gratis.
- ▶ In de maandelijkse wijkkas-collectes kan eventueel een financiële bijdrage worden gedaan.

Startzondag, 24 september

Thema: Open huis?

Zondag 24 september houden we onze jaarlijkse feestelijke startzondag.

Het thema voor deze zondag is: **Open Huis.**

We vieren de openheid, maar stellen ons ook vragen als: 'hoe open zijn we eigenlijk?' Het zal een laagdrempelige en 'luchtige' dienst zijn, die open is voor iedereen die komen wil! Voorkennis niet vereist, zeggen we dan! Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en thee en zullen we met elkaar spellen spelen.

- Vanaf 12.30 uur is er een open lunch.
- Iedereen wordt van harte uitgenodigd en neem gerust vrienden en vriendinnen mee! Het is tenslotte Open Huis!
Namens de kerkenraad, Harrie Beukers, voorzitter

Dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijks kan men op de website van Ichthus enkele verzen uit de Bijbel lezen. Iedere dag wordt er onder het linkje 'Dagelijks Woord' een nieuwe Bijbeltekst geplaatst.

- Kijk daartoe op: www.ichthus-emmermeer.nl

Kindernevendienst

De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en wordt gegeven door Anita van der Plank en Elona Bloemberg en wisselend een aantal gemeenteleden.

De kinderen beginnen de kerkdienst bij hun ouders in de kerk en door de voorganger worden de kinderen met hun leiding naar voren gehaald. Hier worden hun kaarsjes aangestoken aan de paaskaars. Samen met de leiding gaan ze in één van de zalen beneden hun eigen samenkomst houden.

Tijdens de kindernevendienst wordt een Bijbelverhaal verteld, dat wordt verwerkt door een spiegelverhaal, een spelletje of een knutselwerkje. We gebruiken de methode van Stichting Vertel Het Maar.

Aan het eind van de kerkdienst zijn de kinderen weer terug, zodat ook zij er bij zijn als de zegen wordt uitgesproken.

- Vanaf 1 september 2017 is er niet meer automatisch elke zondag kindernevendienst, maar is besloten tot wat we noemen: kindernevendienst op vraag!
- Als u met uw kinderen of kleinkinderen van plan bent om naar de kerk te komen op de zondag, dan kunt u dat tot en met de vrijdag voorafgaande aan die zondag melden bij Elona Bloemberg. Zij zal er dan voor zorgen dat er die zondag dan ook daadwerkelijk kindernevendienst zal zijn!
- Inlichtingen: Elona Bloemberg,
per mail elonabloemberg1991@hotmail.com

Ontmoetingen op zondagmorgen

Iedere eerste zondag van de maand is er na afloop van de kerkdienst gelegenheid om elkaar in de Zeihuuvzaal te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. In de maanden juli en augustus - na afloop van de kerkdiensten in de Kapel of Ichthus- is dit ieder zondag.

- Een prima gelegenheid om contacten te leggen of om even na te praten.

Gemeentevergaderingen

Twee keer per jaar belegt de kerkenraad een vergadering waarin actuele onderwerpen aan de leden van de gemeente worden voorgelegd ter advies, informatie, overweging en/of beslissing.

Zo is er elk jaar minstens één gemeentevergadering, waarin het financiële verslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar op de agenda staan. Ook het gesprek over ons geloof kan onderwerp van een gemeenteavond zijn.

Dit seizoen zullen de beide gemeenteavonden plaats vinden na afloop van de avond-

kerkdiensten op Biddag en Dankdag en wel op

- 1 november 2017
- 14 maart 2018.
- Inlichtingen: Hennie Hendriks, scriba, tel. 619774

Gebedskring

Bidden is één van de belangrijkste dingen die Christenen kunnen doen. Daarom komt een groepje mensen uit onze gemeente regelmatig bij elkaar om door middel van gebed allerlei zaken voor Gods aangezicht te brengen. Zij vormen met elkaar een gebedsgroep.

Mocht u een voorbede willen voor iets, waar u mee zit, tegen op ziet òf dankbaar voor bent, geef het dan aan ons door. Dit kan natuurlijk ook altijd via de predikant of een ouderling.

Alle verzoeken om een gebed, van welke aard dan ook, worden vertrouwelijk behandeld.

“ Als een zorg te klein is om tot gebed te maken, is ze ook te klein om tot een last te zijn.”

- Een ieder is van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze gebedsavonden, die doorgaans om de 2 weken op de maandag van de oneven weken plaatsvinden bij iemand thuis of in Ichthus, 19:30 uur.
- Contactpersoon van de gebedsgroep: Annelies Alons, tel. 618659

Geef kleur aan Psalm 23 – de Heer is mijn Herder

Onder leiding van Sieka Tiemersma is er gelegenheid om samen te schilderen. Als thema is gekozen Psalm 23, dit is een psalm van David en deze begint met de woorden:

*De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in groene weiden,
en voert mij naar vredig water
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden.
Tot eer van Zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
Ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.*

Het geschilderde over Psalm 23 zal in de kerkdienst van 5 november aan de orde komen. Als er meer tijd nodig is dan één dagdeel, dan kan de dinsdagavond en woensdagmorgen geschilderd worden; maar men kan natuurlijk ook alleen de dinsdagavond of alleen de woensdagmorgen komen.

Er kan geschilderd worden op :

- dinsdag 10 oktober vanaf 19.00 tot ca. 22.00 uur
- of /en op woensdag 11 oktober vanaf 09.00 tot ca 12.00 uur

Op 5 november komen de schilderijen in de eredienst aan de orde.

- Inlichtingen Sieka Tiemersma, tel. 648601.
- Aanmelding: via de zuil in de hal van Ichthus of per mail aan jtiemersma@gmail.com

Gespreksavonden: Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. *Over de zeven deugden als levenskunst*

Graag zou ds. Gerben Kajim het komende seizoen samen met U in gesprek gaan over de deugden en als handleiding daarvoor zal het boekje van ds. Bert L. van de Woude gebruikt worden.

We zullen met het boekje erbij in gesprek raken over deugden. Over de theologische deugden geloof, hoop en liefde, maar ook over de vier klassieke of kardinale deugden, te weten verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid.

Deugden die in het oude Griekenland als zeer belangrijk werden gezien voor iemands leven. Maar ook in de Bijbel komen we deze kardinale deugden tegen en zijn ze zeer belangrijk voor het samenleven van mensen. Zeven Bijbelse personen dienen daarbij als voorbeeld.

Samen zou ds. Gerben Kajim met u willen kijken en onderzoeken in hoeverre deze deugden ook in ons eigen leven een rol spelen en wat we van deze deugden als richtlijnen voor het leven zouden kunnen leren en hoe wij aan die deugden zouden kunnen groeien. Naast veel heldere informatie zijn er in het boekje ook de nodige werkvormen en gespreksvragen te vinden.

Hopelijk wilt u samen met anderen hierover in gesprek.

- Datum: 15 november, 29 november en 13 december, aanvang 20:00 uur
- Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar
- Inlichtingen: ds. Gerben Kajim, tel. 546017 of per mail: **kajim01@hetnet.nl**
- Aanmelding: via de zuil in de hal van Ichthus of per mail aan: **boejenga@zonnet.nl**

Groeigroepen Midden- Generatie

Binnen de Ichthus gemeente is er een groep van de zgn. Midden-generatie die met enige regelmaat bij elkaar komt om te spreken over het geloof, aan de hand van inleidingsmateriaal of gewoon door een actueel gesprek. We ervaren daardoor een verdieping van ons geloof in God. Het afgelopen jaar hebben we dat gedaan in de vorm van een zgn. GroeiGroep. We komen meestal elke twee weken op een zondagavond samen bij iemand thuis. Als je belangstelling hebt, dan ben je van harte welkom, het heet niet voor niks een

GroeiGroep!

- Wil je graag op de hoogte blijven van weetjes rondom de Midden-Generatie en eventuele wijzigingen, stuur dan een mailtje naar **h.schiere@home.nl** dan voegen we je toe aan de maillijst en zullen we je de datums toesturen wanneer we bijeen komen.
- Inlichtingen: Henk Schiere & Annelies Alons, tel. 618 659

Viersprong

Voor de gemeenteleden, zo vanaf 65 jaar, wordt ook dit jaar weer Viersprong georganiseerd. Dit is geen vereniging of gespreksgroep, maar het is meer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De Viersprong begint om 12:30 uur met mogelijkheid tot bijpraten, daarna wordt de warme maaltijd opgediend, die bereid wordt o.l.v. Minie Bosman en haar team.

Ds. Janneke de Valk, ds. Gerben Kajim en mevr. Johanna Keim verlenen beurtelings hun medewerking door het houden van een korte inleiding. Ook dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: Open huis. Dit zal op allerlei manieren belicht en besproken worden.

Natuurlijk zal er weer veel worden gezongen, onder begeleiding van Pieter Flens of Wim Kramer.

- De datums zijn: steeds op de eerste donderdag in de maand oktober 2017, 2 november 2017.
- 1 februari 2018, 1 maart 2018.
- Inlichtingen: Jaap Tiemersma, tel. 648601
- Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail jtiemersma@gmail.com

De Viersprong staat open voor iedereen. In verband met de maaltijd wordt van elke deelnemer per keer een bijdrage gevraagd van € 5,00 en is opgave gewenst. En ook hier geldt: wilt u vervoer naar en van Ichthus, laat het weten.

Muzikale theatervoorstelling: Het zit niet..., het zingt!

De muziektheatergroep „Fijne Mensen” uit Ede brengt een boeiende muzikale cabaretachtige voorstelling over het Protestantisme, met als titel „Het zit niet....het zingt!” Aanleiding voor het stuk is de afsluiting het jubileumjaar 2017 waarin we terug konden kijken op 500 jaar reformatie.

De voorstelling zit vol muziek: mooie en ontroerende liederen, sommige zelf geschreven door de spelers, maar ook oude bekende meezingers. Het publiek komt goed aan zijn trekken. U mag heerlijk meezingen want er zullen niet alleen cabaret-achtige liedjes gebracht worden, maar ook liederen die vroeger op school, kerk of op de zondagschool werden gezongen. Tot uw verrassing kunt u misschien wel meer meezingen dan u had verwacht!

- **Het verhaal:**
Drie mensen komen bij elkaar vanwege het aanstaande overlijden van hun oude moeder. Deze ingrijpende gebeurtenis is de aanleiding om terug te kijken op hun protestantse opvoeding. Warme, maar ook pijnlijke en niet zo fijne herinneringen worden opgehaald; een ieder vertelt zo gaandeweg zijn of haar eigen geschiedenis. Voor de één is het geloof een reeds lang afgesloten hoofdstuk, voor de ander is het nu nog steeds een bron van inspiratie.

Wat volgt gedurende 75 minuten is een luchtige, humoristische, openhartige en soms

ontroerende schets van een generatie met “een godsdienst van hun jeugd”, die voor een groot deel daarvan afscheid heeft genomen. Niet zonder humor worden zo nu en dan harde noten gekraakt, maar er komt ook aan de orde wat het protestantse geloof na 500 jaar nog kan betekenen, nu voor velen allerlei zekerheden zijn weggevallen.

Herkenbaar voor iedereen die een protestantse opvoeding heeft gehad en dat als positief of misschien helaas ook wel als heel negatief heeft ervaren.

Wat heeft het voor ons betekend om op te groeien in de protestante kerk van de 20ste eeuw? En wat kan het geloof nu nog voor de mensen van nu betekenen? Dat is de lijn van het 'muzikale gesprek' dat op het toneel wordt gevoerd. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar en met de theatergroep nog wat na te praten.

- Hartelijk welkom in Ichthus op 07 oktober a.s. aanvang 19.30 uur.
- De toegang is vrij, wel houden we een collecte aan het eind van de avond en we hopen dat iedereen daar zo mogelijk ongeveer € 5,00 of meer in doet. Dit is inclusief koffie, thee en/of een ander drankje.

Sacraal dansen

Deze winter kunnen we o.l.v. Joke Vuurboom weer meedoen aan het sacraal dansen. De Sacrale Dans is een eenvoudige dansvorm, een meditatie in beweging, waarbij in de kring lesgegeven wordt, rondom een thema en rondom een mooi middelpunt. Dit “midden” kunnen bv. bloemen zijn, een kaars of een eenvoudig midden dat past bij het thema van de bijeenkomst.

Er wordt op verschillende muzieksoorten gedanst, zowel religieus, klassiek of folkloristische muziek. De dansen bestaan meestal uit eenvoudige choreografieën, waarbij de herhaling van de bewegingen essentieel is om tot meditatie te kunnen komen. De danspassen zijn eenvoudig en herhalen zich steeds, ingetogen maar soms ook uitbundig.

Het is een manier van communiceren met jezelf, met de ander en met de bron, het is een taal zonder woorden.

Daarbij speelt leeftijd geen rol en is danservaring niet nodig.

We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de kant gezet en zo ontstaat er een prachtige ruimte waar we twee keer drie kwartier dansen, met een pauze er tussen voor een kopje thee of koffie.

- 26 september, 17 oktober, 7 november, 28 november, 19 december 2017 op de dinsdagavond steeds om de 3 weken, 19:30 uur -21:30 uur.
- Als er interesse voor is, organiseren we na de jaarwisseling nog een cyclus van 5x in 2018.
- Inlichtingen: Janny Middeljans, tel.612326.
- Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail jannyenkoos@kpnplanet.nl

**Meditatieve wandeling,
Kleaster-kuier in Jorwert, Nijkleaster**

Frans Gerrit van Zwieten en ik, Janneke de Valk zijn een keer op een woensdag ochtend namens Ontmoeting en Inspiratie als ‘verspieters’ naar Jorwert (vlakbij Leeuwarden) gereisd. Daar deden we mee aan de kloosterwandeling (‘Kleaster-kuier’ op zijn Fries) die daar elke woensdag georganiseerd wordt.

Het was een mooie rustgevende ervaring, met ontmoeting, stilte en ook momenten om je te bezinnen op jezelf of op vragen die je hebt.

Het begon met een korte vesper, in de mooie oude kloosterkerk in het dorp Jorwert, dan een kopje koffie in één van de ruimtes in het gebouw, en daarna een meditatieve wandeling in stilte en later in tweegesprek met een van de andere wandelaars.

De wandeling door het open Friese land duurde ongeveer anderhalf uur en als je wilde kon je je brood eenmaal in de kerk, teruggekeerd met de andere aanwezigen eten en delen. Wat wij ook gedaan hebben. Wij wilden dit nog een keer herhalen en daarbij wie geïnteresseerd is, uitnodigen mee te gaan.

We kiezen een ochtend in het najaar, om te beginnen, en reizen samen met een aantal auto's naar het Noorden en weer terug naar Emmen. De kosten zijn € 5,00, (dit is excl. lunch en het gezamenlijke vervoer), zelf lunch meenemen en goede wandelschoenen of laarzen.

- Datum: 11 oktober, vertrek 08:00 uur vanaf Ichthus, aanvang Vesper 09:30 uur.
- Inlichtingen: Frans Gerrit van Zwieten: vzwieten@hotmail.com
Janneke de Valk: jannekedevalkboerma@gmail.com
- Aanmelding: via de zuil in de hal van Ichthus of per mail naar bovenstaande adressen. Als we met een grotere groep dan 10 mensen zijn, dan komt u waarschijnlijk op een wachtlijst.
- Meer informatie? www.nijkleaster.fr

Het veenkoloniale Drents en andere historische verhaaltjes over de Veenkoloniën

Avond over het veen door Henk Pras

In de wijk Emmermeer wonen veel mensen die afkomstig zijn uit de Veenkoloniën en velen daarvan behoren tot de Ichthus gemeente. Je kunt dat soms wel horen aan de tongval en het is een genot om het wat meer Gronings klinkende dialect gemengd met het Drentse dialect te horen spreken. In harmonie met elkaar!

En natuurlijk is onze kerkelijke gemeente sowieso een bont geheel, mensen afkomstig uit alle windstreken bij elkaar. Mensen afkomstig “van het zand” of afkomstig “uit het veen”, hoe ben je in Emmen gekomen? Op een ochtend deze winter, tijdens het schilderen van de kerkzaal, ontstond het idee om een avond ‘over het veen’ te organiseren, de plek waar veel van onze gemeenteleden hun wortels hebben liggen. Daar is vast wel allerlei boeiends over te horen en te vertellen.

Eén van de schilders-Bertus van Vondel-werkt als vrijwilliger in het Vervenershuis, een woonhuis met winkeltje in Valthermond. Hij zal daar iets over vertellen. Henk Pras is vrijwilliger bij het Huus van de Toal en hij vertelt in de eigen streektaal over het ontstaan van de Veenkoloniaalse taal. Na de pauze vertelt hij verhalen over de grote veenbrand in Valthermond en het café waar hij is opgegroeid.

Dit alles met veel anekdotes in zijn eigen Veenkoloniaalse taal.

- Datum: 22 november, 19:30 uur
- Iedereen is van harte welkom, de koffie/ thee staat klaar vanaf 19:15 uur, opgave is niet nodig.

Adventsbijeenkomst senioren

In de maand december zal er weer een Adventsmiddag voor onze senioren gehouden worden. De diaconie verzorgt deze bijeenkomst en t.z.t. zullen de uitnodigingen verstuurd worden en zal het programma bekend gemaakt worden.

- Inlichtingen: Gré Venema, tel. 615291

Gespreksgroep over het boek: 'God is niet te vangen'

Begin 2017 hebben ongeveer 15 gemeenteleden met elkaar gesproken over enkele hoofdstukken uit bovengenoemd boek. Zij gaven aan in 2018 nog graag een aantal andere hoofdstukken uit dit boek te willen bespreken. Zij en ook nieuwe deelnemers worden van harte uitgenodigd mee te doen.

- **Waarover gaat het in dit boek?**

Aan de hand van diverse thema's gaan in dit boek steeds twee mensen met elkaar in gesprek hoe zij in deze tijd geloven en hoe hun geloof door de jaren heen is veranderd. En wat ze zoal hebben losgelaten en wat is ervoor terug gekomen? En ook: welke nieuwe inzichten voor hen belangrijk zijn. Vorig jaar bleek dat dit boek ons goed op weg hielp om met elkaar over dergelijke vragen in gesprek te komen en van elkaar te leren.

Voorgesteld wordt om de volgende thema's/hoofdstukken uit het boek te bespreken:

- Hoofdstuk 7: Het verstand kent zijn grenzen
- Hoofdstuk 11: Over wonderen en verwondering
- Hoofdstuk 8: Verantwoordelijkheid en vrije wil
- Hoofdstuk 10: Toekomstverwachting

Het boek 'God is niet te vangen' van Jan Offringa en Evert van Baren is in de boekhandel te koop en kost ca 17 euro. Aanschaf (voor nieuwe deelnemers) is wenselijk maar natuurlijk niet verplicht.

Aanmelding via de zuil in Ichthus of via de mail aan

boeijenga@zonnet.nl

- Datums: 09, 16, 23 en 30 januari, 15:00 uur-17:00 uur in Ichthus
Inlichtingen en gespreksleider: Geert Renkema: tel. 640966.

Een avond over onze rituelen, onderweg naar de 40 dagentijd.

Iedereen heeft zo zijn of haar rituelen, een vaste handeling per dag.

Bijvoorbeeld bij het opstaan. Een ritueel dat mij helpt de dag te beginnen bijvoorbeeld. Er zijn persoonlijke rituelen, maar ook die door een groep worden gedaan. Thuis, in de natuur of in een kerk of andere ruimte waar mensen bij elkaar komen en dit willen delen.

Soms worden rituelen te vanzelfsprekend, krijgen ze iets dwangmatig. Dan is het tijd er mee op te houden.

Er zijn ook rituelen die je nog niet kent misschien. Rituelen die een andere kijk op mijn leven geven. Die helpen kunnen in nieuwe situaties, om een overgang te maken of in situaties bij verlies. Ze kunnen ontlastend werken. Het onafgemaakte wordt opgeruimd, zodat er ruimte gemaakt wordt voor een nieuw begin.

De periode in de kerk voorafgaand aan Pasen, de veertigdagentijd, is een tijd van inkeer. Een tijd die je zou kunnen gebruiken om je te bezinnen, in alle rust te kijken naar hoe het leven gaat, gegaan is; waar ik mij vrij in voelde, wat mij in de weg zat. Het is ook een periode waarin je de kans hebt om van wat jou blokkeert, waar je aan lijdt misschien, gaandeweg, misschien stap voor stap van bevrijd te worden. Pasen is van oudsher immers het feest van bevrijding, alsof je met nieuwe ogen gaat kijken, nieuwe oren gaat horen, feest van de opstanding.

Op zondag 18 februari is het de eerste zondag van de veertig dagen tijd. In die viering zou ik een ritueel in de geest van bovengenoemde willen doen, met elkaar, in de samenkomst van de gemeente. Om dit niet al te plompverloren te doen, wil ik u/ jou uitnodigen om te komen naar een avond in Ichthus over rituelen, die tevens een voorbereiding is voor een ritueel in deze dienst. We praten over rituelen, wat zijn rituelen, wanneer, hoe helpen ze; hoe, wanneer niet?

De Ichthus gemeente is een gemeente die, is mijn ervaring van de afgelopen twee jaar (iets langer), zeer zeker openstaat voor rituelen. Om een voorbeeld te noemen: elke zondag kan wie dat wil in de kerk vooraf aan de dienst een kaarsje aan steken. Een ander voorbeeld: bij het afkondigen van een gestorven gemeentelid, wordt er een steentje waar de naam van de overledene is opgeschreven neergelegd in de gedachtenishoek in de hal. En zo zijn er vast meer te noemen. U/jij bent van harte welkom!

- Datum: 7 februari 2018 om 19.30 uur in Ichthus.
- Vanaf 19.15 is er koffie/thee.
- Aanmelding: via de zuil in de hal van Ichthus of per mail aan: **jannekedevalkboerma@gmail.com** of telefonisch: 645673

Muziekdienst in Ichthus

Het is een mooie gewoonte geworden, om in samenwerking met de gemeente van Emmen-Oost een muziekdienst te organiseren.

Ook dit voorjaar willen daarom we mensen oproepen om met ons in beide kerken- Ichthus en de Schepershof- mee te werken in een viering waarin we muziek willen maken in de kerkdienst.

Op zondag 11 maart is de muziekdienst in Ichthus en de week daarna in de Schepershof. Als u, jij er van houdt om met elkaar of alleen muziek te maken in zo'n dienst, dan nodig ik jou, u uit mee te werken met deze dienst vol live-muziek. Alle leeftijden zijn welkom! Of je nu graag piano speelt of fluit of een ander blaasinstrument bespeelt of gitaar of als je zingt, alles is welkom! Uitgangspunt is dat je er plezier aan beleeft, dan hebben we dat ook met elkaar!

Muziek blijkt altijd te verbinden en grenzen te doorbreken.

We zoeken van te voren een open thema op, waar de muziek, die jij zelf graag zou willen

spelen, bij zou kunnen passen. Als u, jij meer wil weten over deze muziekdienst, of belangstelling hebt kunt u, kun je contact opnemen met ds. Janneke de Valk.

- Aanmelding: Janneke de Valk,
Werkkamer in Ichthus: 645673.
- Of per mail: jannekedevalkboerma@gmail.com
- Beiden zondagen 11 maart en 18 maart, aanvang 10.00 uur.

Paasbijeenkomst senioren

Op een middag in de maand maart worden alle senioren uitgenodigd voor een paasbijeenkomst in de Zeihuuv zaal van Ichthus. Naast een overdenking en invulling met zang, zal de middag afgesloten worden met een uitgebreide broodmaaltijd. De datum is nog niet bekend, maar te zijner tijd zullen de uitnodigingen verstuurd worden aan alle 70 plussers in de gemeente. Ook zal in Op Weg een bericht staan.

- Inlichtingen: Gré Venema, tel. 615291

Filmavond in de huiskamer

Dit seizoen willen we in de wintermaand en in de tijd na Pasen de mogelijkheid bieden om in huiskamersfeer een prachtige en indrukwekkende film te bekijken, passend bij het thema.

In de voormalige showroom bij Ans en Gerrit Misker hangt een groot scherm en er is zitruimte voor ongeveer 30 bezoekers om daar met elkaar een film te zien. Na afloop is er een nazit met hapje en drankje en de mogelijkheid om inhoudelijk nog even na te praten over de bekeken film.

- **13 januari 2018, 19:30 uur, Film: *Des Hommes et des dieux***

In deze film gaat het over een kleine gemeenschap van acht Franse monniken die leeft in de jaren '90 in Algerije, in een klooster hoog in de bergen. Zij leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen aan werk en aan levensmiddelen, nemen deel aan hun feesten en staan met hun medische kennis de dorpsgenoten bij. Vriendschappen ontstaan. Maar als terreur en dreiging in de omgeving steeds meer toe neemt en als het geweld dichterbij komt, staan de broeders voor de keuze: blijven of vluchten?

Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. De monniken houden de waarde van naastenliefde en trouw hoog, ook als het moeilijk wordt.

Het is hun innerlijke overtuiging dat je mensen die je hulp nodig hebben niet in de steek kan laten. Zij moeten dat met de dood bekopen. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en kon worden naverteld door de ene monnik die het drama wel overleefde.

De film is een onopgesmukt, intiem portret van christenen "die van God en van mensen zijn", zoals de titel aangeeft. Een film zonder grote, dramatische scènes, geweld en vrijwel zonder muziek, maar wel één die een diep indringende vorm van genade laat zien.

- **08 april 2018, 19.30 uur, (eerste zondag na Pasen) Film: *Risen***

De kruisiging en opstanding van Jezus.

Een verhaal dat veel vaker verfilmd is. Maar in deze film uit 2016 is de gebeurtenis van de kruisiging én de opstanding van Jezus te zien door de ogen van een Romeinse officier. Er gaan geruchten door de stad dat de gekruisigde man uit Nazareth toch de Messias zou zijn en dat hij na drie dagen weer zou opgestaan zijn uit de dood. Nadat het lichaam van Jezus uiteindelijk uit de verzegelde tombe verdwenen is, ontrolt de film zich als een moderne detective tegen een historisch decor. De Romeinse onderzoekers willen de onderste steen boven hebben. Ze zoeken naar fysieke bewijzen wat er nou precies is gebeurd en de volgelingen van Jezus worden verhoord. Het is ook nu nog één van de ongeloofwaardigste aspecten van het christendom: Jezus is echt opgestaan uit de dood.

De kijker wordt op een mooie manier meegenomen in het verhaal, dat ook nu nog velen bezig houdt: dat Jezus historisch heeft bestaan, dat het een wijze man was, dat hij een revolutionair was die zijn rebellie met de dood moest bekopen – dat wil zelfs een verstokte atheïst nog wel geloven.

Maar zodra christenen beginnen over de ‘opstanding’ slaat de scepsis soms toe. Dat lees je al in de bijbel. Zodra de apostelen over de opstanding beginnen is het menens: je accepteert het als waarheid en dan ben je een volgeling van Jezus, óf je wordt voor gek verklaard – of erger nog: vervolgd.

Al met al is dit een mooie film om rondom de Pasen te bekijken.

- Plaats: Voormalige garage Misker, Odoorneweg 4, Emmen.
- Opgave graag via de lijst op de zuil, zijn er meer dan 30 personen, dan vertonen we de film in Ichthus.
- Inlichtingen: Gea Warringa, tel 647677 geawarringa@planet.nl

Achterom, een wekelijkse activiteit voor 55 plussers

Gedurende het winterseizoen is er iedere maandagmiddag van 14:00 -16:00 uur een activiteit voor 55 plussers. Er is gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Maar daarnaast kan er in verschillende groepjes creatief gewerkt worden: er worden kaarten gemaakt, er wordt geschilderd met allerlei materialen en een ander groepje houdt zich bezig met sjoelen.

- Kom gerust eens een keertje kijken of een kopje thee/koffie drinken, iedereen is welkom.
- Inlichtingen: Tonnie Poppema, tel. 611919

Jeugdclubs, + weekend Ameland jeugdclubs

Alle jongeren in de leeftijd van 6 tot 20+ kunnen ook dit seizoen weer genieten van de clubs! Er zijn dit jaar verschillende clubs. Zo heeft iedereen bij jou op club ongeveer dezelfde leeftijd als jij.

Dit seizoen staan er weer leuke activiteiten op het programma. Met als afsluiting natuurlijk het kampeerweekend op Ameland 13 t/m 15 april 2018

Nieuwsgierig?

Nou op zondag 24 september 2017 beginnen we weer, dan is de eerste clubavond. Alle clubs worden gehouden op dezelfde zondagavond 1x per 14 dagen Alle kinderen van de basisschool hebben club in Ichthus van 18.30 tot 19.30 uur

Er zijn alweer allerlei leuke activiteiten bedacht voor het komende seizoen.

De jeugd van 12-14 jaar heeft club van 18.30-19.45 uur en de jeugd vanaf 15 jaar van 19.45-21.00 uur.

Deze beide clubs hebben als locatie Odoornerweg 4 (bij Ans Misker thuis).

Wij hebben er zin in dit seizoen, jij toch ook? Neem gerust je vriendje, vriendinnetje of klasgenootje mee, zij zijn ook welkom. Groeten, de clubleiding van Ichthus

Wil je nog iets weten? Mail of bel met WilmaDeen

wilmadeen@gmail.com of bel 0591-617602

- vanaf 24 september, telkens op zondagavond om de veertien dagen.
- Inlichtingen: **wilmadeen@gmail.com** of bel 0591-617602

Het Ichthuskoor

Het Christelijke gemengde zangkoor is nauw met de gemeente van Ichthus verbonden, zij verleent regelmatig haar medewerking aan de kerkdiensten. Ook treedt het koor regelmatig in andere kerken en locaties op. Het koor repeteert elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Ichthus onder leiding van Frits Vugteveen en Dirk Zwama begeleidt het koor op het orgel.

De leden van het koor zijn niet alleen afkomstig uit de Protestantse wijkgemeente Emmermeer, maar er zijn ook veel leden woonachtig in andere wijken of behorend bij andere geloofsgemeenschappen.

- Nieuwe leden zijn van harte welkom, kom eens vrijblijvend kijken op een repetitie op de maandagavond in Ichthus.
- Inlichtingen: Akkie Emmaneel, tel. 631141

Fietsen in het voorjaar

Zo mogelijk wordt er (onder voorbehoud) in het voorjaar van 2018 in de maanden mei en juni op de dinsdagmiddag een fietstocht georganiseerd onder leiding van Henk Altena. De fietsers vertrekken om 14:00 uur vanaf Ichthus en de route is ongeveer 15-20 km.

- Inlichtingen: Henk Altena, tel. 611420.

Ontmoetingen in de zomerperiode

Op de woensdagochtenden in de maanden juli en augustus staat van 10:00-11:00 uur de koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden. Bij mooi weer gaan we zo mogelijk buiten zitten. We hopen weer velen te mogen begroeten.

- Inlichtingen: Gea Warringa, tel 647677

Toch niet helemaal een afscheid!

Met de rommelmarkten zijn we nu gestopt, maar we zijn van plan de boekenmarkt(en) wel door te laten gaan, Omdat we het jammer vinden dat we anders geen goede doelen meer kunnen steunen.

Na de evaluatie van de laatste rommelmarkt bespreken we dit binnen de commissie en prikken de data. U hoort later van ons.

De ex rommelmarktcommissie.

- Inlichtingen: Jan Post, tel. 619066 of Frank Knigge, tel 616570

Gemeentedagtocht Ichthus, 20 september 2018

In september het volgende jaar hopen we D.V. weer een gemeente-dagtocht te maken. De reiscommissie zal t.z.t. weer met een mooi programma komen en de beide predikanten hebben al toegezegd dat ze graag weer mee zullen gaan.

In het voorjaar zullen er definitieve plannen bekend gemaakt worden en de datum is nu nog onder voorbehoud. Maar noteer vast deze dag: 20 september 2018

- Onder voorbehoud: 20 september 2018
- Inlichtingen: Jantiena Stockmeijer, tel. 642715

Activiteiten Emmen-breed

Gedurende het winterseizoen worden er door de Protestantse Gemeente Emmen of door de andere wijkgemeentes allerlei activiteiten georganiseerd die niet specifiek wijk-gebonden zijn, maar ook toegankelijk zijn voor alle belangstellenden. Kijk daartoe in het kerkblad Op Weg of op de agenda van de website van de PGEmmen, www.pgemmen.nl

Tot slot

We hopen dat we gedurende dit jaar goede ontmoetingen met elkaar zullen hebben, waarbij we geïnspireerd zullen worden door het openen van de Bijbel en door ontmoetingen met de ander.

Mocht U niet in de gelegenheid zijn om op eigen gelegenheid naar één van de activiteiten te komen, dan staat bij alle activiteiten de naam van een contactpersoon, deze mag gebeld worden om eventueel het vervoer naar en van Ichthus te regelen.

Bij sommige activiteiten wordt gevraagd om een opgave dat men mee wil doen, dit kan per mail of via de lijsten op de ronde zuil in de hal.

Voor enkele activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Dit wordt vermeld. De overige activiteiten worden betaald uit de Wijkkas.
 Wellicht kunt u daaraan denken tijdens de maandelijkse collecte voor de Wijkkas.

DATUM	ACTIVITEIT	OPMERKING
25 september 2017	Startzondag	Gezamenlijke lunch
Ieder eerste zondag van de maand	Ontmoeting in de Zeihuuvzaal	Na afloop van de kerkdienst
Iedere maandag op de oneven weken 19.30 uur	Gebedskring	Verzoek tot voorbede kan gedaan worden
In het seizoen ieder maandag	Repetitie Ichthuskoor	Nieuwe leden welkom
Tijdens het winterseizoen op maandag van 14.00-16.00 uur	Achterom	Ontmoeting voor 55 plussers, zoals kaarten maken, knutselen, sjoelen, schilderen etc.
Op zondagavond om de twee weken bij iemand thuis	Groep Midden generatie	Datum nog niet bekend
Op zondagavond om de twee weken	Jeugdclubs voor diverse leeftijden	Bij Ans Misker thuis
26 september 2017, 19:30 uur	Sacraal dansen	Meditatie in beweging o.l.v. Joke Vuurboom
05 oktober 2017, 12:30 uur	Viersprong	I.v.m. maaltijd opgave gewenst
07 oktober 2017, 19:30 uur	Muzikale theatervoorstelling	Het zit niet...het zingt
10 oktober 2017, 19:00 uur-22:00 uur	Schilderen	Voor materiaal wordt gezorgd
11 oktober 2017, 08,00 uur vertrek	Meditatieve wandeling	Jorwert
11 oktober 2017, 9:00 uur -12 uur	Schilderen	Voor materiaal wordt gezorgd
17 oktober 2017, 19:30 uur	Sacraal dansen	Meditatie in beweging o.l.v. Joke Vuurboom
01 november 2017	Gemeenteavond	Na afloop van de kerkdienst van Dankdag
02 november 2017, 12:30 uur	Viersprong	i.v.m. maaltijd opgave gewenst
07 november 2017, 19:30 uur	Sacraal dansen	Meditatie in beweging o.l.v. Joke Vuurboom
15 november 2017, 19:45 uur	Gesprekskring o.l.v. ds. Kajim	Bijbelse verhalen als spiegel voor de ziel

22 november 2017, 19:30 uur	De Veenkoloniën	De streektaal en andere verhalen
28 november 2017, 19:30 uur	Sacraal dansen	Meditatie in beweging o.l.v. Joke Vuurboom
29 november 2017, 19:45 uur	Gesprekskring o.l.v. ds. Kajim	Bijbelse verhalen als spiegel voor de ziel
13 december 2017, 19:45 uur	Gesprekskring o.l.v. ds. Kajim	Bijbelse verhalen als spiegel voor de ziel
????	Adventsbijeenkomst Senioren	Uitnodigingen hiervoor worden verstuurd
19 december 2017, 19:30 uur	Sacraal dansen	Meditatie in beweging o.l.v. Joke Vuurboom
09 januari 2018, 15:00 uur	Gespreksgroep	Thema: God is niet te vangen, o.l.v. Geert Renkema
13 januari 2018, 19:30 uur	Filmavond in de huiskamer	Des Hommes et des Dieux
16 januari 2018, 15:00 uur	Gespreksgroep	Thema: God is niet te vangen, o.l.v. Geert Renkema
23 januari 2018, 15:00 uur	Gespreksgroep	Thema: God is niet te vangen, o.l.v. Geert Renkema
30 januari 2018, 15:00 uur	Gespreksgroep	Thema: God is niet te vangen, o.l.v. Geert Renkema
01 februari 2018, 12:30 uur	Viersprong	i.v.m. maaltijd opgave gewenst
07 februari 2018, 19:30 uur	Rituelen, welke kennen we?	o.l.v. ds. Janneke de Valk
01 maart 2018, 12:30 uur	Viersprong	i.v.m. maaltijd opgave gewenst
11 maart 2018, 10:00 uur	Muziekdienst	Speciale thema dienst in Ichthus met muzikale bijdrage
08 april 2018, 19:30 uur	Filmavond in de huiskamer	Film "Risen"
13 april 2018	Jeugdclubs gaan naar Ameland	
Ieder woensdag in juni en juli 2018, van 10:00-11:00 uur	Zomerontmoetingen	Gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers
20 september 2018	Gemeentedagtocht 2018	Datum nog onder voorbehoud

Mensen als beeld van God,

Goede God,
Laat Uw gezicht zien in mensen
die openingen bieden
waar wegen afgesloten zijn;
Laat Uw stem horen in mensen
die geloofwaardig zijn in spreken en doen.
Laat Uw licht schijnen in hen
die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen mild in hun oordeel,
vol vertrouwend zoekend
naar de waardigheid van elke mens.
O God,
geef dat zij nooit ontbreken in ons midden.

Goed God,
bewaar Uw zachtheid in het hart van hen
die de hardheid van anderen kunnen doorbreken;
Versterk de trouw van hen
die het lot van de weerlozen delen;
Geef moed en kracht om te volharden
aan hen die kunnen troosten en helen;
Geef fantasie en vindingrijkheid
aan hen die wegen zoeken
samen met allen die zijn vastgelopen.
O God,
geef dat zij nooit ontbreken in ons midden.

Goed God,
omgeef deze wereld met Uw troostende nabijheid,
wees als een liefdevolle mantel om ons heen geslagen.
Wees de ruimte
waarin mensen mild
en zachtmoedig worden voor elkaar;
Wees de stroom
waarin mensen gaan staan
om elkaar terug te vinden als gelijken,
mensen bedoeld als beeld dragers van Uw goedheid.
O God,
Geef dat wij mensen elkaar zo mogen erkennen.

Paul Bruggeman en Gerard Zuidberg