

Liturgie Paasmorgendienst zondag 16 april 2017

M.m.v. Ichthuskoor o.l.v Frits Vugteveen, Dirk Swama op orgel en Louis Luitjens op trompet.

Vooraf aan de dienst zingen we NLB 630: 1, 2 en 3

1 Sta op! - Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst naar een muziekstuk.

Luiden van de klok Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:

NLB 600: 1, 2 en 3

Tijdens het zingen wordt het vuur van Vroeg-op-Pasen binnengebracht en wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken.

1 Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2 Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3 Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam! *(Gem. gaat zitten)*

Enkele woorden

Zingen: NLB 600: 4 en 5

4 Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5 Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met U

Gemeente: Ook met U zij de Heer

Vg: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg: O Levende God, noem ons bij onze naam

Gemeente: Rabboeni, Doe ons omkeren naar U

Vg: Laat ons, o Heer, uw liefde zien tot het uiterste

Gemeente: En geef ons het vuur van de opstanding

Vg: Maak ons tot Paasgetuigen: De Heer is waarlijk opgestaan

Gemeente: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Amen

(Gem. gaat zitten)

Zingen: NLB 624: 1 en 3

1 Christus, onze Heer, verrees,

halleluja!

Heilige dag na angst en vrees,

halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd,

halleluja,

heeft verzoening ons bereid,

halleluja!

Nu is Hij der hemelen Heer,

halleluja!

Engelen jubelen Hem ter eer,

halleluja!

Inleiding op de dienst

Gebed, met onder de gebeden gezongen: NLB 301g

Kyrie eleison, eleison.

Ichthuskoor zingt: De Heer is waarlijk opgestaan: vers 1 en 2 Koor, vers 3 allen en Praise Ye the Lord

3 De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.

Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia.

Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.

Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. (4x)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Wij zingen: Vlam van ons bestaan

Lezen: Johannes 20: 1-18

Zingen: Taizélied (5x)

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam.

Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.

Overdenking

Muziek

Zingen met het Ichthuskoor NLB 641:

Vers 1 Koor

Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoort ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, -
dit is al waar ik op bouw.

Vers 2 Vrouwen

Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, -
dit is al waar ik op bouw.

Vers 3 Mannen

Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw, -
dit is al waar ik op bouw.

Vers 4 Allen

Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
'Gij zijt al waar ik op bouw!'

NLB 643:

Vers 1 Koor

1 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

Vers 5 Allen

Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

Vers 7 Koor

Zing het de hoge hemel rond!
't Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.

Vers 9 Allen

Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

Afkondiging overlijden en zingen: NLB 961

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Gebeden, met tussendoor gezongen: NLB 368f

God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.

Collecte: 1e voor diaconie, 2e voor PGEEmmen

– onder de collecte komen de kinderen terug van oppas en kindernevendienst.

Ichthuskoor zingt: NLB 652: 1, 2 en 3 Koor, **vers 4 allen** en The Lord bless you

1 Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader.
engelen, goden, mens en dier
sterren en stenen, jubilate!

2 Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed
lichaam en ziel, zing jubilate!

3 Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4 Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest
wees God indachtig, jubilate!

Zegen: Gem. zingt Amen, Amen

Zingen: U zij de Glorie

1 U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.